

“BẢO VỆ MỌI SỰ SỐNG”

~ Đáp trả lời kêu gọi của Đức Thánh Cha ~

Giám Mục Giáo Phận Kyoto

Phaolô Otsuka Yoshinao

Lời giới thiệu

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã có chuyến viếng thăm tới Nhật Bản năm 2019 (từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 26) với chủ đề, “Bảo vệ mọi sự sống”. Trong tông huấn “Laudato si” của Ngài có ghi về “**Lời cầu nguyện Kitô hữu trong sự hiệp nhất với tạo vật**” và dòng cuối cùng của lời cầu nguyện được ghi như sau.

Ôi lạy Thiên Chúa, Xin nắm giữ chúng con bằng năng quyền và ánh sáng của Ngài, xin giúp chúng con biết **bảo vệ mọi sự sống**. Biết chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp hơn. Vì sự ngự đến của Nước Chúa là Nước của công lý, hoà bình, tình yêu và vẻ đẹp. Xin chúc tụng Chúa. Amen.

Lời cầu nguyện này là lời khẩn xin của người tín hữu vì nó được chỉ thị trong tin mừng của Chúa Giêsu về trách nhiệm và việc đảm nhận các loài thọ tạo được Thiên Chúa uỷ thác cho con người.

“Cha có chuyện muốn nói với chúng con”. Tại Nhật Bản Đức Thánh Cha đã nói chuyện với tất cả mọi người với rất nhiều khía cạnh về tình yêu của Thiên Chúa và sự sống của tin mừng. Tất cả chúng ta hãy đón nhận thông điệp của Ngài và hãy cùng nhau suy gẫm cầu nguyện bằng con tim của chúng ta và chu toàn tốt sứ mệnh “**Bảo vệ mọi sự sống**” này. Vì thế trong tông thư đầu năm mới này của Cha cũng được lấy giống đề tài trong tông huấn “Laudato si” để chúng ta cùng nhau suy gẫm về lời cầu nguyện này. “**Lời cầu nguyện cho trái đất của chúng ta**”. Đây là một lời cầu nguyện được dành cho tất cả mọi người tin nơi Thiên Chúa là Đấng tối cao sáng tạo vạn vật.

[Lời cầu nguyện cho trái đất của chúng ta]

Lạy Thiên Chúa Cha toàn năng,

Cha đang hiện diện trong vũ trụ bao la

Và trong các loài thụ tạo nhỏ bé nhất của Cha.

Cha dịu dàng ôm ấp tất cả mọi loài hiện hữu

Xin đổ tràn trên chúng con sức mạnh của tình yêu Cha,

Để chúng con có thể bảo vệ sự sống và vẻ đẹp của muôn loài.

Xin đong đầy trong chúng con sức mạnh của tình yêu

Để giúp chúng con sống với nhau như anh chị em, mà không làm hại một ai.

Xin đong đầy trong chúng con sự bình an,

Ôi lạy Thiên Chúa của người nghèo,

Chúng con không thể thiếu vắng được ánh mắt của Ngài

Xin giúp chúng con biết cứu vớt người bị bỏ rơi và quên lãng trên trái đất này

Xin trợ giúp chúng con.

Xin chữa lành sự sống chúng con.

Giúp chúng con có thể bảo vệ thế giới chứ không hủy diệt,

Gieo trồng vẻ đẹp chứ không gây ô nhiễm và phá hủy.

Xin chạm đến tâm hồn của những người chỉ biết tìm lợi ích cho mình bằng cái giá của người nghèo và trái đất.

Xin dạy chúng con khám phá giá trị của từng sự vật,

Biết ngạc nhiên và chiêm ngắm, để nhận ra niềm hạnh phúc được hiệp nhất sâu xa với mọi loài thụ tạo

Trên hành trình chúng con tiến về ánh sáng vô biên của Cha,

Lạy Chúa xin chỉ dạy cho chúng con.

Chúng con tạ ơn Cha hằng hiện diện với chúng con mỗi ngày.

Chúng con tạ ơn Chúa

Và xin Chúa cho chúng con có lòng dũng cảm

Để đấu tranh cho công lý, tình yêu và hoà bình

(Đức Thánh Cha Phanxicô “Thông điệp về việc chăm sóc Ngôi nhà chung của chúng ta” trang 159)

1. Chúa là Đấng sáng tạo

< **Cha đang hiện diện trong vũ trụ bao la và trong các loài thụ tạo nhỏ bé nhất của Cha.** >

Có một bài hát mang tựa đề 『Thiên Chúa luôn luôn ở với chúng ta』 “*Mặt trời là quà tặng, ban ngày đến, bình minh lên*” sự nhận thức về Thiên Chúa qua các hoạt động của thiên nhiên và cảm tạ Ngài trong câu hát “*Cám ơn, Thiên Chúa*” và trong bài hát của thánh Phaxicô trong thông điệp 『Laudato si』 “*Bài hát ca ngợi thái dương*” (Lạy Chúa của con, chúc tụng Chúa) cũng giống hệt như tâm tình của bài hát trên. Qua thánh vịnh “*Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm.*”(Thánh vịnh 19:2) thánh Phaolô đã giải thích như sau, “*Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người. Do đó, họ không thể tự bào chữa được.*”(Rôma 1:20). Thiên Chúa điều hành sự hoạt động của vũ trụ tráng lệ này và tác động lên hoạt động của từng sinh vật nhỏ đó và chúng được thấy trên trái đất của chúng ta.

Người Kitô hữu chúng ta tuyên xưng đức tin rằng, “Thiên Chúa là Đấng sáng tạo”. Tất cả mọi sự sống đều là quà tặng của tình yêu và là công nghiệp tạo dựng của Thiên Chúa, ngay sau khi hoàn tất việc sáng tạo trời đất, Thiên Chúa đã tạo dựng ra con người chúng ta giống như hình ảnh của Người (Sáng thế 1:27) . Đây có thể giải thích rằng sự sống của con người là căn cội phẩm giá tuyệt đối của Ngài, nhưng thật đáng buồn vì hằng ngày trên tin tức vẫn xảy ra những vụ giết người, cướp đi nhiều sinh mạng người khác. Cả chúng ta nữa một ngày nào đó trong tương lai chúng ta cũng sẽ bị tê liệt và không còn cảm thấy đau đớn hay phẫn uất trước những hành đó vì chính chúng ta không còn nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng sáng tạo nữa và tất nhiên chúng ta sẽ không còn biết giá trị của sự sống con người là gì nữa. Là những người Kitô hữu để có thể loan

truyền về sự kỳ diệu của sự sống, tất cả chúng ta hãy xác tín và lấy đức tin vào Đấng sáng tạo làm nền tảng để yêu quý sự sống 『Bảo vệ mọi sự sống』 mà Chúa đã ban cho chúng ta.

2. Sự hiền dịu của Thiên Chúa

< **Trong tất cả các loài thụ tạo của Cha. Cha dịu dàng ôm ấp tất cả** >

Trong thánh kinh khi nói về sự “diệu hiền” của Thiên Chúa, nó được diễn tả một cái gì đó rất là tuyệt diệu được dịch là “lo lắng cho con người” ý nghĩa này nó còn hơn cả ý nghĩa trong tiếng nhật, nó nói về sự quảng đại ấm áp của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chính vì điều này mà sự yếu đuối mỏng dòn của con người sẽ không thể bị tiêu diệt, vì nó là ý niệm và là sự quan tâm của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thế giới này đang được Thiên Chúa quan tâm ôm ấp và lo lắng. Chúng ta đã cảm thấy sự dịu hiền của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta như thế nào. Hằng ngày chúng ta phải theo đuổi cho cuộc sống đến nỗi không còn có thời gian để nhìn lại chính mình. Trong cuộc sống nếu chúng ta bị sự nghèo đói hay bị những căn bệnh hiểm nghèo gây ra chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị dồn nén rất nhiều về mặt tinh thần và chính trong những lúc đó là những lúc chúng ta đang đánh mất đi ước muốn của sự sống chúng ta. Lý do là vì chúng ta không tìm ra được đâu là chỗ dựa cho chính bản thân mình. Ai cũng vậy và ở độ tuổi nào cũng vậy để phân định tìm hiểu về ý nghĩa và mục tiêu cho sự sống thật không dễ dàng chút nào, chỉ có tin vào Thiên Chúa chúng ta mới có thể nhìn ra được giá trị của cuộc sống vì Thiên Chúa chính là Đấng xót thương và yêu mến từng người trong chúng ta .

Khi chúng ta cảm nhận được sự dịu dàng ấp ủ của Thiên Chúa rồi, chúng ta sẽ cảm nhận được sức mạnh và niềm vui của cuộc sống, rồi tự chúng ta cũng sẽ trở thành những người hiền dịu đối với tha nhân và đối với cả thiên nhiên của chúng ta nữa. Đây chính là thái độ của tình yêu. Yêu là sự mở ra cho người khác, không chiếm hữu, không lợi dụng nhau, cảm thấy có niềm vui khi có sự hiện diện của nhau. Yêu là đón nhận tính cách và sự khác biệt của người khác, mong muốn người khác và cùng chung sống và trân trọng họ.

3. Sức mạnh của Thiên Chúa

< **Xin đổ tràn trên chúng con sức mạnh của tình yêu Cha, để chúng con có thể bảo vệ sự sống và vẻ đẹp của muôn loài.** >

Thánh Phaolô nói như sau; *“trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.” (Rôma 8:39)* nguồn lực thúc đẩy sự sống và vẻ đẹp của tất cả các loài thụ tạo đều là từ tình yêu của Thiên Chúa. Yêu là nuôi dưỡng sự sống, giúp phát triển năng lực, sức mạnh và cảm xúc mãnh liệt nơi con người. Con người khi có ngọn lửa của tình yêu đốt cháy thì trong sự sống đó nó sẽ bắt đầu biết cách bảo vệ sự sống của người khác. Nói tới đây chúng ta có thể nghĩ đến mẫu gương tốt lành của mẹ Têrêsa thành Calcutta. Sau khi ra khỏi dòng Loreto năm 1948, lúc đó mẹ được 38 tuổi và mẹ bắt đầu hoạt động sứ vụ tông đồ một mình cho các em nghèo khổ mồ côi sống trong các khu ổ chuột của thành phố Calcutta, mẹ đã được đánh động bởi chính tình yêu của Thiên Chúa, những năm sau đó mẹ đã thành lập một hội dòng lấy tên là “Thừa Sai Bác Ái”. Mục đích của hội dòng là để chăm sóc những người bị bỏ rơi, những người bị thiếu tình thương, bệnh nhân, người khuyết tật, không nhà cửa,

trần trường đối khát. Trong thánh lễ phong hiển thánh cho mẹ Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như sau; “*Không có gì thay thế cho lòng bác ái: những người đã dẫn thân phục vụ người khác, ngay cả khi họ không biết điều đó, đều là những người yêu mến Thiên Chúa.*” Hướng đi của người Kitô hữu không những chỉ có lòng thương xót với những người đang cần sự giúp đỡ, nhưng chúng ta ngày càng hiểu rằng đó là ơn gọi của tình yêu là sứ vụ mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Hành động là tình yêu vô vị lợi, thoát khỏi mọi ý thức hệ và mọi trói buộc, được cung cấp miễn phí cho mọi người không phân biệt ngôn ngữ, văn hóa, chủng tộc hay tôn giáo.”

4. Sự sống và bình an

< Xin đừng đầy trong chúng con sự bình an, để giúp chúng con sống với nhau như anh chị em, mà không làm hại một ai. >

Sự sống con người được tạo thành giống hình ảnh Thiên Chúa, cho nên nó hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa ban chứ không thuộc về chính chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta không có quyền làm tổn thương mình và tổn thương người khác hay hướng chỉ cả việc giết hại người khác. Chúng ta được sinh ra là vì được Thiên Chúa yêu và để được gặp gỡ Ngài. Chính là vì được Thiên Chúa yêu mến, chúng ta cần phải giống như Ngài, cởi mở tâm hồn ra sống với một thái độ trân thành quý trọng người khác. “Sự sống và sự liên đới với sự sống” là cách sống mà ý Thiên Chúa muốn chúng ta sống để có được sự bình an trong con người chúng ta. Điểm cơ bản mà Đức Thánh Cha Phanxicô nghĩ là “Tất cả mọi sự đều có liên hệ mật thiết với nhau” nó có ý nghĩa với con người thời đại ngày nay là phải cảm nhận rằng, sự sống đều có liên hệ với tất cả. Sự sống của chúng ta nó không chỉ có liên hệ riêng với chúng ta, nhưng nó còn liên hệ với tất cả mọi loài sinh vật trên trái đất, với những người nghèo, người khác tôn giáo, người khác quốc gia, khác dân tộc và cả với những người bệnh tật, người già, trẻ em. Sự liên hệ với các sự sống này Đức Thánh Cha nói là “Sứ mệnh sinh thái”. Vấn đề về môi trường không những chỉ có liên hệ đến môi trường mà thôi nhưng nó còn liên quan đến tất cả các vấn đề, chẳng hạn như, các bào thai không được sinh ra, vấn đề về chiến tranh và hòa bình, vấn đề về nghèo đói. Trong tông huấn của Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 『Hoà bình của trái đất』 được nói như sau “ Sự hoà bình của trái đất đã được Thiên Chúa thiết định mọi trật tự, vì vậy nếu chúng ta không tôn trọng thì sẽ không đạt được và bảo đảm được ”. Sự thiết định trật tự của Thiên Chúa là sự liên hệ với sự sống và một sự liên hệ toàn thiện của sự sống đó là hòa bình. Sự hòa bình là sự toàn thiện trong công nghiệp sáng tạo của Thiên Chúa. Sự góp phần kiến tạo hòa bình đó là sự cùng cộng tác với sự sáng tạo của Thiên Chúa. Chiến tranh là làm đảo lộn hoà bình, năm 1981 Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô đệ nhị đã tuyên ngôn về hòa bình hay chiến tranh là do hành động của con người là sự hủy hoại sinh mệnh con người và là sự chết.

5. Hãy gần gũi với những người nghèo khổ

< Ôi lạy Thiên Chúa của người nghèo, chúng con không thể thiếu vắng được ánh mắt của Ngài. Xin giúp chúng con biết cứu vớt người bị bỏ rơi và quên lãng trên trái đất này. Xin trợ giúp chúng con. >

Từ khi bước vào thế kỷ thứ 21 này, không những chỉ Nhật Bản, nhưng khắp nơi trên thế giới bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi khí hậu, bị mưa lũ, bão và các thiên tai khác do thiên nhiên gây ra, nó đã lấy đi không biết bao nhiêu sinh mạng của con

người, nhà cửa, tiền tài và rất nhiều người đang phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Nhưng đối với Thiên Chúa, sự nghèo khổ không phải bị giới hạn là bản cùng, Thiên Chúa gần gũi với tất cả mọi người trong chúng ta, từ người già đơn côi, người di dân, người tị nạn, người bị kết án, người bệnh tật, những người gặp những vấn đề trong gia đình, người mất đức tin.

Đức Thánh Cha Phaxicô kêu gọi chúng ta vì trái đất là 『Căn nhà chung của chúng ta』 nó giống như một thành viên trong gia đình chúng ta. Chính vì vậy chúng ta hãy biết lắng nghe những tiếng kêu nổi đau của những người bị bỏ rơi trên toàn thế giới. Thánh Phaolô nói “*Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung.*” (1 Côrintô 12:26) Đức Thánh Cha cũng đã nói như sau “Giáo hội cũng hãy sống nghèo vì người nghèo” vì qua người nghèo chúng ta làm chứng về sự gần gũi của Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài. “*Tân phúc âm hoá là một lời mời gọi nhìn nhận quyền năng cứu độ đang hoạt động trong đời sống của họ và đặt nó vào tâm điểm cuộc lữ hành của Hội Thánh.*” (tham khảo tông huấn 『*niềm vui của tin mừng*』 no.198)

6. Khủng hoảng về môi trường và trách nhiệm của thế hệ sau

< **Xin chữa lành sự sống chúng con giúp chúng con có thể bảo vệ thế giới chứ không hủy diệt, gieo trồng vẻ đẹp chứ không gây ô nhiễm và phá hủy.** >

Ngày 11 tháng 3 năm 2011 sau vụ đại thảm họa động đất và sóng thần vùng phía Đông Nhật Bản và sự cố của nhà máy điện hạt nhân nguyên tử là cơ hội cho khoa học và con người cần phải suy nghĩ và cải thiện lại ý nghĩa của sự sống. Những năm gần sự đang xảy ra các vấn đề cấp bách về sự ô nhiễm, các đồ nhựa thải ra ở các vùng biển đại dương, bởi vì sự tiêu thụ và mức sản xuất của con người đã xâm phạm đến trái đất ta một cách thật chóng mặt, để tránh né về sự khủng hoảng này. Chúng ta phải cố gắng thực hành, nhìn lại những vật sở hữu cá nhân của chúng ta trong đời sống thường nhật. Hãy sống giản tiện hơn mọi thứ để cho trái đất của chúng ta tránh khỏi bị ô nhiễm. Trong một thời đại của xã hội tiêu thụ lãng phí này khó mà nhìn ra được hiện thực về sự toàn thiện của Thiên Chúa. Trái đất và sự sống là món quý giá của Thiên Chúa tặng ban cho con người, nhưng vì chúng ta lấy xã hội là trung tâm, nên chúng ta đã gạt những giá trị của món quà ấy ra ngoài. (Tông huấn 『*Laudato si*』 no.160). Câu hỏi này, không những chỉ là hỏi về vấn đề về môi trường nhưng còn là những câu hỏi căn bản về giá trị căn cội của đời sống xã hội và ý nghĩa của hiện hữu của tạo vật, thật đúng như lời nói của Đức Thánh Cha, thế giới ngày nay không chỉ có hai sự khủng hoảng về môi trường và xã hội nhưng là một sự khủng hoảng phứa tạp mà chúng ta đang phải trực tiếp đối diện. Chính vì con người thời đại của sản xuất và sự tiêu thụ này nó đang làm cho trái đất phải trả giá, vì nó mà tương lai sẽ có rất nhiều người bị sử dụng như một thứ rác rưởi xài rồi đem ra vất đi. Chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ một cách chính chắn để làm thế nào để reo vãi vẻ đẹp cho thế hệ sau.

7. Hoán cải sinh thái

< **Xin chạm đến tâm hồn của những người chỉ biết tìm lợi ích cho mình bằng cái giá của người nghèo và trái đất.** >
“Chỉ tìm kiếm người vì lợi ích” câu hỏi này sẽ được đặt ra cho ai đây trong chúng ta? nó có thực sự liên quan đến với chúng ta không? hay cho người khác, hay cho một nhóm người nào trong xí nghiệp nào đó. Để sống trên trái đất này, bất cứ ai

cũng không phủ định về việc tìm kiếm những điều phong phú của các sinh vật trên trái đất, chính vì vậy để lấy mục tiêu 『Bảo vệ mọi sự sống』 thiết nghĩ mỗi người trong chúng ta cần phải tiếp tục khiêm nhường hoán cải. Đức Thánh Cha đã đưa ra 4 bước sau; ① Hoán cải về sự liên hệ với Thiên Chúa, ② Hoán cải về sự liên hệ với tha nhân, ③ Hoán cải về sự liên hệ với thiên nhiên, ④ Hoán cải về sự liên hệ với bản thân. Tiếng gào thét của người nghèo mời gọi chúng ta rằng hãy hoán cải đừng sống với chủ nghĩa cá nhân đừng vô tâm với người khác. Đức Thánh Cha nói rằng tiếng gào thét của người nghèo là việc đừng vứt bỏ những người nào đó đang được giao phó cho chúng ta. Chúng ta hãy bình an và hy vọng vào sự can thiệp của Thiên Chúa. (tham khảo năm 2018, thông điệp lần thứ 2 “cầu nguyện cho những người nghèo”)

Thánh Phaolô nói; *“vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan”*(Rôma 12:15-16) Chúng ta hãy cất bỏ đi tính ích kỷ, kiêu căng, phá bỏ mọi rào cản của sự vô tâm và đi đến những nơi có những người đang đau khổ và cùng nối vòng tay lớn với xã hội. Ngày 7 tháng 5 năm 2019, khi ông Jean Vanier 90 tuổi người sáng lập cộng đoàn người khuyết tật qua đời, Đức Thánh Cha đã gửi một điện tín như sau; *“Thiên Chúa đã gửi Chúa Giêsu Kitô đến ôm lấy những con người yếu đuối và ông Jean Vanier đã xin điều để ông luôn sống và trở nên một với Chúa Kitô và ông đã đón nhận tất cả mọi người kể cả những người nhỏ bé nhất, không phân biệt tôn giáo hay địa vị của họ trong xã hội và ông xem họ như những người anh chị em của mình và hết lòng vì họ”*

8. Chúa Kitô là đường, sự thật và là sự sống

< Xin dạy chúng con khám phá giá trị của từng sự vật, Biết ngạc nhiên và chiêm ngắm, để nhận ra niềm hạnh phúc được hiệp nhất sâu xa với mọi loài thụ tạo, Trên hành trình chúng con tiến về ánh sáng vô biên của Cha, Lạy Chúa xin chỉ dạy cho chúng con.>

Thiên Chúa tạo dựng nên con người và muốn trao ban sự sống đó qua sự kết hợp của con người với Thiên Chúa để rồi đến ngày sau cùng chúng ta lại trở về với Ngài. *“Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy”* (Mathew 16:25) Chúa Giêsu sử dụng từ “sự sống” giống như từ ngữ để nói về sinh mệnh của thể xác. Vậy nếu chúng ta chỉ chú trọng sinh mệnh của thể xác không thôi, chúng ta sẽ đánh mất “sự sống” đời đời để kết hiệp với Thiên Chúa. Mục đích về sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô trên cây thập tự là, mất sự sống của thể xác, để con người có được một sự sống vĩnh cửu ở đời sau. *“Đức Giê-su lại nói với người Do-thái: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.”* (Gioan 8:12) để “Bảo vệ mọi sự sống” chỉ có sự cứu độ của Chúa Giêsu Kitô mới trở nên hoàn thiện được. Chính vì vậy để có được sự sống vĩnh cửu và sự cứu rỗi, chúng ta hãy bầy chước Chúa Kitô yêu mến Thiên Chúa, yêu mến tha nhân bằng lòng chết trên cây thập tự và cùng phục sinh với ngài. Vì Chúa Kitô chính là, “Đường, Sự thật, Sự sống”

9. Cảm tạ sự hiện diện của Thiên Chúa với chúng ta.

< Chúng con tạ ơn Cha hằng hiện diện với chúng con mỗi ngày. Chúng con tạ ơn Chúa và xin Chúa cho chúng con có lòng dũng cảm để đấu tranh cho công lý, tình yêu và hoà bình >

Cảm tạ Thiên Chúa, nó còn quan trọng hơn cả các lễ nghi, vì nó mang ý nghĩa là chúng ta xưng thú các tội và tuyên xưng đức tin của chúng ta trước mặt Ngài. Vì là con người tội lỗi cho nên sự cảm tạ của chúng ta đối với Thiên Chúa được bắt đầu từ việc xin lòng nhân từ quảng đại của Thiên Chúa mở ra để đón nhận lời cầu xin tha thứ của chúng ta và hằng ngày nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta biết kiên quyết kiểm điểm lại sự đục khoét của trái đất do con người gây nên, biết cảm tâm đến những vết thương của thế giới và đón nhận chữa lành chúng.

Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta rằng để hiểu về [dấu chỉ của thời đại] chúng ta hãy yêu quý và trân trọng sự sống. Cả thế giới và nhật bản đang phải sống trong một xã hội với nhiều sự thay đổi, về các vấn đề sự sống của con người hoặc cả những vấn đề sai lạc khác. Nhưng chúng ta xoay quanh về những vấn đề trong gia đình chẳng hạn như, chuyện vợ chồng, giới tính và gieo cấy, cha mẹ và con cái, đến những người già trong xã hội, hơn nữa cả những vấn đề về sự sống và sinh tử, chuẩn đoán trước khi sinh con, người khuyết tật, tự tử, chết êm dịu, tử hình, khoa học về sinh mệnh, chết não và sự cấy tạo tim, cấy các tế bào, trị liệu di truyền hoặc các vấn đề về môi trường ..vv.

Sứ mệnh của giáo hội nhật bản là tất cả mọi người sống trong đất nước này hãy cùng nhau nỗ lực đưa ánh sáng phúc âm đến với các vấn đề liên quan đến sự sống của một xã hội đầy phức tạp này. Đây là một cơ hội là một lời kêu mời bước tiến đến sự sáng của Thiên Chúa. Chính vì vậy chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Thiên Chúa toàn năng qua sự chuyển cầu của Đức trinh nữ Maria nữ vương vạn vật, thêm sự can đảm và lòng nhiệt thành của chúng ta.

[Lời cầu nguyện của người Kitô hữu trong sự hiệp nhất với thụ tạo]

Lạy Cha

Chúng con ngợi khen Cha, cùng với muôn loài thụ tạo Cha đã dựng nên

Bằng đôi tay quyền năng của Cha. Tất cả thuộc về Cha

Mang dấu ấn và tình yêu dịu dàng của Cha.

Chúng con chúc tụng Cha!

Lạy Chúa Giêsu

Nhờ Ngài mà muôn vật được tác tạo.

Ngài đã được tác thành

Trong cung lòng Mẹ Maria là mẹ của chúng con

Và trở thành một phần của trái đất này

Ngài chăm chú nhìn thế giới bằng cặp mắt nhân loại.

Hôm nay Ngài vẫn sống trong mỗi thụ tạo, trong vinh quang phục sinh của Ngài.

Chúng con chúc tụng Chúa!

Lạy Chúa Thánh Thần, Nhờ ánh sáng của Ngài, Ngài hướng dẫn thế giới đến với tình yêu của Thiên Chúa Cha

Và đồng hành với tạo thành khi nó rên siết trong đau đớn.

Ngài cũng ngự trong tâm hồn chúng con
Và khơi lên trong chúng con ước muốn điều thiện hảo.
Chúng con chúc tụng Chúa!

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi

Cộng đoàn tuyệt hảo của tình yêu vô biên
Xin dạy chúng con biết chiêm ngắm Ngài
Trong vẻ đẹp của vũ hoàn
Và trong mọi sự đang loan báo về Ngài
Xin gia tăng tâm tình ngợi khen và cảm tạ của chúng con
Vì tất cả mọi sự Ngài đã dựng nên. Xin ban cho chúng con đặc ân được tháp nhập với muôn loài.

Lạy Thiên Chúa tình yêu

Xin cho chúng con thấy vị trí của chúng con trong thế giới này như là những dòng kênh chuyển trao tình yêu của Ngài
Cho tất cả mọi loài thụ tạo trên trái đất, vì không một loài nào bị lãng quên trong ánh mắt của Ngài.
Xin soi sáng cho những ai đang nắm giữ quyền lực và của cải để họ xa tránh thái độ vô tâm
Để họ yêu mến thiện ích chung
Thăng tiến người yếu đuối
Và chăm sóc cho thế giới mà chúng con đang sống
Trong đó, người nghèo và trái đất đang than khóc.

Ôi lạy Thiên Chúa

Xin bao phủ chúng con bằng quyền năng và ánh sáng của Ngài
Xin giúp chúng con biết bảo vệ mọi sự sống
Biết chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp hơn, cho nước Chúa trị đến
Vương quốc của công lý, hoà bình, tình yêu và thiện hảo.
Chúng con chúc tụng Chúa!
Amen.

(Đức Thánh Cha Phanxicô “Thông điệp về việc chăm sóc Ngôi nhà chung của chúng ta” trang 162)