



GIÁO ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI NHẬT

在日ヴィエトナム人・カトリック共同体

みことば

PHỤNG VỤ
LỜI CHÚA

Số 478

Tháng 04 Năm 2024

478号 04月 2024年



MÙA PHỤC SINH

Cầu nguyện xin ơn hối cải

Lịch Phụng Vụ Tháng 04 năm 2024

CHỦA NHẬT **THỨ HAI** **THỨ BA** **THỨ TƯ** **THỨ NĂM** **THỨ SÁU** **THỨ BẢY**

	 1 Hugh Grenoble, Lm Cv 2.14, 22-33/ Mt 28.8-15	 2 Phanxicô Paola Cv 2.36-41/ Ga 20.11-18	 3 Bênedictô, Africa Cv 3.1-10/ Lc 24.13-35	 4 Isodorô, Gm Cv 3.11-26/ Lc 24.35-48	 5 Vincentê Ferriô Cv 4.1-12/ Ga 21.1-14	 6 Crescentia Hoess Cv 4.13-21/ Mc 16.9-15
 7 2 PHỤC SINH CHỦA THƯƠNG XÓT Gioan B. Lasan Cv 4.32-35/1 Ga 5.1-6/ Ga 20.19-31	 8 Truyện Tin Cho Đức Mẹ Julie Billiart Is 7.10-14. B 10/ Dt 10.4.10/ Lc 1.26-38	 9 Innocent ở Berzo Cv 4.32-37/ Ga 3.7b-15	 10 Madalêna Canôsa Cv 5.17-26/ Ga 3.16-21	 11 Stanislaô, Gm Cv 5.27-33/ Ga 3.31-36	 12 Têrêsa Los Cv 5.34-42/ Ga 6.1-15	 13 Martinô I, Gh Cv 6.1-7/ Ga 6.16-21
 14 3 PHỤC SINH Cp Phêrô Gonzalez Cv 3.13-15, 17-19/1 Ga 2.1-5a/Lc 24.35-48	 15 Cp Caesar de Bus Cv 6.8-15/ Ga 6.22-2	 16 Bernadette Soubirous Cv 7.51-8.1a/ Ga 6.30-35	 17 Bênedictô Giuse Labre Cv 8.1b-8/ Ga 6.35-40	 18 Cp James Oldo Cv 8.26-40/ Ga 6.44-51	 19 Cp Luchesiô và Buonadonna Cv 9.1-20/ Ga 6.52-59	 20 Conrad Parzham Cv 9.31-42/ Ga 6.60-69
 21 4 PHỤC SINH Anselm, Gm Cv 4.8-12/1 Ga 3.1-2/ Ga 10.11-18	 22 Adalbert Prague Cv 11.1-18/ Ga 10.1-10	 23 Giogliô & Adalbert Cv 11.19-26/ Ga 10.22-30	 24 Fidêlisô dệ Sigmaringen Cv 12.24-13.5a/ Ga 12.44-50	 25 Th. Mác-cô 1 Pr 5.5b-14/ Mc 16.15-20	 26 Pedro de Betancur Cv 13.26-33/ Ga 14.1-6	 27 Louis Maria Montfort Cv 13.44-52/ Ga 14.7-14
 28 5 PHỤC SINH Phêrô M. Chanel Cv 9.26-31/1 Ga 3.18-24/ Ga 15.1-8	 29 Catarina Siêna Cv 14.5-18/ Ga 14.21-26	 30 Piô V Cv 14.19-28/ Ga 14.27-31a	<p><i>Hồi con yêu của Cha, vui sướng của Cha là được ngự trong tâm hồn con. Vào thứ Năm tuần Thánh, khi ở lại trong phép Thánh Thể, Cha nghĩ rất nhiều đến con trong tâm trí Cha.</i> (Nhật ký LTX 1774)</p>			



Thánh Phao-lô PHẠM KHẮC KHOAN

(1771-1840) Linh Mục

Từ đạo ngày 28 tháng 4 (x. Tr 140) Xứ Trám

“Sống chết tôi không bỏ đạo”

Thánh Phao-lô Khoan sinh năm 1771 tại làng Diên Mậu, xứ Hào Nho, tỉnh Ninh Bình. Khi là Thầy Giảng, Thầy được bề trên giao cho cai quản xứ Kẻ Vĩnh. Khi là Linh Mục, ngài được sai coi sóc xứ Phúc Nhạ.

Cha thường nhắc nhở giáo hữu về phép công bằng và nhân đức sạch sẽ. Vì ai giữ tốt hai điều đó, sẽ được rồi linh hồn.

Ngày 24/8/1837, Cha bị bắt, giải lên tỉnh và giam gần hai năm. Khi bị bắt cha Khoan đã 68 tuổi. Tuy già yếu và bị tra tấn mấy đợt, chịu khổ sở mọi đàng, nhưng Cha không sờn lòng, chẳng hề dao động.

Đến ngày 22/1/1839, có chỉ vua Minh Mạng ra, truyền cho các quan lại phải ra sức làm sao cho cha bỏ đạo. Quan gọi Cha lên và dụ dỗ, nhưng cha nói: “Tôi biết quan lớn thương tôi, nhưng tôi không thể vâng lời vua được. Xin cho tôi biết sớm ngày tôi bị xử, để tôi liệu việc riêng tôi mà từ giã thế gian”. Ngày 28/4/1840, Cha bị xử trảm tại pháp trường gần chân núi Cánh Diều.

Phụng Vụ Lời Chúa xin thành thật cảm ơn Quý Cộng Đoàn, Quý Bạn đã đóng góp ý kiến, bài vở, công sức cũng như tài chánh cho PVLC tháng này. Sau đây là chủ đề cho các tháng tới :

**Tháng 05: Tháng Hoa Kính Đức Mẹ.
Cầu nguyện cho các bậc làm cha mẹ**

**Tháng 06: Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu,
Cầu nguyện xin cho biết thương xót**

Mã QR được in ở cuối thư ngõ của PVLC mỗi tháng sẽ cho phép mọi người đọc được nội dung PVLC của tháng đó.

Mã QR được in bên tay phải của trang bìa sau của cuốn PVLC sẽ cho phép đọc PVLC trên trang Facebook của Giáo Đoàn.

Mã QR được in bên tay trái của trang bìa sau của PVLC sẽ cho phép đọc PVLC trên trang web của Giáo Đoàn.

Phụng Vụ Lời Chúa luôn ước mong nhận được mọi sự đóng góp tích cực của Quý Cộng Đoàn, Quý Bạn đọc, để PVLC thực sự là chiếc cầu liên lạc hữu hiệu của Giáo Đoàn. Mọi liên lạc về PVLC xin gửi bài vở, thư từ trước ngày 20 mỗi tháng qua;

Lm P.M. Nguyễn Hữu Hiến ; Pocket Tel: 090-1656-2693

Email: pmnguyenhuuhoanjp@gmail.com

Home: <http://vietcatholicip.net> * Facebook: Công Giáo Việt Nam Tại Nhật





Thơ Ngỏ

Xin mừng lễ Phục Sinh quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý vị ân nhân và quý độc giả. Giáo Hội hân hoan bước vào mùa Phục Sinh, thời gian hạnh phúc trong hồng ân sống lại với Đức Kitô. Nhưng tuy Chúa đã phục sinh, nhưng niềm vui phục sinh vẫn chưa được trọn vẹn, vì ở rất nhiều nơi trên thế giới, Đức Kitô đang tiếp tục mầu nhiệm tử nạn thương khó nơi con cái của mình đang bị bách hại, đàn áp bất công, đặc biệt ở một số quốc gia đang chiến tranh như ở South Sudan, Ucraina, Gaza, vùng đất của người Palestine.

Chúng ta hãy cầu nguyện xin Đức Kitô Phục Sinh luôn hiện diện và củng cố đức tin cho anh chị em chúng con, để mỗi người luôn là chứng nhân của lòng thương xót Chúa trong bất cứ mọi hoàn cảnh, trạng huống của cuộc đời.

Đối với những anh chị em tỵ nạn, tháng tư luôn nhắc lại cho chúng ta nỗi đau của kẻ mất nước. Xin cho mỗi người chúng ta, dù sống trong một xứ sở tự do, văn minh, nhưng không bao giờ quên nguồn cội, luôn giữ vững đức tin. Xin cho quê hương Việt Nam sớm thực sự là một mảnh đất của bình an, mọi người biết yêu thương nhau và xin cho các người cầm quyền biết yêu nước thương dân, biết phục vụ xã hội trong lợi ích của quốc gia, dân tộc và của người dân.

Trong tháng 4 này, chúng ta không quên cầu nguyện cho các anh chị em Kitô hữu đang bị bách hại trong rất nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt ở các quốc gia Hồi giáo, theo ý của Giáo Đoàn.

Kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý vị ân nhân và quý độc giả một mùa phục sinh tràn đầy bình an và ơn lành của Đức Kitô sống lại.



PVLC



CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

LỄ KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Ngày 07 tháng 4

BÀI ĐỌC I: Cv 4, 32-35

Các tín hữu chỉ có một lòng một ý.

Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ.

Các tín hữu thời bấy giờ đồng đạo, mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung.

Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các tông đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại. Và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng.

Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa, đều bán đi, lấy tiền, đem đặt dưới chân các tông đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người, tùy theo nhu cầu.

Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 117

Đáp: *Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.*

Xướng: Israel hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà Aaron hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Xướng: Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao. Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống, để loan báo những công việc

Chúa làm. Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi, nhưng không nở để tôi phải chết.

Xướng: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.

BÀI ĐỌC II: 1 Ga 5, 1-6

Mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ.

Anh em thân mến, phàm ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra. Và ai yêu mến Đấng sinh thành, thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa: đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu, vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, đó là lòng tin của chúng ta. Ai là kẻ thắng được thế gian, nếu không phải là người tin rằng: Đức Giêsu là Con Thiên Chúa? Chính Đức Giêsu Kitô đã đến, nhờ nước và máu; không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính Thần Khí là chứng nhân, và Thần Khí là sự thật.

Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG

Halleluia, Halleluia. Chúa nói: “Này anh Tôma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Halleluia.

TIN MỪNG: Ga 20, 19-31

Tám ngày sau, Đức Giêsu đến.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.

Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Đidymô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tôma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”. Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em”. Rồi Người bảo ông Tôma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. Ông Tôma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Đức Giêsu bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”

Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Đó là Lời Chúa

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Ngày 07 tháng 4

SUỐI NGUỒN XÓT THƯƠNG

Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ! Hôm nay chúng ta tiếp tục cùng với Giáo Hội hân hoan ca mừng niềm vui Phục Sinh và chung lời cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài hằng xót thương chúng ta, dẫn chúng ta bất xứng với Ngài.

Nhớ lại dịp lễ phong Thánh cho sơ Maria Faustina Kowalska (1905 1938) — Tông đồ Lòng Thương Xót — vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã loan báo: Chúa Nhật sau Lễ Phục Sinh sẽ được gọi là Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa. Lòng thương xót của Ngài trải rộng từ đời này tới đời kia. Mỗi lời nói, hành động và ý muốn của Thiên Chúa đều diễn tả tình yêu nhân lành và lòng xót thương. Chương trình cứu độ của Chúa là giao ước tình yêu, một tình yêu trao ban, tình yêu tận hiến và tình yêu vô điều kiện. Chẳng ai có thể đáp trả tình yêu thương xót của Chúa cho cân xứng, vì Ngài chính là suối nguồn xót thương tuôn đổ dạt dào trong tâm khảm con người, và ai nấy được ngập lặn trong tình yêu ấy như lời kinh tóm gọn trọn vẹn tâm tình nguyện cầu của chúng ta: ‘Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh hồn và Thần tính của Đức Giê-su Ki-tô, Con yêu dấu Cha, Chúa chúng con. Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới’. Thế rồi lời kinh đơn sơ vang lên qua chuỗi hạt Lòng Thương Xót: ‘Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới’. Và khép lại với xác tín ‘Lạy Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới’.

Ước gì mỗi chúng ta được cảm nghiệm sâu sắc Lòng Chúa xót thương nơi mọi trạng huống cuộc đời và trong ngày sống thường nhật; cũng như biết tín thác, tuyên xưng đức tin như Thánh Tô-ma Tông đồ ở bất cứ đâu: “*Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!*” (Ga 20, 28). Lời tuyên tín này lột tả lòng tin vững mạnh vào Đức Giê-su Ki-tô Phục Sinh ngang qua cuộc gặp gỡ nhiệm mầu với Ngài, chứ không căn cứ vào lời đồn thổi, lời nghe kể từ người này người kia. Lời tuyên tín này xóa tan ý nghĩ cho rằng Tô-ma Tông đồ là người cứng lòng tin! Hơn nữa, đức tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh chính là nguồn động lực thúc đẩy, nâng đỡ cộng đoàn tín hữu thời sơ khai, mọi người “*lúc bấy giờ đều đồng tâm nhất trí*” (x.

Cv 4, 32), và trở nên hành động yêu thương cụ thể, đó là “*lòng yêu mến Thiên Chúa là chúng ta tuân giữ giới răn Ngài, và giới răn của Ngài không nặng nề*” (1Ga 5, 3). Trên hết lời tuyên tín này được Thánh Thần xác thực, “...*đây là cuộc thắng trận thế gian...Đấng đã đến nhờ nước và máu, chính là Đức Giê-su Ki-tô, không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa, có Thánh Thần làm chứng rằng Chúa Ki-tô là chân lý*” (1 Ga 5, 5-6).

Một câu chuyện kia được thuật lại như sau: Có nhà thông thái nọ ước mong sáng lập ra tôn giáo mới. Sau nhiều năm rông rã khắp nơi, ông bèn đem mọi sự khôn ngoan mà ông học hỏi được nhằm thuyết phục người ta gia nhập đạo mới ấy. Nhưng kết quả thật thất vọng vì chẳng ai nghe theo. Thấy thế, ông than thở với bạn hữu và nhận được một lời khuyên: ‘Nếu anh muốn thiên hạ theo anh, đơn giản thôi, anh làm như sau: Vào thứ năm, anh ăn bữa tiệc cuối cùng, còn ngày kế tiếp, để người ta đóng đinh treo anh trên khổ giá, rồi chôn cất, nhưng anh phải sống lại vào ngày Chúa Nhật. Làm được vậy, chắc chắn ai ai cũng sẽ theo anh’. Và anh bạn cho lời khuyên này kết thúc với câu: Đây chính là cao kiến của vị tướng lẫy lừng Na-pô-lê-on!

Điều mà Na-pô-lê-on nhấn mạnh ở câu chuyện trên có sức lôi cuốn con người ta chính là sự sống lại. Thật vậy, Chúa chúng ta đã chịu khổ hình, tử nạn trên Thập giá và chiến thắng sự chết, Phục sinh khai hoàn để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, ngõ hầu dẫn chúng ta bước vào sự sống mới. Chương trình cứu độ này khởi sự từ suối nguồn Xót thương của Thiên Chúa, được tác giả Ron Lee Davis diễn tả phần nào trong tác phẩm của ông “*A Forgiving God in An Unforgiving World*” (tạm dịch: “*Thiên Chúa Hằng Tha Thứ trong Một Thế giới Chẳng Biết Thứ Tha*”): Thiên Chúa chẳng nhớ đến tội lỗi của chúng ta! Hy vọng, mỗi người chúng ta luôn hân hoan sống đức tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh, dám tuyên tín qua cuộc sống làm con Chúa, và ngày càng trở nên khí cụ sẽ chia lòng vị tha, tình thương xót Chúa đến với mọi người.

Cầu nguyện: Chúng nhau cùng dành ít phút tĩnh lặng trước ảnh/tượng Lòng Chúa Thương Xót và thăm thị với Ngài:

Lạy Chúa, suối nguồn xót thương

Nép mình liên li tựa nương vào Ngài.

Dẫu đời lắm nỗi bi ai

Hằng ngày chạy đến, xin Ngài chờ che...Amen!

Lm. Xuân Hy Vọng

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Để nhận ra lòng thương xót Chúa luôn trải rộng trong cuộc đời mỗi người chúng ta, trong tâm tình chúc tụng và tạ ơn lòng thương xót Chúa, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. *“Các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha”*. Xin cho các linh mục cảm nếm sâu xa Thiên chức mà Chúa đã mời gọi và ban tặng cho, hầu các ngài luôn kiên nhẫn dẫn dắt và giúp các chiên lạc trở về với lòng thương xót của Chúa qua Bí tích Hòa Giải. **Chúng con cầu xin Chúa.**

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. *“Bình an cho các con”*. Xin cho các nhà lãnh đạo thế giới biết tìm bình an trong khiêm tốn, lắng nghe và quan tâm bảo vệ người dân, nỗ lực cổ vũ cũng như xây đắp một nền văn minh tình thương ngay chính trong đất nước của mình, hầu mọi người dân được bình an. **Chúng con cầu xin Chúa.**

3. *“Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống”*. Xin cho ngày càng có nhiều người nhận biết sự yếu hèn của thân phận người, hầu biết tìm kiếm, tin tưởng kêu cầu lòng Chúa thương xót, để qua Bí Tích Rửa tội họ được dẫn vào cuộc sống của Thiên Chúa chan chứa hy vọng và bình an. **Chúng con cầu xin Chúa.**

4. *“Tất cả cộng đoàn Kitô hữu đều đồng tâm nhất trí”*. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, mặc dù bận rộn với công việc hằng ngày, nhưng cố gắng tìm giờ đến nhà thờ để cùng nhau tham dự thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa, hầu được hiệp nhất mật thiết với Chúa và với nhau. **Chúng con cầu xin Chúa.**

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, chúng con đang sống trong một thế giới ngờ vực về sự hiện hữu của Thiên Chúa, xin Chúa thức tỉnh tâm hồn chúng con, để chúng con không quá dựa theo những luận chứng của khoa học thực nghiệm, nhưng biết nhìn nhận sự an bài khôn ngoan của Chúa trong vũ trụ, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. **Amen.**



CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

Ngày 14 tháng 4

BÀI ĐỌC I: Cv 3, 13-15. 17-19

Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết..

Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ.

Hôm ấy, ông Phêrô lên tiếng nói với dân chúng rằng: “Thưa đồng bào Israel, Thiên Chúa của các tổ phụ Abraham, Isaac và Giacóp, Thiên Chúa của cha ông chúng ta, đã tôn vinh Tội Trung của Người là Đức Giêsu, Đấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Philatô, dù quan ấy xét là phải tha. Anh em đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính, mà lại xin ân xá cho một tên sát nhân. Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết: về điều này, chúng tôi xin làm chứng.

Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết, cũng như các thủ lãnh của anh em. Nhưng như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện những điều Người dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước, đó là: Đấng Kitô của Người phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xóa bỏ tội lỗi anh em.

Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 4

Đáp: *Lạy Chúa, xin tỏ ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.*

Xướng: Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét, khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời. Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con, xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

Xướng: Hãy biết rằng: Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa; khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời.

Xướng: Biết bao kẻ nói rằng: “Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc?” Lạy Chúa, xin tỏ ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.

Xướng: Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa, ban cho con được sống yên hàn.

BÀI ĐỌC II: 1 Ga 2, 1-5a

Chính Đức Giêsu Kitô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, và tội lỗi cả thế gian nữa.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ.

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi, tôi viết cho anh em những điều này, để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha: đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng Công Chính. Chính Đức Giêsu Kitô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa. Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa: đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người. Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. Còn hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy, tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo.

Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG

Halleluia, Halleluia. Lạy Chúa Giêsu, xin mở trí cho chúng con hiểu lời Kinh Thánh. Và khi Chúa phán dạy, xin đốt lòng chúng con cháy lửa nồng nàn. Halleluia.

TIN MỪNG: Lc 24, 35-48

Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Bấy giờ hai môn đệ từ Emmaus trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma, nhưng Người nói: “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có

xương thịt như anh em thấy Thầy có đây?” Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn không?” Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.

Rồi Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng: tất cả những gì sách Luật Môisen, các sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm”. Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là những chứng nhân về những điều này”.

Đó là Lời Chúa

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Ngày 14 tháng 4

Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

Mừng Chúa Phục Sinh! Nguyên chúc Bình an và Niềm vui của Đức Kitô Phục Sinh ở cùng anh chị em luôn mãi.

Anh chị em thân mến, có thể dễ dàng nhận thấy, các bài đọc Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xác tín và sống ơn gọi “Chứng nhân” mà mỗi một người chúng ta đã được trao ban từ chính Chúa Kitô Phục Sinh.

Tin Mừng hôm nay, trình thuật cho chúng ta biết hai môn đệ làng Emmau, sau khi đã “nhận ra” Chúa trong việc bẻ bánh, thì mau mắn quay trở lại Giêrusalem lòng tràn niềm vui, để thông báo cho những môn đệ khác tất cả những gì đã xảy ra cho họ. Và khi họ đang còn nói Chúa hiện ra đứng giữa họ. Sự xuất hiện của Chúa đã làm cho “mọi người bối rối vì tưởng mình thấy ma”, “và vì vui mừng mà簸ng”. Có lẽ chúng ta không khó để cảm nhận được hoàn cảnh và tâm

trạng của các môn đệ lúc đó. Dù trước đó đã không ít lần được chính Thầy dự báo về cái chết và sự phục sinh của Người, dù đã được những người phụ nữ và một vài môn đệ khác kể lại, nhưng chắc chắn họ không khỏi ngỡ ngàng và bối rối trước sự hiện ra của Chúa Giêsu – người mà các ông đã chứng kiến việc bị bắt bớ, bị đánh đập, bị đóng đinh, bị chết trên thập giá và được mai táng trong mồ. Chắc hẳn các môn đệ chưa thể tin vào mắt mình về sự Phục Sinh của Chúa, và có thể cũng không tin vào chính bản thân các ông. Nhưng có lẽ điều làm các ông bất ngờ hơn cả, đó chính là dù các ông không tin bản thân và chưa thể tin Chúa Phục Sinh, nhưng chính Chúa lại tin tưởng vào các ông và mời gọi: "Chính anh em là chứng nhân về những điều này." Ông gọi chứng nhân, dù chúng ta chưa thực sự tin tưởng Chúa và cũng không tin vào khả năng bản thân, nhưng Chúa vẫn luôn luôn tin tưởng và mời gọi chúng ta. Điều này chúng ta có thể nhìn thấy hơn trong Tin Mừng Marcô. Chúa Giêsu đã mời gọi các môn đệ "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo." Lời mời gọi được đưa ra sau 3 lần Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra và 3 lần các ông không tin. Chính sự tin tưởng và lời mời gọi "bất ngờ và liêu lĩnh" của Chúa đã biến các môn đệ trở thành những chứng nhân, điều đó được thể hiện cụ thể trong bài đọc 1 hôm nay.

"Hãy xem", "Hãy sờ mà xem", ... những lời mời gọi trong bài Tin Mừng hôm nay cũng nhắc ta nhớ lại lời mời gọi "Hãy đến mà xem", lời mời gọi của Chúa Giê su với các môn đệ đầu tiên. "Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười. (Ga 1, 39). Các môn đệ đã đến đâu? Xem gì? Thánh sử Gioan ghi rằng: "Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười (khoảng 4 giờ chiều)." Khoảng 4 giờ chiều, tức sau 3 giờ chiều, giờ Chúa Giêsu bị đóng đinh và treo trên Thập giá. Nơi Thập giá, nơi các môn đệ nhận ra Tình yêu và sự Tha thứ, nơi mà các môn đệ xác nhận lời làm chứng rằng "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian" của Gioan Tẩy giả. Nhờ vậy, "Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói : "Chúng tôi đã gặp

Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su.”(Ga 1, 40-42)

Anh chị em thân mến, không phải đức tin hay tài năng của chúng ta biến đổi chúng ta thành môn đệ của Chúa, nhưng chính là tình yêu và sự tin tưởng của Chúa đối với chúng ta biến đổi chúng ta và làm chúng ta trở thành môn đệ của Ngài. Trong những ngày Mùa Chay vừa qua, bản thân con đã được đánh động rất lớn từ một đoạn trong Thánh Thi của Kinh Chiều - Kinh Phụng Vụ. “Grande è il nostro peccato, ma più grande è il tuo amore: cancella i nostri debiti a gloria del tuo nome.” (Tạm dịch: Tội lỗi của chúng con thật lớn, nhưng tình yêu của Chúa còn lớn lao hơn nhiều: xóa bỏ những món nợ của chúng con để tôn vinh danh Chúa.) Có thể nói, nhiều khi chúng ta quá chú trọng vào những gì chúng ta có, quá để ý đến những yếu đuối lỗi lầm của bản thân, chúng ta vẫn thường hướng về bản thân thay vì hướng cái nhìn về Chúa để cảm nhận tình yêu và lòng tin tưởng của Ngài dành cho chúng ta để sống lời mời gọi chứng nhân trong cuộc sống hằng ngày. Với yếu đuối và bất toàn, chắc chắn chúng ta không tránh khỏi những lỗi lầm hay phạm tội. “Nhưng nếu có ai đã phạm tội, thì chúng ta có Đức Giêsu Kitô, Đấng công chính, làm trạng sư nơi Đức Chúa Cha. Chính Người là của lễ đền tội chúng ta” như lời của Thánh Gioan trong bài đọc 2. Và “không nguyên đền tội chúng ta mà thôi, nhưng còn đền tội cho cả thế gian”. Và một lần nữa chúng ta được làm chứng cho điều này.

Anh chị em rất thân mến, Hội Thánh hết lòng khuyến khích và mời gọi, có thể nói là “năn nỉ” chúng ta và quy định thành điều răn là “Xưng tội và Rước Lễ trong mùa Phục Sinh” không ngoài mục đích là mong muốn chúng ta là những người môn đệ của Chúa “đến mà xem” Tình yêu, Tha thứ, và sự Tin tưởng của Ngài dành cho mỗi một người chúng ta. Ước gì chúng ta can đảm và siêng năng đến với Bí tích Hòa Giải và Bí tích Thánh Thể, cho Chúa cơ hội để Ngài thực sự trở thành “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” và biến đổi ta trở nên chứng nhân của Tin mừng. Amen.

Fx. Trần Văn Hoài, O.F.M.Conv

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Thiên Chúa đã dùng quyền năng Thánh Thần làm cho Đức Kitô sống lại để ban ơn giải thoát chúng ta. Người đã sống lại và đang song hành với chúng ta. Trong niềm vui cứu độ, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời nguyện xin:

1. “*Bình an cho anh em*”. Xin cho các Giám mục, Linh mục, Phó tế và các Tu sĩ nam nữ luôn cảm nhận được sự bình an mà Chúa ban cho, hầu những gian nan thử thách trong cuộc sống không làm suy giảm tình yêu của đời dâng hiến, nhưng trái lại luôn tin yêu nhiệt thành hơn trên đường dẫn thân làm chứng cho tình yêu đích thực của Đức Kitô. **Chúng con cầu xin Chúa.**

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

2. “*Anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xóa bỏ tội lỗi cho anh em*”. Xin cho những ai đang sống ngoài lề của Giáo hội Chúa, đặc biệt là những người đang xúc phạm đến Danh Thánh Chúa, được ơn soi sáng, ơn nhạy bén và biết nghe tiếng thôi thúc từ bên trong để tìm về con đường Chân Thiện Mỹ duy nhất là Đức Giêsu Kitô ngõ hầu được cứu độ. **Chúng con cầu xin Chúa.**

3. Chúa Phục Sinh đã truyền cho các môn đệ ra đi loan báo Tin Mừng Cứu Độ. Xin cho các giáo lý viên nói riêng và mỗi một thành phần dân Chúa nói chung, luôn có tâm tình đơn sơ khiêm tốn, và một đời sống gương mẫu đạo đức, để làm chứng nhân cho Chúa ngay chính trong môi trường mình đang sống và làm việc. **Chúng con cầu xin Chúa.**

4. “*Chính anh em là chứng nhân về những điều này.*” Xin cho cộng đoàn phụng vụ hôm nay, sau khi cùng nhau nghe Lời Chúa và cùng chung chia một Tấm Bánh, chúng ta biết nhận ra: Chúa vẫn đang cùng lao động, làm việc, cùng san sẻ, gánh vác với chúng ta trong mọi nỗi vui buồn và khó khăn. Nhờ đó, chúng ta có thể cùng nhau sống đức tin và trở thành những chứng nhân anh dũng về sự hiện diện của Chúa Kitô. **Chúng con cầu xin Chúa.**

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa hằng hiện diện với chúng con qua cuộc sum họp cầu nguyện, học hỏi Kinh Thánh và tin nhận bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng con biết chia sẻ và củng cố niềm tin cho nhau, bằng đời sống bác ái và niềm vui phục vụ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. **Amen.**



CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Ngày 21 tháng 4

BÀI ĐỌC I: Cv 4, 8-12

Không có một danh nào khác, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.

Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ.

Bấy giờ, ông Phêrô được đầy Thánh Thần, liền nói trước Thượng Hội Đồng rằng: “Thưa quý vị thủ lãnh trong dân và quý vị kỳ mục, hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đã làm cho một người tàn tật, về cách thức người ấy đã được cứu chữa. Vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Israel biết cho rằng: Chính nhờ danh Đức Giêsu Kitô, người Nazareth, Đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ Đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị. Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, chính tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường. Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ”.

Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 117

Đáp: *Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường.*

Xướng: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ân thân bên cạnh Chúa Trời, thì hơn tin cậy ở người trần gian. Cậy vào thần thế vua quan, chẳng bằng ăn náu ở bên Chúa Trời.

Xướng: Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài, vì đã đáp lời con và thương cứu độ. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

Xướng: Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành, cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em, lạ Thiên Chúa con thờ, xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

BÀI ĐỌC II: 1 Ga 3, 1-2

Thiên Chúa thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ.

Anh em thân mến, anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta, là vì thế gian đã không biết Người. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng: khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.

Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG

Halleluia, Halleluia. Chúa nói: “Tôi chính là Mực Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi”. Halleluia.

TIN MỪNG: Ga 10, 11-18

Mực tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Tôi chính là Mực Tử nhân lành. Mực Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là mực tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vô lý lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là Mực Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được”.

Đó là Lời Chúa

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Ngày 21 tháng 4

Lễ Chúa Chăn Chiên Lành

Hằng năm vào Chúa Nhật 4 Phục Sinh giáo hội mừng lễ Chúa Giêsu là Đấng Chăn Chiên Nhân Lành. Đây là dịp các tín hữu được mời gọi cầu nguyện cách riêng, cách đặc biệt cho ơn gọi linh mục tu sĩ trong giáo hội. Chúa Giêsu - Vị Thủ Lãnh của giáo hội - được ví như người du mục chăm sóc đàn chiên, các tín hữu được ví như là những chiên con thuộc về ràn chiên của Ngài. Hình ảnh vị chủ chăn và đoàn chiên nói đến tính chất khăng khít giữa Chúa Giêsu và hội thánh người. Cũng như vị chủ chăn hết lòng chăm sóc, bảo vệ đàn chiên, Chúa Giêsu cũng yêu thương chăm sóc bảo vệ tất cả mọi người như thế và còn hơn thế nữa.

Có lẽ hơn bao giờ hết lúc này chúng cần cầu nguyện cho ơn gọi linh mục tu sĩ trong giáo hội. Giáo hội Việt Nam vẫn còn đang được Chúa thương ban cho các chủng viện, các nhà dòng luôn đầy ắp những thanh niên thiếu nữ tràn đầy nhiệt huyết muốn hiến thân cho Nước Trời. Tuy nhiên, trên đất nước Nhật Bản mà chúng ta đang sống đây đang xảy ra tình trạng cạn kiệt ơn gọi.

Giáo hội Nhật Bản vốn có hai đại chủng viện, một ở Tokyo và một ở Fukuoka. Hai chủng viện này có lúc hoạt động độc lập với nhau, nhưng cũng có lúc liên kết với nhau trong việc đào tạo ơn gọi linh mục. Tuy nhiên, kể từ năm 2024, đại chủng viện Fukuoka chính thức đóng cửa và cả nước Nhật chỉ còn một chủng viện duy nhất nằm ở Tokyo. Tất cả các chủng sinh ở Nhật sẽ quy tụ về đây

học tập và được huấn luyện để trở thành mục tử tương lai. Mặc dù thế nhưng ở đây số chủng sinh chỉ được đếm trên đầu ngón tay.

Các dòng tu tại Nhật cũng rơi vào tình trạng "đóng băng" on gọi từ vài chục năm trước. Nhiều dòng nữ cũng như nam không còn có thêm on gọi nào kể từ 20 năm hay 30 năm về trước. Nhiều dòng đã đi ra các nơi khác để tìm kiếm chiêu mộ on gọi và một trong những mảnh đất màu mỡ đó chính là Việt Nam. Có thể nói rằng phần đông các sơ, các thầy trẻ đang hoạt động tại Nhật là người Việt. Tỉnh Dòng Tên tại Nhật Bản vốn luôn duy trì con số các thành viên mới mỗi năm vào được 1 hay 2 bạn cũng bắt đầu không có thêm on gọi nào từ năm nay.

Đứng trước tình trạng khan hiếm on gọi sống đời tu trì tại Nhật, nhiều lần giáo hội Nhật đã kêu gọi cầu nguyện, cổ vũ on gọi cách này hay cách khác tuy nhiên vẫn chưa có tín hiệu khả quan nào trong các hoạt động khuyến khích người trẻ đi tu. Thật ra không chỉ tại Nhật mà nhiều nơi vốn có đông on gọi như Hàn Quốc, Phillipines, Indonesia và ngay cả Việt Nam cũng bắt đầu có dấu hiệu giảm sút số bạn trẻ đăng ký dự tu.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng sa sút on gọi, cách riêng tại Nhật. Người ta thường liệt kê những nguyên nhân chính sau đây.

Nguyên nhân đầu tiên chúng ta có thể nêu tên đó là tình trạng dân số bị già hoá. Người Nhật nổi tiếng với việc kết hôn muộn. Và khi kết hôn muộn thì việc sinh con sẽ trở nên khó khăn. Chính vì thế tỉ lệ sinh ở Nhật đứng thấp nhất nhì trên thế giới điều này dẫn đến hiện trạng các nhà thờ Nhật ít khi nào nghe tiếng con nít chạy đùa hay khóc trong thánh lễ.

Kế đến chính là hệ thống giáo dục của Nhật Bản. Nhật Bản nổi tiếng với hệ thống giáo dục chăm sóc toàn diện con người và điều này sinh ra một hệ lụy đi kèm là trẻ em Nhật không có thời gian để đi lễ, tham gia sinh hoạt tôn giáo khi bước vào cấp 2. Ở vài nhà thờ, chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh các bé cấp 1 theo cha mẹ hay ông bà dự lễ. Tuy nhiên, một khi vào cấp 2 phần lớn thời gian trẻ em sẽ phải ở trên trường kể cả cuối tuần để tham gia vào các câu lạc bộ thể thao của trường.

Thêm vào đó, thói quen làm việc của người Nhật cũng góp phần làm cho người trẻ khó có cơ hội quan tâm đến tôn giáo, tâm linh. Đối với một thanh niên Nhật thì điều anh ta được kỳ vọng sau khi ra trường là tìm được một công việc tốt. Và khi tìm được một công việc tốt anh ta phải dốc hết sức lực tâm trí cho công việc đó. Thêm vào thời gian dành cho công việc, anh ta phải dành thời gian cho

các mối tương quan ở công ty với mong ước được thăng chức. Chính vì thế, hiếm khi người ta thấy giới trẻ Nhật đến nhà thờ vào dịp cuối tuần.

Có lẽ phải kể thêm lối sống hiện đại của người trẻ hôm nay cũng góp phần không nhỏ trong việc giảm sút ơn gọi tu trì. Người trẻ ngày nay được mời gọi tranh thủ sống tận hưởng, sống tiện nghi, thoải mái hơn trước kia rất nhiều. Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, chất lượng của đời sống được nâng lên chính vì thế khi nghĩ đến việc đi tu nhiều người ngại ngùng vì không quen với lối sống đơn giản, nghèo nàn của đời tu. Sự phát triển của điện thoại thông minh cũng góp phần vào tình trạng giảm sút ơn gọi. Điện thoại thông minh tạo điều kiện kết nối nhanh - gọn - lẹ mà mặt trái của nó là làm cho nhiều người không thể sống thiếu chiếc điện thoại, làm cho mọi người không có thói quen sống một mình để có thể lớn lên trong đời sống cầu nguyện vốn là điều quan trọng nhất trong đời sống tu trì.

Thêm vào đó, giáo hội hiện nay với nhiều tai tiếng về các vị lãnh đạo, những tin tức xấu hàng ngày trên các phương tiện truyền thông góp phần làm cho người trẻ e ngại đời tu. Thay vì trở thành vị mục tử nhân lành hiến mạng sống vì đoàn chiên, nhiều đáng bậc đã thất bại trong việc chăm sóc và bảo vệ những ai thuộc về trách nhiệm của mình. Đau buồn hơn là có những tội lỗi, những phản bội gây gương mù gương xấu trong đời tu làm cho người ta chán ghét.

Danh sách trên có thể kéo dài đến vô tận. Sẽ rơi vào tình trạng thất vọng nếu chúng ta tiếp tục suy tư về tình trạng ơn gọi hiện nay. Tuy nhiên, trong ánh sáng đức tin, chúng ta được mời gọi tin rằng Chúa sẽ có cách của Ngài. Về phần mình, có lẽ nhiều người đã nhận ra việc cầu nguyện cho ơn gọi thôi là chưa đủ. Chúng ta - giáo hội - cần thay đổi triệt để hơn để có thể trình bày gương mặt đầy cuốn hút của Đức Ki-tô cho người trẻ hôm nay. Nhiều người trẻ vẫn đang cảm thấy bị lôi cuốn bởi Đức Ki-tô nhưng họ không dám bước thêm một bước nữa để dẫn thân trong đời sống tu trì. Vì thế một mặt chúng ta cần liên li cầu nguyện xin Chúa giúp sức, mặt khác từng người được mời gọi để hoán cải, canh tân liên tục hầu mang lại một sức sống mới cho giáo hội đặc biệt cho người trẻ.

Ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục tu sĩ này, chúng ta được mời gọi để một lần nữa xác tín rằng Chúa Ki-tô vị chủ chăn gương mẫu phải trở nên tâm điểm quy chiếu của tất cả những ai muốn theo Ngài trong hành trình tu trì.

Joseph Nhã SJ

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Đức Giêsu Kitô là mục tử nhân lành đã hy sinh mạng sống cho đoàn chiên, để nhờ Người mà chúng ta được ơn cứu rỗi. Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta hãy thành kính dâng lên Chúa Cha những lời nguyện xin:

1. “*Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên*”. Thế giới hôm nay vẫn đang khốn đốn bởi nhiều xung đột khác nhau. Chúng ta hiệp ý cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh noi gương Đức Kitô, hoàn toàn hiến mình, kiên định trong đức tin và được nhiều ơn phúc thiêng liêng, hầu các ngài vững tin dẫn dắt đoàn chiên tiến bước về cùng một ràn chiên mà Chúa đang mong chờ. **Chúng con cầu xin Chúa.**

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

2. “*Chính nhờ Danh Đức Giêsu Kitô mà anh này được lành mạnh*”. Trong xã hội hôm nay, có nhiều người đang đi ngược lại với tình yêu Thiên Chúa, nhưng cũng không ít người nhận ra tình thương của Chúa dành cho họ. Xin cho ngày càng có nhiều người thuộc mọi dân tộc kêu cầu danh Chúa Giêsu, để thế giới được xây dựng theo tinh thần Tin Mừng, hầu dân cư địa cầu được sống trong công lý và bình. **Chúng con cầu xin Chúa.**

3. “*Chiên tôi thì nghe tiếng tôi*”. Xin cho mọi tín hữu trên khắp hoàn cầu luôn hướng về Giáo Hội Mẹ, chuyên cần tham dự Thánh lễ, lắng nghe Lời Chúa và cùng nhau xây dựng hiệp nhất yêu thương; Đặc biệt xin cho giới trẻ biết sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mời gọi, hầu quảng đại tận hiến đời mình cho việc loan báo Tin Mừng. **Chúng con cầu xin Chúa.**

4. “*Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu gì.*” Trong đời sống và làm việc nơi đất khách quê người, chúng ta dễ chôn vùi mình trong công việc kiếm tiền, vì thế đôi khi Chúa không còn vị trí ưu tiên trong cuộc sống của chúng ta. Xin cho các mối người chúng ta biết tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, và xác tín rằng: “*tiền vàng hãy tìm nước Thiên Chúa còn mọi sự khác Ngài sẽ ban cho sau.*”

Chúng con cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con một tinh thần quả cảm, một ý chí cương quyết và một tình yêu nồng nàn đối với các linh hồn, để sẵn sàng dấn thân vào mọi nơi, và mọi sinh hoạt của xã hội mà làm chứng cho Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. **Amen.**



CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Ngày 28 tháng 4

BÀI ĐỌC I: Cv 9, 26-31

Ông Barnaba tường thuật chuyện ông Saolô được thấy Chúa hiện ra trên đường.

Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ.

Hồi ấy, khi tới Giêrusalem, ông Saolô tìm cách nhập đoàn với các môn đệ. Nhưng mọi người vẫn còn sợ ông, vì họ không tin ông là một môn đệ. Ông Barnaba liền đứng ra bảo lãnh đưa ông Saolô đến gặp các tông đồ, và tường thuật cho các ông nghe chuyện ông ấy được thấy Chúa hiện ra trên đường và phán dạy làm sao, cũng như việc ông ấy đã mạnh dạn rao giảng nhân danh Đức Giêsu tại Đamas thế nào. Từ đó ông Saolô cùng với các tông đồ đi lại hoạt động tại Giêrusalem. Ông mạnh dạn rao giảng nhân danh Chúa. Ông thường đàm đạo và tranh luận với những người Do Thái theo văn hóa Hy Lạp. Nhưng họ tìm cách giết ông. Các anh em biết thế, liền dẫn ông xuống Cêsarê và tiễn ông lên đường về Tarsô.

Hồi ấy, trong khắp miền Giuđê, Galilê và Samari, Hội Thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông, nhờ Thánh Thần nâng đỡ.

Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 21

Đáp: *Lạy Chúa, chịu ơn Ngài, con dâng lời ca tụng, ngày đại hội toàn dân.*

Xướng: Điều khẩn nguyện với Chúa, tôi xin giữ trọn, trước mặt những ai kính sợ Người. Kẻ nghèo hèn được ăn uống thỏa thuê, người tìm Chúa sẽ dâng lời ca tụng. Cầu chúc họ vui sống ngàn đời.

Xướng: Toàn thế giới, muôn người nhớ lại và trở về cùng Chúa. Mọi dân tộc dưới trần phủ phục trước tôn nhan. Mọi kẻ ngủ yên trong

lòng đất, sẽ đền báo lại một mình Người, phàm những ai trở về cát bụi, sẽ cùng phủ phục trước Thánh Nhan.

Xướng: Phần tôi, nguyện sẽ sống cho Chúa, con cháu tôi sẽ phụng sự Người. Thiên hạ sẽ nói về Đức Chúa cho thế hệ tương lai, truyền tụng cho hậu sinh đức công chính của Người, rằng: “Đức Chúa đã làm như vậy!”

BÀI ĐỌC II: 1 Ga 3, 18-24

Đây là điều răn của Chúa: Chúng ta phải tin và phải yêu thương nhau.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ.

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta, và Người biết hết mọi sự.

Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta, chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa. Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm những gì đẹp ý Người. Đây là điều răn của Người: chúng ta phải tin vào Danh Đức Giêsu Kitô, Con của Người, và phải yêu thương nhau, theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí, Thần Khí Người đã ban cho chúng ta.

Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG

Halleluia, Halleluia. Chúa nói: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, thì sinh nhiều hoa trái”. Halleluia.

TIN MỪNG: Ga 15, 1-8

Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Chẳng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

“Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

Đó là Lời Chúa

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Ngày 28 tháng 4

Bài đọc II: Thánh Gioan khuyên chúng ta hãy sống thật lòng với nhau. Đừng yêu nhau bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng hãy yêu chân thành. Không phải bằng lời nói, mà bằng việc làm và tuân giữ các điều răn của Đức Giê-su.

Chúng ta có yêu nhau thật lòng không hay chỉ là đầu môi chót lưỡi?

Tin Mừng:

Cây nho và vườn nho là chủ đề quen thuộc trong Kinh Thánh. Israel tự ví mình là vườn nho do tay Thiên Chúa gieo trồng (Gr 2,21). Ngài đặt vào đó tất cả tin yêu và hy vọng:

“Gốc nho này Chúa bứng từ Ai cập.

Đuổi chur dân lấy chỗ mà trồng.

Chúa khấn hoang bốn bề quang đấng.

Cho bén rễ sâu và lan rộng khắp nơi” (x. Tv 80,9-12)

Nhưng bản tình ca ấy đã biến thành khúc Ai ca phiến nã: Tình yêu của Thiên Chúa bị Israel phụ bạc, nên vườn nho tuyển chọn bỗng trở thành vườn nho dại, chua chát và hoang vu.

Qua Tân Ước, Đức Giê-su tự ví mình là **Cây nho** đích thực, nghĩa là cây nho phát sinh sự sống đời đời, phát sinh hoa quả công chính và thánh thiện.

Ở đây, chúng ta ghi nhận mối tương quan giữa **Cây nho và cành nho** (c.1-2). Đồng thời, cũng nói đến mối tương quan giữa **cây nho và người trồng nho** (c.5-6), nghĩa là mối tương quan giữa Thiên Chúa và các môn đệ.

Chúng ta suy nghĩ một số động từ sau đây:

Chặt đi: những ai không ăn ở theo Lời Chúa dạy, cụ thể, là không yêu thương anh em mình thì sẽ bị chặt đi và sẽ khô héo như cành bị chặt khỏi cây, nghĩa là bị loại ra khỏi cộng đoàn của Đức Giê-su và mất quyền tham dự hạnh phúc vĩnh cửu.

Cắt tỉa: Đức Giê-su vận dụng hình ảnh người trồng nho vào mùa Xuân, họ tỉa bớt các cành non để các cành còn lại được phát triển mạnh hơn. Cắt tỉa và làm cho sạch. Các môn đệ được cắt tỉa, được nên thanh sạch nhờ giáo huấn của Đức Ki-tô. Cũng thế ai sống theo Lời Chúa dạy họ sẽ chịu những **gian nan thử thách**, như dịp để **cắt tỉa, để làm cho sạch**, ngõ hầu họ có thể sinh nhiều hoa trái hơn.

“Hãy ở lại trong Thầy”(c.4) muốn sinh hoa trái, thì phải gắn chặt với cây, nghĩa là **ở lại trong** Đức Giê-su. Môn đệ ở lại trong Chúa, nghĩa là hiểu biết và gắn bó với Chúa trong yêu thương (x.8, 31; 15,9-10). Còn Chúa ở lại trong môn đệ có nghĩa là Ngài yêu thương và luôn ban phát ơn cứu độ cho những kẻ tin (1Ga 2, 27), chẳng khác nào cây nho luôn cung cấp nhựa sống cho cành khiến cành xanh tươi và trở sinh hoa trái. Sự phong phú của cành nho tỷ lệ thuận với mức độ kết hiệp cùng thân nho.

“Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” dĩ nhiên Đức Giê-su không phủ nhận thực tại và giá trị của các sự nghiệp do tay con người làm ra, nhưng phải

thừa nhận rằng, cuối cùng những sự nghiệp ấy cũng chỉ đưa đến chỗ hư vô nếu người thực hiện không thông hiệp với Đức Ki-tô, vì chỉ mình Ngài mới có thể ban cho sự sống một giá trị vĩnh cửu (1,3)

“Lời Thầy ở lại trong anh em...sẽ được như ý” Môn đệ ở lại trong Đức Giê-su bằng cách sống theo Lời Chúa (8,31), sống trong tình yêu Chúa (15,9-10). Ngược lại, Lời Chúa ở trong môn đệ nghĩa là Lời Chúa được lắng nghe, đón nhận và đem ra thực hành trong đời sống. Khi kết hiệp và tuân giữ Lời Đức Giê-su, người môn đệ sẽ được như ý mỗi khi cầu xin. Lý do là vì thẩm nhuần Thánh Ý họ chỉ xin những gì đẹp lòng Thánh Ý mà thôi.

Gợi ý suy nghĩ:

1-Thành ngữ **“ở lại trong Thầy”** được lập lại nhiều lần trong đoạn Kinh thánh này. Đức Giêsu đòi hỏi chúng ta, là những Ki-tô hữu, phải ở lại trong Người, phải hiệp nhất với Người, bởi vì Người là nguồn mạch sự sống. Nếu không có Người thì không ai làm được điều gì, mà chỉ bị quăng đi. Sự hiệp nhất này là nền móng cho sự tin tưởng trong lời cầu nguyện.

2-Chúa Giêsu nhấn mạnh, cành nho phải sinh trái. Một cành nho không sinh trái, mặc dù vẫn còn dính vào thân cây nho, thì cũng chỉ là một cành nho đã chết, và một ngày kia sẽ bị cắt tía rồi quăng vào lửa. Người môn đệ Chúa Giê-su phải trở sinh nhiều hoa trái bằng những việc làm, chứ không phải bằng lời nói hay những nghĩ thức nào khác.

3-Người Kitô hữu càng kết hiệp với Đức Kitô, càng hiệp thông với anh chị em, thì cuộc sống càng phong phú và càng nhiều niềm vui. Niềm vui mừng và hy vọng lớn lao nhất của con người chính là được thông hiệp với Thiên Chúa, nhờ Đức Kitô, Ngài đã trở thành cây nho và chúng ta là những cành lá của cây nho ấy.

4-Chúa Giêsu và các Kitô hữu tạo thành một cộng đồng sự sống. Các con hãy ở trong Thầy và Thầy ở trong các con. Người Kitô hữu chúng ta được ở trong Chúa Giêsu, còn có nghĩa là được nắm giữ một vai trò sống động trong chương trình cứu độ của Chúa. Như thế, mỗi liên hệ này được đặt nền tảng trên sự trung tín và thương yêu. Bởi vì, nếu ta chết với Đức Kitô, thì chúng ta sẽ cùng sống với Ngài.

Xin Chúa giúp chúng con biết gắn bó với Chúa như cây nho và cành nho, để mỗi ngày sinh hoa kết trái trong cuộc sống. Amen.

Gabriel Dương Văn Quốc Tiến

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Chúa Giêsu nói: “*Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái*”. Với ước mong luôn được ở lại trong Chúa Giêsu, chúng ta hãy hướng về Cha trên trời và thành tâm tha thiết cầu xin:

1. Chúa nói: “*Ai ở trong Thầy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều hoa trái.*” Xin cho hàng phẩm trật trong Hội Thánh được tháp nhập vào Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô nhờ đức tin, lòng yêu mến và nhiệt tâm với Thiên chức mà Chúa đã ban, luôn chan chứa sự sống thần linh và sinh nhiều hoa trái tình yêu cho trần gian. **Chúng con cầu xin Chúa.**

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

2. “*Thầy là cây nho, anh em là cành.*” Xin cho mỗi một người tín hữu biết siêng năng kết hợp với Chúa trong cầu nguyện và đọc kinh chung ở gia đình với nhau, để đời sống và mọi việc họ làm đều tôn vinh Chúa và mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho tha nhân. **Chúng con cầu xin Chúa.**

3. “*Nhành nào sinh trái thì Người tĩa sạch để nó sai trái hơn.*” Xin cho những ai dẫn thân làm việc tông đồ, nhận ra tình yêu và ân sủng Chúa qua những gian nan thử thách, đau khổ và cả sự chết, vì đó là những phương thế đem lại kết quả cho việc tông đồ. **Chúng con cầu xin Chúa.**

4. “*Không có Thầy, các con không thể làm gì được.*” Xin cho cộng đoàn đang tham dự phụng vụ hôm nay luôn xác tín rằng: Trong Chúa Tình Yêu, chúng ta làm được những điều vượt sức tưởng tượng. Nhờ đó, chúng ta can đảm sống tốt để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. **Chúng con cầu xin Chúa.**

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi ngày chúng con liên kết mật thiết với Chúa qua Bí tích Thánh Thể, xin cho chúng con ý thức được bổn phận phải sống trong tình yêu của Chúa và tình thương nhau, để làm sung mãn đời sống thiêng liêng cho bản thân và mọi người, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Lá Thư

MỤC VỤ



Anh chị em rất thân mến

Chúa đã phục sinh, Alleluia. Toàn thể Hội Thánh công giáo và các Giáo Hội Chính Thống, Anh Giáo và Tin Lành đồng hân hoan mừng Chúa sống lại. Đây không phải chỉ là niềm vui của chúng ta mà thôi, mà còn là niềm tin và hy vọng của chúng ta, vì như thánh Phaolô đã nói: nếu Đức Kitô không sống lại, thì chúng ta là những người khôn nạn nhất.

Đức Kitô phục sinh đã mang đến cho những đau khổ của nhân loại một ý nghĩa và giá trị cũng như đã làm cho cái chết không còn là một đe dọa, một hình phạt nữa, mà trở nên ngưỡng cửa bước vào cõi sống đời đời, và vì vậy, Giáo Hội conga giáo đã hân hoan ca tụng thánh giá, cũng như các khổ nạn là những phương tiện Chúa dùng để cứu chuộc chúng ta. Xin cho chúng ta cũng biết noi theo Chúa Giêsu, sẵn sàng đón nhận những đau khổ thể xác, những trái ý như một hình thức kết hiệp với cuộc thương khó của Chúa để đền tội của chính mình và cầu nguyện cho thế giới.

Ngày Chúa Nhật 07 tháng 4, nhằm vào tuần thứ 2 Phục Sinh, được đặc biệt kính Lòng Thương Xót Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta - khi được Chúa xót thương tha thứ mọi tội lỗi và dùng chính cái chết đau thương của Người Con Một duy nhất là Đức Giêsu Kitô để hòa giải chúng ta với Thiên Chúa Cha - cũng biết xót thương anh chị em sống chung quanh chúng ta, đặc biệt những người nghèo và đau khổ.

Ngày Chúa Nhật tuần 4 Phục Sinh 21 tháng 4, cũng được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, là ngày Thế Giới cầu nguyện cho ơn gọi, trong ngày này, Giáo Hội đặc biệt cầu nguyện xin Chúa ban cho Giáo Hội nhiều thợ gặt, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết trong sứ điệp gửi cho toàn Thế Giới nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi năm nay: “Ngày này được dành một cách đặc biệt để cầu xin Chúa Cha ban ơn gọi thánh thiện để xây dựng Vương quốc Người: “Anh em hãy xin Chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10, 2)... Ngài cũng nhắn gửi các bạn trẻ: “Với những người trẻ, đặc biệt những người cảm thấy xa cách hoặc nghi ngờ Giáo hội, tôi muốn nói điều này: các bạn hãy để Chúa Giêsu lôi cuốn, mang

đến cho Người những câu hỏi quan trọng bằng cách đọc Tin Mừng, hãy để Người thách đố các bạn bởi sự hiện diện của Người, điều luôn tạo nên cho chúng ta một cuộc khủng hoảng lành mạnh. Hơn ai hết, Người tôn trọng tự do của chúng ta. Người không áp đặt nhưng đề nghị. Hãy dành chỗ cho Người và bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc khi theo Người. Và nếu Người yêu cầu, hãy dâng hiến toàn bộ cuộc sống cho Người"... Chúng ta cầu xin Chúa ban cho Giáo Hội có những người thanh niên nam nữ nhiệt thành, can đảm từ bỏ cuộc sống tiện nghi, dễ dãi, sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa, chèo thuyền ra nơi sâu để bắt cá người. Đặc biệt, xin Chúa ban cho những con cháu của chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi và sẵn sàng xin vâng như Mẹ Maria, để Nước Chúa được lan rộng trên khắp hoàn cầu và để Danh Chúa được cả sáng.

Là người Việt Nam chân chính, yêu tổ quốc, hãnh diện với truyền thống anh hùng và nền văn hóa 4.000 năm văn hiến, chúng ta không thể nào quên được biến cố 30/4/1975. Bởi vì chính biến cố này là đầu mối của hiện tình đất nước Việt Nam hôm nay, là nguyên nhân mang đến bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu xáo trộn trong cuộc sống của dân tộc Việt Nam. Chúng ta nhớ đến biến cố này không phải với sự thù hận, nhưng để luôn nhắc nhở chúng ta lý do tại sao chúng ta đang hiện diện trên đất khách quê người, để chúng ta biết sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã cứu thoát chúng ta khỏi gông cùm cộng sản. Cảm ơn các ân nhân ngoại quốc đã tận tình giúp đỡ chúng ta, từ khi chúng ta chân ướt chân ráo đến các trại tỵ nạn, cho đến ngày hôm nay. Ý thức này sẽ giúp chúng ta luôn cố gắng sống xứng đáng một người Việt Nam Công Giáo, biết giữ gìn văn minh văn hóa ngàn đời của tổ tiên, biết trân quý truyền thống đạo đức, tình yêu gia đình; và một khi đã ý thức rằng chúng ta có được ngày hôm nay là nhờ đã được giúp đỡ, chia sẻ từ biết bao nhiêu ân nhân vô danh, chúng ta cũng biết quảng đại xé lòng để chia sẻ với những anh chị em túng thiếu, đau khổ vật chất lẫn tinh thần ở chung quanh chúng ta.

Giáo Đoàn cũng mời gọi mọi người trong tháng 4 này, cầu nguyện đặc biệt các Giáo Hội đang bị bách hại. Hiện nay, trên thế giới, có rất nhiều anh chị em công Giáo đang bị bách hại, nhất là trong các quốc gia Hồi Giáo. Họ đang phải sống trong những hoàn cảnh đau thương, bị đát về tinh thần, cũng như thiếu thốn vật chất trong cảnh trốn tránh. Đặc biệt ngay ở Việt Nam, tuy chiến tranh không còn nữa, nhưng một số rất đông anh chị em công giáo đang phải sống trong một hoàn cảnh đau thương, bị đàn áp, đánh đập, bị đuổi khỏi chính làng mạc, nha cửa

của mình vì dám sống và tuyên xưng đức tin. Chúng ta cầu nguyện cho mọi tín hữu bị bách hại. Và nhất là chúng ta phải sống thật xứng đáng, vì chúng ta đã được Chúa ban cho rất nhiều, một cách nhưng không, để cầu nguyện cho các Kitô hữu đang bị bách hại.

Vào ngày 04 tháng 5, giới trẻ công giáo vùng Saitama, giới trẻ công giáo vùng Fukuoka sẽ tổ chức đại hội giới trẻ. Tôi xin mời gọi các bạn trẻ đến tham dự thật đông, để cùng nhau sống đức tin, cũng như giúp nhau trung tín với đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận từ các thánh tử đạo Việt Nam. Xin mọi người cầu nguyện cho ngày đại hội được tổ chức tốt đẹp, mang lại nhiều lợi ích đức tin, tinh thần cho các bạn trẻ tham dự. Xin Chúa chúc lành cho đại hội giới trẻ của 2 vùng Saitama và Fukuoka.

Xin mừng lễ Phục Sinh tất cả quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý Ban Đại Diện và tất cả anh chị em. Xin bình an và niềm vui của Đức Kitô Phục Sinh tràn ngập trong tâm hồn anh chị em, nhờ đó chúng ta sẽ trở nên những chứng nhân của Tin Mừng phục sinh trong một thế giới ngày càng buồn thảm vì thiếu niềm tin, hy vọng và tình thương.

Hẹn gặp lại anh chị em. Tôi luôn nhớ cầu nguyện cho anh chị em.



*Linh Mục của anh chị em
P.M. Nguyễn Hữu Hiến*



TIN NHÓM CHIA SẺ LỜI CHÚA

Trong tháng 03/2024, Nhóm đã nhận được học bổng giúp cho các trẻ em nghèo hiếu học tại Việt Nam niên khóa 2024-2025 của quý vị ân nhân sau đây:

- Một vị ân nhân (Kamata, Tokyo) giúp hai em: 20.000 yen

Thay mặt cho các trẻ em bất hạnh tại quê nhà, Nhóm CSLC xin chân thành biết ơn các cộng đoàn, các ban đại diện, các Nhóm và tất cả quý vị ân nhân đã quảng đại chia sẻ, hầu xoa dịu những đau khổ và thiếu thốn của các em. Đây cũng là một hình thức giúp đỡ và xây dựng Giáo Hội cũng như tổ quốc Việt Nam.

Ước mong quý vị sẽ tiếp tục quảng đại tiếp tay với Nhóm trong công tác bác ái này. Xin Ba Ngôi Thiên Chúa chúc lành cho quý vị.

Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa

NHÂN TIN VỚI CÁC ÂN NHÂN GIÚP HỌC BỔNG

Để có thể gởi tiền về cho các em học sinh nghèo tại Việt Nam niên học mới 2024-2025, sẽ được khai giảng vào đầu tháng 8, xin quý vị ân nhân tiếp tục quảng đại chia sẻ với các em, nhờ đó, các em sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn và qua các em, Giáo Hội cũng như tổ quốc Việt Nam được ngày càng phát triển. Xin quý vị ân nhân gởi tiền học bổng (10.000 yen) về cho Tuyết Mai. Quý vị nào không thể tiếp tục giúp cho các em, xin cũng vui lòng cho Nhóm CSLC biết, để có thể sắp xếp cho các em, hầu các em không bị gián đoạn việc học.

Thay mặt các trẻ em nghèo tại Việt Nam, Nhóm CSLC Tokyo xin chân thành tri ân quý vị. Xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chúc lành cho quý vị và gia đình.

Nhóm CSLC Tokyo

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ

Cha Đaminh Nguyễn Cao Trí Sch. P. Tokyo, cha Gioan Nguyễn Quang Thuần, địa phận Hiroshima, và cha Phaolô Phạm Minh Anh, Giáo Phận Kagoshima, đã được bề trên đổi về nhiệm sở mới, xin anh chị em vui lòng liên lạc với các ngài qua địa chỉ mới sau đây:

Linh Mục Đaminh Nguyễn Cao Trí Sch. P.

Catholic Nodamachi Church

2-7-1 Nodamachi; Fukushima-Ken 960-8055

Tel: 090-4247.8055; Email: caotri77@yahoo.com

Lm Gioan Nguyễn Quang Thuần

Catholic Hikari Church

4-6-1 Chuo, Hikari-Shi, Yamaguchi-Ken 〒743-0013

Tel. 083-371.0792; Cell. 090-4109-9005;

Email: kojunjohn@yahoo.com.au

Lm Phaolô Phạm Minh Anh

Catholic Yoshino Church

3216-53 Yoshino-Cho; Kagoshima-Shi 892-0871

Tel. 099-243.3768; Cell. 090-9560.1705

Email: paul_scs@yahoo.com

Xin cảm ơn.

Linh mục P.M. Nguyễn Hữu Hiền

SỨ DIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA NHÂN NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI LẦN THỨ 61, NĂM 2024

ĐƯỢC KÊU GỌI GIEO HY VỌNG VÀ XÂY DỰNG HOÀ BÌNH

Anh chị em thân mến!

Mỗi năm, Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi mời gọi chúng ta suy tư về hồng ân quý giá lời mời gọi của Chúa dành cho mỗi người chúng ta, như dân trung thành của Người trên hành trình, để chúng ta có thể tham gia vào kế hoạch tình yêu của Người và thể hiện vẻ đẹp Tin Mừng trong những bậc sống khác nhau. Lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa, không phải là một nghĩa vụ được áp đặt từ bên ngoài, ngay cả nhân danh một lý tưởng tôn giáo; trái lại, đó là cách chắc chắn nhất để chúng ta có thể thực hiện niềm khao khát hạnh phúc sâu thẳm nhất của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta được viên mãn khi chúng ta khám phá ra mình là ai, hồng ân của chúng ta là gì, chúng ta có thể làm cho hồng ân này sinh hoa trái ở đâu, và chúng ta có thể đi con đường nào để trở thành dấu chỉ và khí cụ của tình yêu, đón nhận quảng đại về đẹp và hòa bình, trong bối cảnh chúng ta đang sống.

Vì vậy, Ngày này luôn là một cơ hội tốt đẹp để nhớ lại với lòng biết ơn Chúa về những nỗ lực trung thành, kiên trì và thường ần giấu của những người đã đáp lại lời mời gọi liên quan đến cả cuộc đời họ. Tôi nghĩ đến những người cha, người mẹ không nghĩ đến mình trước tiên và không theo những gì nhất thời chóng qua, nhưng đặt nền tảng cuộc sống qua việc chăm sóc các mối tương quan, bằng tình yêu và sự quảng đại, mở lòng đón nhận hồng ân sự sống và dẫn thân cho con cái và sự phát triển của chúng. Tôi nghĩ đến những người thực hiện công việc của mình với sự tận tâm và tinh thần cộng tác; những người dẫn thân, trong các lĩnh vực và cách thức khác nhau, xây dựng một thế giới công bằng hơn, một nền kinh tế liên đới hơn, một nền chính trị công bằng hơn, một xã hội nhân đạo hơn. Tóm lại, đó là tất cả những người nam nữ thiện chí, những người cống hiến cuộc đời cho công ích. Tôi nghĩ đến những người thánh hiến, những người hiến dâng cuộc sống cho Chúa trong tinh lặng cầu nguyện và hoạt động tông đồ, đôi khi ở những nơi xa xôi và nỗ lực thực thi đoàn sủng một cách sáng tạo và sẵn sàng giúp đỡ những người họ gặp gỡ. Và tôi nghĩ đến những người đã đón nhận ơn gọi linh mục và cống hiến cho việc loan báo Tin Mừng và hiến dâng cuộc đời mình, cùng với Thánh Thể, cho anh chị

em, gieo rắc niềm hy vọng và cho mọi người thấy vẻ đẹp của Vương quốc Thiên Chúa.

Với những người trẻ, đặc biệt những người cảm thấy xa cách hoặc nghi ngờ Giáo hội, tôi muốn nói điều này: các bạn hãy để Chúa Giêsu lôi cuốn, mang đến cho Người những câu hỏi quan trọng bằng cách đọc Tin Mừng, hãy để Người thách đố các bạn bởi sự hiện diện của Người, điều luôn tạo nên cho chúng ta một cuộc khủng hoảng lành mạnh. Hơn ai hết, Người tôn trọng tự do của chúng ta. Người không áp đặt nhưng đề nghị. Hãy dành chỗ cho Người và bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc khi theo Người. Và nếu Người yêu cầu, hãy dâng hiến toàn bộ cuộc sống cho Người.

Một dân đang bước đi

Sự đa dạng của các đoàn sủng và ơn gọi khác nhau mà cộng đoàn Kitô giáo nhìn nhận và đồng hành giúp chúng ta hiểu đầy đủ hơn căn tính Kitô của mình: như dân Thiên Chúa trong thế giới được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và là những viên đá sống động trong Thân Mình Chúa Kitô, mỗi người khám phá ra rằng mình là thành viên của một đại gia đình, con cái của Cha và là anh chị em của nhau. Chúng ta không phải là những hòn đảo khép kín nhưng là những phần của một tổng thể lớn hơn. Vì vậy, Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi có tính hiệp hành: giữa sự đa dạng của các đặc sủng, chúng ta được mời gọi lắng nghe và cùng nhau bước đi để nhận ra các đặc sủng này và phân định điều Chúa Thánh Thần đang kêu gọi chúng ta vì lợi ích của tất cả.

Vào thời điểm lịch sử hiện tại, hành trình chung đang dẫn chúng ta đến Năm Thánh 2025. Chúng ta hãy bước đi như những người hành hương hy vọng hướng tới Năm Thánh, bởi vì trong việc tái khám phá ơn gọi của mình và bằng cách liên kết các ân sủng khác nhau của Thánh Thần, chúng ta có thể trở thành những sứ giả và chứng nhân cho thế giới về giấc mơ của Chúa Giêsu: một gia đình nhân loại duy nhất, hiệp nhất trong tình yêu Thiên Chúa và trong mối dây bác ái, chia sẻ và tình huynh đệ.

Ngày này được dành một cách đặc biệt để cầu xin Chúa Cha ban ơn gọi thánh thiện để xây dựng Vương quốc Người: “Anh em hãy xin Chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10, 2). Và cầu nguyện – như tất cả chúng ta đều biết – được thực hiện bằng việc lắng nghe hơn là những lời hướng về Chúa. Chúa nói với tâm hồn chúng ta và muốn thấy tâm hồn rộng mở, chân thành và quảng đại. Lời Người đã trở thành xác phàm trong Chúa Giêsu Kitô, Đấng mạc khải và thông truyền cho chúng ta tất

cả ý muốn Chúa Cha. Trong năm 2024 này, được dành cho việc cầu nguyện và chuẩn bị Năm Thánh, tất cả chúng ta được kêu gọi tái khám phá hồng ân vô giá là có thể đối thoại với Chúa, từ trái tim đến trái tim, nhờ đó trở thành những người hành hương hy vọng. Vì “cầu nguyện là sức mạnh đầu tiên của hy vọng. Bạn cầu nguyện và niềm hy vọng lớn lên, tiến về phía trước. Tôi có thể nói rằng cầu nguyện mở ra cánh cửa hy vọng. Niềm hy vọng có đó, nhưng nhờ cầu nguyện, tôi sẽ mở được cánh cửa” (*Giáo lý, ngày 20/5/2020*).

Những người hành hương hy vọng và những người xây dựng hòa bình

Nhưng trở thành người hành hương có nghĩa là gì? Những người hành hương trước hết tìm cách chú tâm vào mục tiêu và luôn giữ nó trong tâm trí và trái tim. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó, cần tập trung vào từng bước đi, nghĩa là di chuyển nhẹ nhàng, bỏ những gánh nặng không cần thiết, chỉ mang theo những thứ cần thiết và cố gắng mỗi ngày để gạt bỏ mọi mệt mỏi, lo sợ, bất an và do dự. Như thế, là một người hành hương có nghĩa là mỗi ngày bắt đầu lại, tái khám phá lòng nhiệt thành và sức mạnh để theo đuổi các giai đoạn khác nhau của hành trình, dù mệt mỏi và khó khăn, luôn mở ra trước mắt chúng ta những chân trời mới và những khung cảnh trước đây chưa từng được biết tới.

Ý nghĩa đích thực của hành hương Kitô giáo là: chúng ta bắt đầu hành trình khám phá tình yêu Thiên Chúa và đồng thời khám phá chính mình, qua một hành trình nội tâm được nuôi dưỡng bởi các mối tương quan. Vì thế, chúng ta là những người hành hương bởi vì được kêu gọi yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhau. Hành trình của chúng ta trên mặt đất này không phải là chuyến đi vô nghĩa hay lang thang không mục đích; trái lại, mỗi ngày, bằng cách đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, chúng ta cố gắng thực hiện những bước có thể hướng tới một thế giới mới, nơi mọi người có thể sống trong hòa bình, công lý và yêu thương. Chúng ta là những người hành hương hy vọng bởi vì chúng ta đang tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn, dần dần xây dựng trong hành trình.

Cuối cùng, mục đích của mọi ơn gọi là: trở thành những người nam nữ hy vọng. Với tư cách là những cá nhân và cộng đoàn, trong nhiều đặc sủng và mục vụ khác nhau, tất cả chúng ta đều được mời gọi “trao ban thể xác và tâm hồn” cho niềm hy vọng Tin Mừng trong một thế giới bị đánh dấu bởi những thách đố mang tính thời đại: sự tiến triển đầy đe dọa của chiến tranh thế giới thứ ba từng phần; làn sóng người di cư chạy trốn quê hương để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn; sự gia

tăng không ngừng của người nghèo; mỗi nguy hiểm tổn hại không thể phục hồi tới sức khỏe hành tinh chúng ta. Thêm vào nữa là những khó khăn chúng ta gặp phải hàng ngày, đôi khi có nguy cơ đẩy chúng ta vào tình trạng cam chịu hay chủ bại.

Vì thế, trong thời đại chúng ta, điều quyết định là chúng ta, những Kitô hữu phải vun trồng một cái nhìn đầy hy vọng để có thể làm việc hiệu quả đáp lại ơn gọi được trao phó cho chúng ta, trong việc phục vụ vương quốc tình yêu, công lý và hòa bình của Thiên Chúa. Niềm hy vọng này – Thánh Phaolô đảm bảo với chúng ta – “không làm chúng ta thất vọng” (Rm 5, 5), vì đó là lời hứa mà Chúa đã thực hiện với chúng ta là sẽ luôn ở với và đưa chúng ta vào công cuộc cứu chuộc mà Người muốn thực hiện trong trái tim của mỗi cá nhân và trong “trái tim” của mọi thụ tạo. Niềm hy vọng này tìm thấy sức mạnh trong sự phục sinh của Chúa Kitô “chứa đựng một sức mạnh sự sống đã thấm nhuần thế giới này. Ở nơi mà tất cả có vẻ như đã chết, các dấu hiệu phục sinh đột nhiên xuất hiện. Đó là một sức mạnh không gì sánh bằng. Thường chúng ta thấy Thiên Chúa có vẻ như không hiện hữu: chúng ta thấy khắp nơi những cảnh bất công, tội ác, thờ ơ, tàn bạo không ngừng. Nhưng cũng đúng là giữa cảnh tối tăm luôn luôn có một cái gì mới phát sinh và sớm hay muộn sẽ sinh hoa kết quả” (*Evangelii Gaudium*, 276). Một lần nữa, Thánh Tông đồ Phaolô nói với chúng ta “trong niềm hy vọng chúng ta đã được cứu” (Rm 8, 24). Ôn cứu độ được thực hiện trong Phục sinh mang lại hy vọng, một niềm hy vọng chắc chắn và đáng tin cậy, nhờ đó chúng ta có thể đối diện với những thách đố của hiện tại.

Vì vậy, trở thành những người hành hương hy vọng và những người xây dựng hòa bình có nghĩa là đặt chính sự hiện hữu của chúng ta trên đá tảng phục sinh Chúa Kitô, biết rằng mọi dần thân của chúng ta, trong ơn gọi mà chúng ta đã đón nhận và tiến bước, sẽ không bao giờ vô ích. Những thất bại và trở ngại có thể nảy sinh trên đường đi, nhưng những điều tốt lành mà chúng ta gieo đang âm thầm lớn lên và không gì có thể tách chúng ta ra khỏi mục tiêu cuối cùng: đó là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô và niềm vui sống mãi mãi trong tình yêu huynh đệ. Chúng ta phải luôn thấy trước được lời kêu gọi này: tương quan tình yêu với Chúa và anh chị em phải thực hiện ngay bây giờ để thực hiện giấc mơ hiệp nhất, hòa bình và tình huynh đệ của Chúa. Không ai cảm thấy bị loại trừ khỏi ơn gọi này! Mỗi chúng ta, theo cách nhỏ bé của mình, trong bậc sống cụ thể của mình, có thể, với sự trợ giúp của Thánh Thần, trở thành người gieo hạt giống hy vọng và hòa bình.

Can đảm dần thân

Dưới ánh sáng này, một lần nữa tôi muốn nói như đã nói trong Ngày Giới trẻ Thế giới ở Lisbon: “Hãy đứng lên!”. Hãy tỉnh thức khỏi giấc ngủ, bỏ lại đằng sau sự thờ ơ, hãy mở những cánh cửa tù ngục mà đôi khi chúng ta tự nhốt mình, để mỗi người có thể khám phá ra ơn gọi của mình trong Giáo hội và thế giới, và trở thành người hành hương hy vọng và xây dựng hoà bình! Chúng ta hãy say mê cuộc sống và dần thân chăm sóc yêu thương những người đang ở xung quanh và môi trường chúng ta đang sống. Tôi nói lại lần nữa: “Hãy can đảm dần thân!” cha Oreste Benzi, một tông đồ bác ái không mệt mỏi, luôn đứng về phía người nhỏ bé và những người không có khả năng tự vệ, thường lặp lại rằng không ai nghèo đến mức không có gì để cho đi, và không ai giàu đến mức không cần nhận một thứ gì đó.

Vậy chúng ta hãy chỗi dậy và lên đường như những người hành hương hy vọng, để, như Đức Maria đã làm với Thánh Elizabeth, chúng ta cũng có thể trở thành những sứ giả của niềm vui, tạo ra sự sống mới và những nghệ nhân của tình huynh đệ và hòa bình.

Roma, Gioan Lateranô, ngày 21 tháng 4 năm 2024, Chúa nhật IV Phục Sinh.

Phanxicô

Bản dịch của Vatican News Tiếng Việt; Nguồn: vaticannews.va/vi



MỪNG LỄ PHỤC SINH

(Alleluia! Alleluia!)

Mừng Chúa Phục Sinh: đại lễ nay!

Đoàn chiên Giáo Hội đủ nòng say.

Mùa Chay sám hối: niềm tin vững,

Tuần Thánh niệm suy: đức mến đầy.

Thánh nhạc hoan ca trên Nước Chúa,

Tin Mừng vang dội khắp Đông, Tây...

Nữ Vương Rất Thánh: nguồn vui thật,

Mừng Chúa Phục Sinh: đại lễ nay!!!

Thế Kiên Dominic

CHÚA SỐNG LẠI HIỂN VINH

Bầu trời u ám nhường bước chân
Ngày ấy tới rồi trong quang vinh
Chúa đã khải hoàn phục sinh
Đập tan xiềng xích, bình minh ngập tràn.

Đêm tăm tối lụi tàn khuất bóng
Chờ ngày dài trông ngóng cậy tin
Con Thiên Chúa chịu hy sinh
Đòn roi thân xác, cực hình đón đau.



Bao nỗi lo âu sầu tan biến
Nhờ ánh dương tận hiển sáng soi
Rực rỡ toả chiếu nơi nơi
Phục vinh chiến thắng muôn đời hoan ca.

Ngài mang lại bao la trù mển
Nay con nguyện xin đến thực thi
Sống chúng tá hăng hoan hỷ
Chúa mãi đồng hành, ngại gì nhân gian.

Lm. Xuân Hy Vọng

ĐAU THƯƠNG TỬ NẠN, HOAN CA PHỤC SINH

Can-vê chiều nao Giê-su chịu chết
Treo trên thập hình dằng hết xác thân.
Mong con trở về sám hối ăn năn
Yêu thương chan chứa, ân cần thứ tha.

Can-vê chiều nay giữa trời bao la
Giê-su Con Chúa thiết tha ngỏ lời:
“Hãy đến với Ta, ai ai chơi vơi,
Ta sẽ bồi dưỡng, ban Lời thánh ân!”

Can-vê hôm ấy, Chúa cứu nhân trần
Khổ hình thập giá, xác thân roi đòn
Đinh nhọn, gai sắc, hiến thân vì con
Thoát khỏi vòng xoáy héo hon một đời.

Can-vê hôm nay, câu hát vang lời
Khải hoàn vinh thắng muôn đời trùng dương.
Phục sinh rọi chiếu, sáng ngời ngai vương
Đập tan thân chết, mở đường ân thiêng.

Lm. Xuân Hy Vọng

SUỐI NGUỒN LÂN TUẤT

Dạt dào suối nguồn xót thương
Con xin chạy đến nấu nung lòng thành.
Ngọt ngào cao quý tinh anh
Bao dung tha thứ, phúc vinh nhân hiền.
Chúa là cội nguồn bình yên
Ru con an giấc, tinh tuyền tháng năm.
Dầu cho khắp chốn thặng trầm
Lòng thương xót Chúa âm thầm chứa chan.
Đời con tha thiết bình an
Ra đi chia sót, toả lan ơn Ngài
Thánh ân thác đổ trùng khơi
Dịu con về bến, đến nơi an hoà.
Suối nguồn lân tuất thiết tha
Trọn đời ôm ấp, tình Cha nuôi hồn.
Khoan nhân, thương xót trào tuôn
Reo mừng hoan hỷ, hồi chuông gọi mời.
Trần ai bớt nổi chơi voi
Tình yêu phủ bóng, rợp trời ân thiêng.

Lm. Xuân Hy Vọng

CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO

Chuyện đời:

Chuyện kể rằng: một người muốn xin gia nhập vào đoàn xiếc. Anh nói: “Tôi sẽ biểu diễn bằng cách trèo lên bậc cao khoảng 50 mét và nhảy xuống một đồng mùng cửa”. Chủ đoàn xiếc nghe vậy đáp lại liền: “Nghe anh nói thật hấp dẫn, nhưng tôi cần phải xem anh biểu diễn ra sao đã”. Sau đó, họ làm một dàn nhảy cao cỡ 50 mét, và anh ta bắt đầu biểu diễn. Khi thấy anh bước ra từ đồng mùng cửa, thân xác chày sứt, mặt mày méo mó thì ông chủ đoàn xiếc bèn nói: “Thật tuyệt vời. Tôi nhận anh vào đoàn xiếc ngay hôm nay. Chúng tôi sẽ trả lương cho anh 250.000 yên một tuần”. Anh ta lắc đầu nói: “Cám ơn, nhưng tôi không muốn”. Ông chủ nâng tiền lương lên dần từ 250.000 tới 500.000 và 1.000.000 yên một tuần, thế nhưng anh kia vẫn không chịu. Ông chủ không hiểu nổi bèn thốt lên: “Sao kỳ vậy, chẳng phải anh đang cần việc làm ư!” Anh ta đáp: “Tôi đau lắm... Tôi không bao giờ làm thế nữa đâu!”

Anh thanh niên này có ước vọng tốt nhưng khi gặp điều khó, anh chẳng dám dấn thân. Anh đã bỏ lỡ cơ hội cho một tương lai tốt đẹp rạng ngời.

Chuyện đạo:

Một hôm ma quỷ muốn cám dỗ Thánh Mar-ti-nô, Giám mục thành Tours (316-397), được mệnh danh là “Mar-ti-nô Hay Thương xót” - vào đường sai lạc, hấn biến thành một vị vua oai phong và hiện đến bảo Thánh nhân:

– Hỡi Mar-ti-nô, ta cám ơn con đã đón nhận ta. Con biết rằng ta luôn tin tưởng con. Từ nay trở đi, ta mong con luôn ở bên ta và tín nhiệm vào ta.

Mar-ti-nô chăm chú nhìn ông vua và hỏi: “Nhưng thưa ông, ông là ai vậy?”

Vua đáp: “Ta là Đấng Ki-tô đây mà!”

Mar-ti-nô lại hỏi: “Thế thì những vết thương bị đóng đinh ở tay chân Ngài đâu cả rồi?”

Quý giả vua nhẹ nhàng đáp: “Ta từ cõi vinh quang trên trời xuống, nên đâu còn thương tích gì!”

Mar-ti-nô khẳng khái: “Tôi không muốn nhìn Đức Ki-tô không thương tích”.

Lập tức, vua quỷ liền biến mất.

Lm. Xuân Hy Vọng

BIẾT VÂNG PHỤC THÌ ĐAU KHỔ KHÔNG KHỔ; KHỔ KHÔNG ĐAU

“Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã trải qua nhiều đau khổ mới học thể nào là vâng phục” (Dt 5,8).

Vâng phục là bỏ ý riêng mình mà vâng nghe ý Chúa hay ý của người khác. Có thể nói, vâng phục; bỏ ý riêng mình mà theo ý người khác là cái khó nhất của con người chúng ta. Vì ai trong chúng ta cũng thích làm theo ý mình hết và còn muốn người khác phải làm theo ý mình nữa. Nên việc vâng phục là một việc rất khó. Làm theo ý người khác đã khó; làm theo ý Chúa càng khó hơn. Vì ý Chúa đòi hỏi cao hơn.

Người ta đổ: trái gì khó ăn nhất đối với con người chúng ta? Không phải là trái khổ hoa, dù nó đắng; cũng không phải là trái sầu riêng, vì nói “thúi”; mà là “trái ý”. Cái gì mà trái ý của chúng ta thì chúng ta khó chịu lắm, ăn không vô, nuốt không trôi; có làm cũng làm bầm, lấm bầm.

Chính Đức Giê-su, dù là Con Thiên Chúa, cũng phải bỏ ý riêng mà vâng phục Thiên Chúa và khi trải qua nhiều đau khổ, mới học được thể nào là vâng phục. Đau khổ của Đức Giê-su là gì? Đó là dù là Con Thiên Chúa, Đức Giê-su đã phải xuống thế làm người; rồi phải chịu nạn chịu chết trên thánh giá; trong cuộc sống, Người bị vu khống, bị khinh khi; bị chống đối; làm ơn mà mắc oán; làm điều tốt mà bị bách hại; .vv....

Qua những đau khổ đó, Đức Giê-su mới học được thể nào là vâng phục. Nói cách khác, qua những đau khổ, Đức Giê-su mới học được bài học vâng phục; mới hiểu được vâng phục là gì. Bài học đó là Muốn Vâng Phục phải Bỏ Ý Riêng.

Trong chữ “VÂNG PHỤC”, chúng ta thấy có chữ “VÂNG” và chữ “PHỤC”. VÂNG là vâng nghe; là nghe lời và PHỤC là tuân phục; là tâm phục, khẩu phục. Chúng ta vâng phục là vâng phục đối với Thiên Chúa và những người có trách nhiệm; chứ không phải ai ai chúng ta cũng vâng phục. Nếu mà ai ai chúng ta cũng vâng phục thì chúng ta “con gì” chứ không phải con người.

Đối với Thiên Chúa, chúng ta vâng phục vì Người là Thiên Chúa cao cả, quyền năng; Người lo cho chúng ta mọi sự để chúng ta được an bình ở đời này và hạnh phúc mãi mãi ở đời sau. Nên chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng và vâng phục Thiên Chúa. Chúng ta biểu lộ sự vâng phục Thiên Chúa qua việc chúng ta tự giác

tuân giữ các điều răn cũng như Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh. Rồi trong cuộc sống, chúng ta chấp nhận tất cả những gì xảy đến “như là ý Chúa”.

Tôi không nói LÀ Ý CHÚA; mà tôi nói NHƯ LÀ Ý CHÚA, có nghĩa là nhiều khi đó không phải là ý Chúa như bệnh tật; những thất bại hay cái chết; những khó khăn,.... Chúng ta đón nhận và chấp nhận tất cả những điều đó NHƯ LÀ Ý CHÚA, vì Chúa không muốn chúng ta chịu những thứ đó. Có thể nói chúng ta rửa tội cho chúng; chúng ta thánh hóa, biến chúng thành của lễ hy sinh của chúng ta dâng lên Chúa. Có làm được như thế, tâm hồn của chúng ta sẽ nhẹ đi được một nửa. Và với ơn Chúa, chúng ta sẽ an bình và vui lòng vác những điều đó đến cùng.

Thứ đến là chúng ta vâng phục những người có trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp đến con người, cuộc sống và ơn gọi của chúng ta. Vì họ mang lấy trách nhiệm, là thay mặt Chúa để lo lắng, gìn giữ, bảo vệ chúng ta sao cho chúng ta được bằng yên; được an toàn; được phát triển; được trưởng thành; được nên hoàn thiện.

Có thể nói Thiên Chúa và những người có trách nhiệm đó là những người, đáng cho chúng ta phải lấy lòng yêu mến mà vâng phục. Còn những người khác, cái gì tốt; cái gì hay chúng ta có thể tiếp thu hay tham khảo mà thôi, không buộc chúng ta phải vâng nghe.

Sự vâng phục biểu lộ sự tin tưởng và phó thác; dù điều đó trái ý mình và xem ra “vô lý”. Ví dụ như ta được bảo đi tưới cây khô hay trồng cây ngược, chống gốc lên trời chẳng hạn. Có người Bề Trên hay người có trách nhiệm nào khùng mà nói vậy chẳng? Chẳng có người Bề Trên hay người có trách nhiệm nào khùng; vì nếu họ khùng thì họ không làm Bề Trên hay làm người có trách nhiệm được. Lệnh truyền đó xem ra vô lý, nhưng nếu ta biết được ý của người ta muốn thì chúng ta sẽ dễ vâng phục và làm theo, không có vấn đề gì.

Mục đích của người ta là muốn tập cho chúng ta biết sống khiêm nhường; biết hạ mình; biết bỏ cái tôi của mình; họ muốn bẻ gãy cái “con người kiêu ngạo; tự cao tự đại” của chúng ta mà thôi. Để qua đó, chúng ta dễ vâng phục cũng như dễ chấp nhận ý kiến của người khác; không cho ý của mình là đúng nhất; không cho cách làm của mình là hay nhất; không cho cách suy nghĩ của mình là đúng nhất. Nhất nhì gì chúng ta không cần biết; chúng ta chỉ biết mở lòng đón nhận tất cả, để chúng ta có được nhiều kinh nghiệm; có được nhiều sự hiểu biết và được mọi người yêu mến. Vì đâu có ai yêu thích kẻ kiêu ngạo bao giờ.

Như Đức Ki-tô nhờ vâng phục mà đạt tới mức thập toàn; thì chúng ta cũng sẽ nên thập toàn; nên hoàn thiện như vậy nếu chúng ta biết vâng phục.

Chúa nói: “Vâng lời trọng hơn của lễ” mà(x. 1Sm 15,25). Của lễ dâng cho Thiên Chúa và vâng lời Thiên Chúa, cái nào trọng hơn? Dâng của lễ lên Chúa mà làm trái ý Chúa thì vô ích lại còn mang thêm tội Khi Quân. Vua Sao-lê đã làm việc này, Vua đã lấy những con vật béo nhất, tốt nhất, khỏe nhất làm của lễ dâng lên Thiên Chúa; trong khi Chúa bảo phải tru hiến tất cả. Chúa đã không chấp nhận của lễ đó và phạt không cho Sao-lê làm vua nữa.

Ngay cả con người xác đất vật hèn của chúng ta, nhiều người cũng không chấp nhận cách làm đó; trừ những người ham của; ham tiền. Thấy tiền thấy của là tít mắt lại, không còn biết đúng sai; không còn biết trái phải; không còn biết công lý, công bằng gì nữa.

Con người chúng ta còn nói: “Cung kính không bằng tuân lệnh” mà. Sự cung kính còn phải nhường bước cho sự vâng phục đấy. Điều đó cho thấy, đối với con người chúng ta, sự vâng phục cũng quan trọng và cần thiết lắm trong cuộc sống nhân sinh. Nó làm giảm bớt những tranh chấp; những cãi vã; những đôi co. Nó làm gia tăng sự kính trọng; yêu thương và tình huynh đệ.

Quả thực, vâng phục không làm mất giá trị của con người chúng ta; cũng không làm cho chúng ta yếu thế, nô bộc. Chỉ khi nào chúng ta luồn cúi; nịnh bợ; hối lộ; luôn phải làm theo ý người khác, chúng ta mới mất giá và yếu thế mà thôi. Còn vâng phục bằng đức tin; bằng lòng tin; hiểu biết được giá trị của việc mình vâng phục, thì chúng ta nên thánh nên thiện; nên người trưởng thành; nên người hiểu biết; nên người từng trải và có một cuộc sống an bình, vui tươi và hạnh phúc.

Học được bài học VÂNG PHỤC thật không dễ chút nào. Chúng ta phải noi gương Đức Giê-su Ki-tô, biết đón nhận và chấp nhận những đau khổ trong cuộc đời. Biết VÂNG PHỤC thì có ĐAU nhưng chúng ta không KHỔ; có KHỔ nhưng chúng ta không ĐAU. Có ĐAU chúng ta cũng không kêu không la; có KHỔ chúng ta cũng không than không trách. Có gì là ĐAU với KHỔ, cũng bình thường thôi, đâu có gì là quan trọng. Quan trọng là chúng ta nên thánh nên thiện; nên người trưởng thành; nên thập toàn “Mười phen vẹn mười”; được sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc, phải không bạn!!!

Lm. Bosco Dương Trung Tín

ĐỜI TA LÀ “BỀ SƯƠNG” CHỨ KHÔNG LÀ “BỀ KHỔ”

“Đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, Đấng ấy là Đức Ki-tô, Ngài là sức mạnh và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa”(1Cor 1,24).

Đức Ki-tô đó là Đấng đã chịu đóng đinh trên thập giá. Điều mà người Do Thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, Đấng ấy là Đức Ki-tô, Ngài là sức mạnh và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Có nhiều người có tội, bị xử tử trên thập giá, nhưng đâu có ai được rao giảng. Tại sao chỉ có một mình Đức Giê-su Ki-tô được rao giảng mà thôi vậy? Đơn giản là vì Đức Giê-su không phải là một tử tội. Vì tội lỗi của con người chúng ta mà Ngài bị đóng đinh vào thập giá.

Theo sách Giáo Lý Công Giáo thì: “Ý định cứu độ của Thiên Chúa là giải thoát con người khỏi nô lệ tội lỗi nhờ cái chết của “Người Tội Tớ, Đấng Công Chính”. Ý định này đã được báo trước trong Thánh Kinh như là mầu nhiệm cứu chuộc phổ quát. Thánh Phao-lô tuyên xưng đức tin mà Ngài đã lãnh nhận: “Đức Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Thánh Kinh. Cái chết cứu chuộc của Đức Giê-su ứng nghiệm lời tiên tri về Người Tội Tớ Đau Khổ”(x. GLCG, số 601).

Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh đó là sức mạnh và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Sức mạnh ở chỗ cứu độ muôn người. Khôn ngoan ở chỗ qua đau khổ mới tới vinh quang; qua cái chết mới được phục sinh. Con người của chúng ta mạnh hơn Thiên Chúa chăng? Khôn hơn Thiên Chúa chăng? “Không bao vờ”! Vì “Cái điên rồ của Thiên Chúa” nếu có, thì cũng còn hơn cái khôn lỏi của con người; và “Cái yếu đuối của Thiên Chúa” nếu có, cũng còn hơn cái mạnh mẽ của con người mà(x. 1Cor 1,25).

Con người của chúng ta không chấp nhận đau khổ; không chấp nhận cái chết, cho đó là khôn ngoan sao? Không chấp nhận đau khổ, thì đau khổ sẽ tăng gấp đôi; đau khổ vẫn phải đau khổ nhưng sẽ không có vinh quang gì. Không chấp nhận cái chết, thì vẫn phải chết, nhưng sẽ không được phục sinh vinh hiển.

Đức Giê-su Ki-tô đã chấp nhận đau khổ nên đã được vinh quang; Ngài đã chấp nhận cái chết, nên được phục sinh vinh hiển. Do đó, Đức Giê-su Ki-tô là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Và qua cái chết và phục sinh của Đức Ki-tô mà muôn người được cứu độ. Đó là sức mạnh của Thiên Chúa; đó là sức mạnh của Đức Ki-tô. Hay nói cách khác Đức Giê-su Ki-tô là sức mạnh của Thiên Chúa.

Điều đó cũng có nghĩa là ai biết chấp nhận đau khổ, đó là người khôn ngoan; ai biết chấp nhận cái chết là người mạnh mẽ. Người ta nói “Đời là bể khổ” mà. Ai không chấp nhận đau khổ sẽ bị đau khổ đè bẹp; còn ai chấp nhận đau khổ, thì “bể khổ” sẽ biến thành “bể sướng”. Vì qua đau khổ, chúng ta sẽ tích lũy cho mình nhiều những kinh nghiệm sống; chúng ta khôn ra; chúng ta hiểu biết được nhiều điều; chúng ta trưởng thành hơn về mọi mặt; mà người ta gọi là “người từng trải”.

Họ đã từng “nằm gai nếm mật”, đắng cay ngọt bùi trên đời này họ đã nếm; họ đã từng bị phản bội; họ đã từng bị vu khống; họ đã từng sống nghèo khổ; họ đã từng bị “làm ơn mắc oán”; họ đã từng bị “lấy oán trả ơn”; họ đã từng bị “vô ơn bạc nghĩa”; họ đã từng bị khinh khi, nhục mạ; họ đã từng hết lòng hết sức giúp đỡ để rồi bị cho là xấu xa, vụ lợi; họ đã từng bị người anh em chơi xấu; hót tay trên; cướp công, cướp sức; vv Tất cả những điều đó làm cho chúng ta thêm mạnh sức, trở thành người lực sĩ biết chịu đòn và nên thập toàn thôi. Để rồi, “mới có tí tuổi” mà “kinh nghiệm đã đầy mình”, đủ sức để chống trọi với bao thử thách và dư sức để vượt qua bao khó khăn. Vì bị khổ nhiều rồi nên họ không sợ khổ nữa; vì bị khó nhiều rồi, nên không có gì có thể bó tay họ được.

Đối với những người như thế, ai có thể thắng được họ? Cái gì có thể làm khó họ được chẳng? Chắc chắn là không ai có thể thắng được họ và không có gì có thể làm cho họ bó tay. Họ đã noi gương Đức Ki-tô, luôn chấp nhận mọi gian truân; mọi khốn khó; mọi mệt nhọc, coi đó là chuyện bình thường, không có gì phải kêu ca hay phàn nàn chi cả. Họ luôn cố gắng và luôn hạnh phúc. Đối với họ Đời không còn là “bể khổ” nữa, mà “Đời là bể sướng”.

Đối với họ, Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh trên thập giá là sức mạnh của họ; là sự khôn ngoan của họ. Họ lấy sức mạnh từ thập giá Đức Ki-tô; họ lấy sự khôn ngoan từ Lời và cuộc sống của Đức Giê-su. Họ như chim bằng, bay mãi mà không mỏi cánh. Họ tin tưởng vào Chúa và lấy Chúa làm chỗ nương thân. Họ như

“Cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch nước trong. Mùa nóng đến cũng chẳng sợ gì; lá trên cành vẫn cứ xanh tươi; gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại và không ngừng trở sinh hoa trái”(x. Is 17,7-8).

Người ta cứ cho là họ điên; cho là họ khờ; cho là họ yếu thế. Cứ đợi đấy. Thời gian sẽ trả lời. Xem ai điên, ai khờ, ai yếu thế thì biết. Coi chừng cái điên, cái khờ của họ còn hơn cái khôn của mình; cái yếu của họ còn mạnh hơn cái mạnh của mình nữa đấy. Vì họ thì tin tưởng và cậy trông vào Chúa; còn mình thì bám víu và lệ thuộc vào người đời.

Vậy, chúng ta hãy noi gương Đức Giê-su Ki-tô, Đấng chịu đóng đinh vào thập giá. Người là sức mạnh và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, để chúng ta cũng được mạnh sức và khôn ngoan như Người. Biết chấp nhận mọi gian nan, mọi thử thách và mọi khó khăn trong đời; đau nhưng không khổ; nghèo nhưng không khó; luôn được an bình và hạnh phúc trong Chúa; có đủ khôn ngoan và sức mạnh để vượt qua tất cả. Để đời ta là “bê sướng” chứ không là “bê khổ”.

Lm. Bosco Dương Trung Tín



SÂU BIẾN THÀNH BƯỚM; BẠN HIỂN DUNG THÀNH THIÊN THẦN

“Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy”(Mc 9,2-3).

Chúa Nhật thứ hai Mùa Chay, Giáo Hội cho chúng ta nghe cuộc Hiện Dung của Đức Giê-su. Điều đó, có ý nghĩa gì?

Theo sách Giáo Lý Công Giáo thì: “Phép Rửa mở đầu cho đời sống công khai của Đức Giê-su. Hiện Dung mở đầu cho cuộc Vượt Qua. Qua phép rửa của Đức Giê-su, “Mầu nhiệm cuộc tái sinh lần thứ nhất của chúng ta” được tỏ hiện. Đó là bí tích Thánh Tẩy. Hiện Dung là “Mầu nhiệm cuộc tái sinh lần thứ hai”. Đó là sự phục sinh của chúng ta. Do đó, ngay từ bây giờ, chúng ta được thông phần vào cuộc phục sinh của Chúa, nhờ Chúa Thánh Thần hoạt động trong các Bí Tích

của Thân Mình Đức Ki-tô. Biến cố Hiền Dung cho phép chúng ta ném trước cuộc quang lâm vinh hiển của Đức Giê-su. “Người sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người”. Dầu vậy, biến cố đó cũng nhắc nhở chúng ta: “Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa”(x. GLCG, số 556).

Theo tôi, Hiền Dung là Mẫu Nhiệm của sự BIẾN ĐỔI. Mỗi người trong chúng ta, trong Mùa Chay; nói cách khác, trong khi đang sống trên trần gian này, chúng ta phải biến đổi; biến đổi hàng ngày; biến đổi mãi, biến đổi hoàn toàn; biến đổi cho đến khi “nên giống thân xác vinh hiển của Đức Ki-tô” mới thôi. Hình ảnh của của sự biến đổi đó là: “Y phục trở nên rực rỡ trắng tinh, mà không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy”.

Đương nhiên, sự biến đổi của chúng ta không phải là sự biến đổi của y phục mà là của tâm hồn; là sự biến đổi con người của chúng ta; từ cách ăn cách nói, cho đến cách suy nghĩ, cách làm. Chúng ta sẽ biến đổi từ một người xấu xa nên một con người tốt lành; từ một con người tội lỗi nên một con người thánh thiện; từ một con người bất chính nên một con người công chính; từ một con người ấu trĩ nên một con người trưởng thành.

Quả thực, việc biến đổi này thật không dễ chút nào. Và tự sức riêng mình, chúng ta không thể nào biến đổi được như vậy. Chúng ta có thể biến đổi nên xấu xa; nên bất chính, nên tội lỗi, nên ấu trĩ thì được; chứ biến đổi nên tốt lành, nên thánh thiện, nên công chính thì khó lắm đấy; nếu không muốn nói là không thể. Đó chính là ý nghĩa của câu: “Y phục Người trở nên rực rỡ trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy”. Vậy thì sao, chúng ta đành bó tay sao? Không. Chúng ta bó tay sao được.

Chúa đã chỉ cho chúng ta một cách. Đó là : “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe Lời Người”(x. Mc 9,7). Vâng. Đúng vậy. Chúng ta cứ vâng nghe theo Lời của Đức Giê-su dạy, tôi chắc chắn 100%, chúng ta sẽ hiền dung; tôi đảm bảo 100%, chúng ta sẽ biến đổi. Từ xưa đến giờ chúng ta đã nghe Lời Chúa bao nhiêu rồi mà chúng ta có biến đổi gì đâu. Đúng vậy, từ xưa đến giờ chúng ta chỉ có NGHE mà không có VÂNG. Có nghe mà không có thực hành, thì cũng như “nước đổ đầu vịt thôi” đâu có ích lợi chi; đâu có biến đổi gì.

Chúng ta đã NGHE là chúng ta đã làm được một nửa rồi; thì từ bây giờ trở đi, chúng ta làm thêm một nửa nữa, tức là đem Lời Chúa ra THỰC HÀNH trong cuộc sống của mình, chắc chắn chúng ta sẽ được biến đổi; bảo đảm chúng ta sẽ được hiển dung.

Chẳng ai trong chúng ta sinh ra đã là người tốt lành, thánh thiện và công chính cả. Chúng ta được sinh ra và sống trên cõi đời này để chúng ta nên người tốt lành; để nên người thánh thiện; để nên người công chính. Chúng ta mà cố gắng sống Lời Chúa bao nhiêu thì chúng ta sẽ nên tốt lành, nên thánh thiện và nên công chính bấy nhiêu. Nếu chúng ta không sống Lời Chúa mà sống theo lời của ma quỷ; của thế gian; của người đời thì chúng ta nên đen thui đen thui như cột nhà cháy thối.

Cái quan trọng là chúng ta có tin rằng chúng ta có biến đổi được không; chúng ta có hiển dung được không?

Một hình ảnh rất tuyệt vời trong thiên nhiên, cho chúng ta tin là được. Hình ảnh của một con sâu xấu xí, hung dữ, ghê rợn. Ấy thế mà qua thời kỳ ấu trùng, làm kén, con sâu đó trở thành một con bướm sắc sỡ. Thật là tuyệt vời!!! Đó không phải là hình ảnh của mỗi chúng ta sao!

“Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”, đó là lời vẫn vang vọng trong Mùa Chay. Theo tôi, sám hối là tin vào Tin Mừng và Tin vào Tin Mừng tức là sám hối. Vì có tin vào Tin Mừng chúng ta mới sám hối và chúng ta sám hối là do sống Tin Mừng. Hai việc đó có tương quan và liên hệ chặt chẽ với nhau chứ không tách rời. Và Tin Mừng đó chính là Người Con dấu yêu của Thiên Chúa; chính là Lời Người Con đó rao giảng.

Bởi đó, có thành tâm sám hối, chúng ta mới được biến đổi. Có thật lòng tin vào Tin Mừng và sống Tin Mừng, chúng ta mới được hiển dung.

Vậy, chúng ta hãy sám hối và sống Tin Mừng mỗi ngày, để chúng ta mỗi ngày mỗi được biến đổi nên giống Chúa mỗi hơn. Như con sâu xấu xí, hung dữ, ghê rợn mà biến thành con bướm sắc sỡ thế nào, chúng ta cũng được biến đổi nên thánh nên thiện; nên tốt lành, nên công chính như vậy. Điều đó cũng thật là tuyệt vời, phải không bạn! Sâu biến thành Bướm; Bạn hiển dung thành Thiên Thần.

Lm. Bosco Dương Trung Tín

CẦU NGUYỆN TRONG GIA ĐÌNH

Hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng mà đối đáp với nhau và ca tụng Chúa hết lòng anh em. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. (Ep 5, 19-20)

Gia đình Kitô hữu được gọi là Hội Thánh tại gia vì gia đình là nơi đặc biệt diễn tả sự hiệp thông trong Hội Thánh: “Gia đình Kitô giáo bày tỏ và thể hiện một cách đặc biệt sự hiệp thông trong Hội Thánh vì lẽ đó phải được coi là một Hội Thánh tại gia, là một cộng đoàn đức tin, đức cậy và đức mến. Gia đình Kitô giáo là một hiệp thông nhân vị là dấu chỉ và hình ảnh của sự hiệp thông giữa Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần^[1]”.

Sự hiệp thông trong gia đình dẫn đến sự gặp gỡ Thiên Chúa, đồng thời việc gặp gỡ Thiên Chúa sẽ nối kết gia đình bền chặt hơn. Trong Tông huấn Gia đình, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gọi gia đình là “cộng đồng đối thoại với Thiên Chúa”. Gia đình được lôi cuốn vào cuộc đối thoại với Thiên Chúa bằng việc Lắng nghe Lời Chúa, bằng việc cầu nguyện chung cũng như cầu nguyện riêng, bằng việc lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể và bí tích Hoà giải.

Thư chung của Hội Đồng Giám Mục VN năm 1980 cũng nhấn nhủ: “Anh chị em hãy tin vào ơn Chúa Thánh Thần đã được đổ xuống trong lòng để nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện của anh chị: cầu nguyện riêng, cầu nguyện chung trong gia đình và trong xứ đạo. Và nhất là anh chị em hãy đào sâu đức tin của mình bằng việc học và dạy giáo lý ngay trong gia đình của mình”.

1. Cầu nguyện là gì?

Cầu nguyện chính là cuộc gặp gỡ và đối thoại thân mật với Thiên Chúa. Hình ảnh cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa Chúa Giêsu với người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Giacop (x. Ga 4, 1-20) là một hình ảnh tuyệt vời về cầu nguyện. Chính Chúa Giêsu đang khát và đã tìm đến gặp gỡ, ngó lơ trước với con người, Ngài đã khơi dậy nơi cõi lòng con người nỗi khát khao sâu thẳm, và giúp con người khám phá ra Ngài là Đấng duy nhất có thể lấp đầy nỗi khát khao đó.

Cầu nguyện là lời đáp trả đức tin và tình yêu của con người trước lời hứa cứu độ của Thiên Chúa. Cầu nguyện còn là sự đặt mình trước sự hiện diện của Thiên

Chúa, để đi sâu vào mối hiệp thông với Ba Ngôi. Từ sự xác tín trên, các nhà tu đức đã định nghĩa cầu nguyện như sau:

- Cầu nguyện là nâng hồn lên Chúa hay cầu xin Ngài ban cho những ơn cần thiết ^[2].

- Cầu nguyện là sự hứng khởi của tâm hồn, là cái nhìn đơn sơ hướng về trời cao, là lời kinh tri ân và yêu mến giữa con thờ thách cũng như lúc hân hoan ^[3].

2. Phải cầu nguyện như thế nào?

Chúa Giêsu là mẫu gương tuyệt hảo cầu nguyện, là vị Thầy dạy ta cách cầu nguyện. Ngài thường cầu nguyện nơi vắng vẻ (x. Lc 5,16). Kinh nguyện của Ngài đầy tâm tình gắn bó yêu thương, vâng phục thánh ý Chúa Cha, dù phải chấp nhận Thập Giá (x. Mt 26,39), và tuyệt đối tin tưởng là mình sẽ được nhận lời. Ngài còn kêu gọi các môn đệ tỉnh thức cầu nguyện (x. Lc 22,40) và muốn họ dâng những lời cầu khẩn lên Thiên Chúa nhân danh Ngài (x. Mt 18,19-20). Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện với một tâm hồn trong sạch, một đức tin sống động và kiên trì, một sự dạn dĩ của người con.

2.1. Kiên trì cầu nguyện

Cầu nguyện kiên trì, không sồn lòng nản chí, chắc chắn sẽ được Thiên Chúa nhận lời. Chẳng hạn như bà goá kêu oan, đòi ông quan toà phân xử; cuối cùng ông cũng phải giải quyết (x. Lc 18,1-8). “*Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người, dù Người có trì hoãn?*” (18,7). Hay như người kia quấy rầy bạn mình vào lúc đêm khuya vẫn có được tất cả những thứ gì anh ta cần dùng (x. Lc 11,5-8). Chúa Giêsu khẳng định: “*Hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ sẽ mở cho*” (Lc 11,10). Và Thiên Chúa còn ban cho hơn cả lòng ta mong ước vì Cha trên trời còn rộng lượng hơn cả người cha trần gian; đó là ban chính Thánh Thần của Ngài cho chúng ta (x. Mt 7,7-11; Lc 11,11-13).

2.2. Khiêm tốn cầu nguyện

Khi cầu nguyện, ta phải cầu nguyện bằng tất cả con người của mình: *lời nói và cử chỉ*, đặc biệt là *tâm lòng*. Tâm lòng chính là nơi sâu kín của con người, là nơi phát sinh mọi quyết định và gặp gỡ. *Khiêm nhường và thống hối* là một tâm tình căn bản trong khi cầu nguyện (Tv 130,14), vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải (Rm 8,26). Khiêm nhường là tâm tình phải có để đón nhận được ơn cầu nguyện vì trước mặt Chúa, con người chỉ là kẻ van xin ^[4].

Cầu nguyện trong sự hạ mình là cách thức dễ đánh động lòng Thiên Chúa nhất. Dù ngôn *hai người lên đền thờ cầu nguyện* cho thấy Thiên Chúa không đoái hoài đến những thành tích đáng nể của người Phariseu chỉ vì ông hay khoe khoang và coi khinh người khác (x. *Lc 18,9-14; 7,6-10*). Cầu nguyện khiêm tốn để sám hối về những lầm lỗi, và tạ ơn về tất cả những gì mình đã được lãnh nhận, và đó là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa nhất (x. *Lc 10,21*).

Cầu nguyện còn phải đi đôi với *nỗ lực hòa giải và lòng yêu thương*, kể cả kẻ thù và người bách hại mình; kinh nguyện phải phát xuất từ đáy lòng với tâm hồn thanh khiết và ước mong tìm kiếm Nước Thiên Chúa trên hết mọi sự.

3. Những nguồn mạch của cầu nguyện

Trong đời sống Kitô hữu, có những nguồn mạch, ở đó Đức Kitô đang đợi chờ để ban Thánh Thần cho ta^[5]. Sau đây là một số nguồn mạch chính yếu :

3.1. Lời Chúa

Công đồng Vaticanô II đã khuyến khích các Kitô hữu: “Mọi người cũng nên nhớ rằng kinh nguyện phải đi đôi với việc đọc Thánh Kinh, để có sự đối thoại giữa Thiên Chúa và con người, vì “chúng ta ngỏ lời với Ngài khi cầu nguyện, và chúng ta nghe Ngài nói lúc chúng ta đọc các sám ngôn thần linh”^[6].

3.2. Phụng vụ của Hội Thánh

Kinh nguyện tiếp nhận Phụng vụ và đồng hóa với Phụng Vụ trong khi và sau khi được cử hành. Dù con người cầu nguyện nơi kín đáo (Mt 6, 6), lời nguyện của họ vẫn là lời kinh của Hội Thánh, là sự hiệp thông với Ba Ngôi Chí Thánh^[7].

3.3. Các nhân đức đối thần

Đức tin giúp ta đón nhận Chúa xuyên qua các dấu chỉ về sự hiện diện thần linh, tìm kiếm và trông mong Thánh Nhan Chúa, lắng nghe và suy niệm lời Ngài.

Đức cậy là thái độ phải có khi cầu nguyện, đồng thời được dưỡng nuôi nhờ cầu nguyện. Vì vậy, Thánh Phaolô đã nguyện xin “Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an để nhờ quyền năng Thánh Thần anh em được tràn trề hy vọng” (Rm, 15,13).

Đức mến là suối nguồn của đời cầu nguyện, vì đức mến lôi kéo mọi sự vào trong Tình Yêu Thiên Chúa và làm cho ta có thể yêu mến Ngài như Ngài yêu mến ta. Vì thế, ai để cho đức ái hướng dẫn, người ấy sẽ đi tới đỉnh cao của cầu nguyện.

3.4. Cái “hôm nay”

Khi dạy ta cầu nguyện, Chúa Giêsu cũng dạy về sự quan phòng của Chúa Cha (Mt 6, 11.34). Thời gian là của Chúa Cha, chúng ta gặp được Ngài trong hiện tại, không phải hôm qua hay ngày mai, nhưng chính hôm nay: *“Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa! Đừng cứng lòng”* (Tv 95, 7-8). Khi ta cầu nguyện khởi đi từ cái hôm nay của đời thường, ảnh hưởng của Nước Chúa thấm vào trong dòng chảy của cuộc đời, và kinh nguyện trở thành men làm cho cả năm bột cuộc đời dậy lên một sức sống mới.

4. Cầu nguyện trong gia đình

Gia đình Kitô hữu là nơi đầu tiên để học cầu nguyện. Được xây dựng trên bí tích Hôn Phối, gia đình là *“Hội Thánh thu nhỏ”*, là nơi con cái Thiên Chúa học cách cầu nguyện. Đặc biệt với các trẻ nhỏ, kinh nguyện hằng ngày của gia đình là chứng từ đầu tiên về ký ức sống động của Hội Thánh luôn được Chúa Thánh Thần nâng đỡ^[8].

Hội Thánh đề ra cho các tín hữu những dịp cầu nguyện để nuôi dưỡng đời sống nội tâm. Nhịp cầu nguyện hằng ngày là kinh tối và kinh sáng, trước và sau các bữa ăn. Trong đời sống gia đình, ta có thể cầu nguyện chung và cầu nguyện riêng.

4.1. Cầu nguyện chung

Giờ Kinh chung của gia đình chính là giờ *“ngồi bên nhau”* và *“cùng nhau ngồi bên Chúa”* là giờ của chân lý, là một khám phá kỳ diệu, là một liều thuốc thần tiên. *“Kinh nguyện chung trong gia đình có nội dung độc đáo là chính cuộc sống của gia đình. Qua những tình huống thay đổi của cuộc sống ấy, chính Thiên Chúa đang mời gọi và gia đình tín hữu đáp trả lại với đầy lòng hiếu thảo. “Những chuyện vui buồn, hy vọng và sầu khổ, ngày sinh và ngày cưới, những người đi vắng trở về, những chọn lựa quan trọng và ngay cả cái chết của người thân yêu... tất cả đều là những dấu hiệu về sự hiện diện ưu ái của Thiên Chúa trong cuộc sống gia đình. Những biến cố ấy phải là những dịp để gia đình tạ ơn, khẩn nguyện, tin tưởng phó thác vào bàn tay Cha chung trên trời”*^[9].

Trong gia đình, các thành viên cùng cầu nguyện chung với nhau, càng hiệp nhất bền chặt vì cảm nhận được sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu : *“Thầy bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em họp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”* (Mt 18,19-20).

Trong tông thư “Kinh Mân Côi”, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói: “Gia đình cùng nhau cầu nguyện là gia đình cùng nhau chung sống... Những phần tử của mỗi gia đình, khi hướng mắt nhìn lên Chúa Giêsu, cũng lấy lại được khả năng nhìn vào mắt của nhau, khả năng nói chuyện với nhau, khả năng tha thứ cho nhau, và khả năng nhìn thấy giao ước yêu thương của họ được canh tân trong Thần Linh Chúa”^[10].

Lợi ích của giờ kinh chung: Giờ kinh chung của gia đình là cơ hội để mọi người thánh hoá sinh hoạt hằng ngày:

- Tạ ơn vì các hồng ân lãnh nhận trong ngày.

- Dâng niềm vui, nỗi buồn, dâng mồ hôi nước mắt, những thành công, thất bại trong ngày như hy tế để xin Chúa đón nhận, thanh tẩy, đỡ nâng và chúc lành.

- Là cơ hội để vun xới tình gia đình: hiệp thông với những người thân yêu đã khuất, những người vắng mặt; cầu nguyện cho những nhu cầu của nhau; xin lỗi và tha thứ cho nhau, thông cảm, giúp nhau mỗi ngày một hoàn thiện hơn.

- Và cũng là cơ hội thuận tiện để cha mẹ dạy dỗ, hướng dẫn con cái về mặt nhân bản cũng như về mặt đức tin. Việc giáo dục của cha mẹ không chỉ bằng lời nói mà còn bằng chính gương sống.

Tại Việt Nam, cầu nguyện chung trong gia đình qua các giờ kinh tối và kinh sáng là một truyền thống đạo đức rất tốt đẹp đã ăn rễ sâu trong các gia đình Công giáo. Tuy nhiên, truyền thống này đang bị mai một dần do ảnh hưởng của nếp sống đô thị hoá hiện nay. Để vượt qua những cản trở cho việc cầu nguyện chung trong gia đình, vào buổi tối, cần thu xếp giờ kinh thật sớm để tiện cho mọi người, nhất là trẻ em có thể tỉnh táo. Nếu không được, cần hướng dẫn cho trẻ em cầu nguyện trước. Khi cầu nguyện nguyện chung, cần tạo bầu khí trang nghiêm và âm cúng, thực sự gặp gỡ và đối thoại với Chúa.

Bàn thờ của gia đình: Để giúp mọi người nhớ tới sự hiện diện của Thiên Chúa trong gia đình, mỗi nhà nên có một bàn thờ nhỏ. Bàn thờ cần sáng sủa, trình bày đơn giản để diễn tả đức tin thật chính xác. Cách chung, đừng để quá nhiều ảnh tượng trên bàn thờ, nên dùng một Thánh giá khá lớn, một bên để một tượng Chúa hay ảnh Đức Mẹ, một bên để cuốn Kinh Thánh. Thay vì cuốn Kinh Thánh, cũng có thể treo một hai tấm liễn ghi Lời Chúa. Bàn thờ cần giữ sạch sẽ, không để những đồ đạc lặt vặt. Bàn thờ tổ tiên có thể đặt bên dưới bàn thờ Chúa, nhưng cần có sự phân biệt rõ ràng và trang trí đơn giản.

4.2. Cầu nguyện riêng

Thiên Chúa hiện diện giữa gia đình khi cả nhà cầu kinh chung và cũng hiện diện cách thâm sâu trong tâm hồn mỗi người vì chính nơi đó, Ngài chờ đợi mỗi người trở về gặp gỡ Ngài thật sâu xa. Bởi đó, cầu nguyện chung và cầu nguyện riêng cần đi đôi với nhau. Nhờ cầu nguyện chung, người ta sẽ quen cầu nguyện riêng; đồng thời mỗi người càng cầu nguyện riêng, thì giờ kinh chung sẽ càng tốt đẹp. Mỗi người trong gia đình, đặc biệt các bậc cha mẹ, cần dạy cho con cái sống tinh thần cầu nguyện bằng cách:

- Mỗi sáng vừa thức dậy nhớ dâng ngày cho Chúa và xin Chúa Thánh Thần dạy cho biết sống cả ngày trong sự kết hiệp với Chúa.

- Tập luôn luôn “thấy Chúa đang nhìn ta”, dù ở đâu, làm gì, cũng sống trong cái nhìn yêu thương của Chúa.

- Cũng có thể dùng những lời cầu nguyện tắt lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày, như: *“Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa”*...

- Khi đã lên giường, sắp sửa ngủ, nên ôn lại những điều đã cảm nhận trong đoạn Lời Chúa vừa đọc trong giờ kinh tối, để tiếp tục suy niệm vào sáng hôm sau.

Ngoài ra, mỗi người cần có những giờ phút dành riêng để cầu nguyện, nhất là tâm nguyện hay nguyện ngắm.

Khi nguyện ngắm, nếu ở trong nhà thờ, ta nên chăm chú nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể trong nhà tạm. Ở những nơi khác, ta có thể nhìn lên tượng Chúa hoặc hướng về Chúa đang ngự trong lòng. Để dễ tập trung, nên ngồi theo một tư thế thật yên vững, giữ cho cột sống và đỉnh đầu thẳng góc với mặt đất, rồi tha thiết xin ơn Chúa Thánh Thần, gạt bỏ hết mọi âu lo và dự tính để chú tâm vào sự hiện diện của Thiên Chúa và đối thoại với Ngài. Hãy bắt đầu thật nghiêm túc và nghiêm túc cho bằng được, rồi kiên nhẫn cho đến hết giờ quy định. Dần dần, Chúa Thánh Thần sẽ đưa ta tiến sâu vào một kinh nghiệm cầu nguyện sâu xa và thâm thía.

5. Nội dung một giờ kinh trong gia đình

Mỗi giờ kinh thường gồm các yếu tố: Lời Chúa, lời ca, lời kinh, lời cầu và sự tĩnh lặng.

Lời Chúa giữ vai trò quan trọng: đó là lương thực thiêng liêng, là chuẩn mực hướng dẫn đời sống người tín hữu và là phương tiện thông thường Chúa dùng để giúp ta được biến đổi. Bởi vậy, trong mỗi giờ kinh, nên đọc một đoạn Lời Chúa trích từ Kinh Thánh để suy niệm. Nên đọc theo một chương trình. Chẳng hạn đọc

một trong các đoạn Kinh Thánh của thánh lễ hôm sau, như được ghi trong lịch Công giáo, hoặc đọc toàn bộ Kinh Thánh trong 3 năm, tuần tự mỗi tối một đoạn.

Sự tỉnh lặng để xét mình và suy niệm làm cho Lời Chúa thấm vào lòng ta. Nhờ đó, tự đáy lòng, ta có thể nói lên những lời nguyện tự phát để ca tụng, ngợi khen Chúa, để bày tỏ tâm tình thống hối, mến yêu, hay để cầu xin cho những người quen biết và cho những nhu cầu của Hội Thánh và loài người.

Lời kinh: Nên duy trì những kinh cần thiết làm nền cho giờ cầu nguyện: Kinh Truyền tin, kinh Chúa Thánh Thần, Kinh Tin, Cây, Mến, Ăn năn tội, Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh, Lạy Nữ Vương, Cám Ơn, Trông Cây, kinh Vực sâu. Trước giờ kinh, nên dành một phút xem thử sẽ dùng những kinh nào, chứ đừng vừa cầu nguyện vừa chọn kinh.

Mỗi giờ kinh nên có *một chục kinh Mân Côi* đọc chung. Tỉnh thoảng cả gia đình nên lần chung trọn chuỗi. Khi đó, nên bỏ bớt một số kinh khác. Còn phần Lời Chúa, nếu chọn theo các màu nhiệm Mân Côi, chỉ cần đọc một vài câu ngắn. (*xem phần phụ lục*)

Điều cần thiết khi cầu nguyện là phải nhớ rằng Chúa đang hiện diện. Ta ở đó để nghe Ngài nói và nói với Ngài. Muốn dễ nhớ sự hiện diện của Chúa, khi cầu nguyện nên ăn mặc nghiêm chỉnh, thu dọn đồ đạc trong phòng và trên bàn cho ngăn nắp.

Để kết thúc, chúng ta cùng nhau nghe lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nói với các bậc làm cha làm mẹ. Những lời này đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trân trọng nhắc lại trong Tông huấn Gia đình: “Hỡi các bà mẹ, chị em có dạy cho các con nhỏ của mình những lời kinh của người Kitô hữu không? Chị em có cộng tác với các linh mục để chuẩn bị cho chúng lãnh nhận các bí tích xưng tội, rước lễ, thêm sức hay không? Nếu chúng đau ốm, chị em có tập cho chúng quen nghĩ tới những sự đau khổ của Đức Kitô, quen cầu xin Đức Mẹ Đồng Trinh và các thánh giúp đỡ hay không? Còn anh em, hỡi những người cha, anh em có biết cầu nguyện chung với con cái, với cộng đồng gia đình, ít là thỉnh thoảng không? Gương sống của anh em qua sự ngay thẳng trong tư tưởng và hành động, được hỗ trợ bằng kinh nguyện chung, quả là một bài học sống, một hành vi thờ phượng đáng tuyên dương. Như thế, anh em đang đem bình an vào trong tổ ấm gia đình anh em: “Bình an cho nhà này”. Đừng quên rằng làm như thế là anh em đang xây dựng Hội thánh^[11]”.

LINH MỤC, NGƯỜI CỦA THIÊN CHÚA

Linh mục là người của Thiên Chúa, người được lựa chọn và thánh hiến cho Chúa. Thánh Phaolô đã dùng danh từ này để chỉ các giám mục và các linh mục, ngài viết cho Timôthê “*Kinh Thánh tất cả đã được thần hứng và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, cải thiện và đào tạo trong hàng công chính, ngõ hầu người của Thiên Chúa được hoàn bị sẵn sàng cho mọi việc lành thánh*” (2 Tm 3,16-17).

Công Đồng Vaticanô II trong Sắc Lệnh về Đời sống Và Sứ vụ Linh mục đã nhắc nhở nghĩa vụ của linh mục là phải nên thánh thiện vì các ngài là người của Thiên Chúa: “*Các linh mục còn có lý do đặc biệt phải đạt tới sự trọn lành, vì khi lãnh nhận chức thánh, các ngài được thánh hiến cho Thiên Chúa theo một cách thức mới: các ngài trở nên những khí cụ sống động của Chúa Kitô linh mục đời đời, để qua các thời đại, các ngài có thể tiếp tục công việc kỳ diệu của Đấng đã lấy quyền năng cao cả mà tái lập toàn thể xã hội loài người*” (số 12).

Giáo luật 1983 điều 276§1 diễn lại ý của Công Đồng như một sự minh xác về căn tính của linh mục: “*Trong đời sống, các giáo sĩ phải lo theo đuổi sự thánh thiện vì lý do riêng này là: do việc lãnh nhận chức thánh, họ được thánh hiến cho Thiên Chúa với tước hiệu mới là những người phân phát các mầu nhiệm của Thiên Chúa hầu phục vụ cho dân Người*” và điều 277§1 nhắc đến việc giữ đức khiết tịnh như là biểu lộ tình yêu và sự gắn bó thuộc về Chúa: “*Các giáo sĩ buộc phải giữ sự khiết tịnh hoàn toàn và trọn đời vì Nước Trời, vì vậy họ phải ở độc thân, là một ơn đặc biệt của Thiên Chúa, nhờ đó các tác viên thánh có thể gắn bó với Đức Kitô dễ dàng hơn với một con tim không chia sẻ và được tự do hơn để hiến thân phục vụ Thiên Chúa và nhân loại*”.

Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II trong Thư gửi các anh em linh mục ngày thứ năm tuần thánh 17.3.1996, đã viết: “*Hãy ngắm xem ơn gọi của anh em (1 Cr 1,26). Chức linh mục là một ơn gọi, một ơn gọi đặc biệt. Không ai được gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi [...]. Cũng vậy không phải Đức Kitô đã tự tôn mình làm thượng tế, nhưng là Đấng đã nói với Người: Con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con*” (Dt 5,4-6).

Sách Chi Nam linh mục, viết: “*Vì nó làm phát sinh một mối giây hữu thể đặc thù, nối kết mật thiết linh mục với Chúa Kitô [...] làm cho linh mục trở nên hình ảnh chân thật, sống động và trong suốt của Người [...]. Sự đồng nhất có tính bí tích này đưa linh mục vào trong mầu nhiệm Ba Ngôi một cách đặc thù và qua mầu*

nhệm Chúa Kitô, vào sự hiệp thông có tính cách thừa tác với Giáo Hội để phục vụ Dân Chúa” (số 2).

Qua các đoạn văn trên, Giáo Hội diễn tả sự cao cả của ơn gọi linh mục và xác định linh mục không những là người của Thiên Chúa, mà còn *đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, thuộc về Chúa Kitô trong bản chất cũng như trong hành động*. Như vậy, ơn gọi duy nhất là của Chúa Giêsu, chức tư tế chung là của mọi tín hữu và chức tư tế thừa tác là của những người được tuyển chọn để phục vụ Dân Chúa.

I. Ơn gọi duy nhất của Chúa Kitô linh mục.

Chức linh mục của Chúa Kitô xuất phát từ Thiên Chúa Ba Ngôi : Chúa Giêsu vẫn xưng mình là người được Chúa Cha sai đến (Ga 7,29). “Chúa Kitô, người con đồng bản tính với Chúa Cha, đã được đặt làm linh mục của giao ước mới theo phẩm trật Menkixêđê. Vì vậy, Người cũng được gọi lãnh nhận chức tư tế. Chính Chúa Cha gọi Chúa Con, người con mà Người đã sinh ra do một hành động yêu thương muôn thuở, để Chúa Con vào trong thế gian (Dt 10,5) và trở nên người phạm. Chúa Cha muốn Con duy nhất của Người, khi nhập thể, trở nên linh mục *vĩnh viễn*, linh mục duy nhất của giao ước mới và vĩnh cửu. Tại Hội Đường Nazareth, Người đã áp dụng cho mình lời sấm của Isaia : *“Thánh Thần Chúa ở trên tôi, Người đã xức dầu tấn phong tôi...”* (Lc 4,18).

Bởi đó, mầu nhiệm chức tư tế khơi nguồn từ trong Thiên Chúa Ba Ngôi và là hiệu quả của việc nhập thể và chức tư tế của Đức Kitô được liên kết với hy Lễ Thập Giá : *“Chúa Kitô đã đến làm Thượng Tế đem phúc lộc cho thế giới tương lai [...]. Người đã vào cung thánh với chính máu của mình, Người chỉ vào một lần mà thôi và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta”* (Dt 9,11-12). Như vậy, Chức Tư tế của Giao ước mới mà chúng ta được mời gọi thông phần trong Giáo Hội, là tham dự vào chính Chức Tư tế duy nhất của Chúa Kitô.

II. Chức tư tế chung và chức tư tế thừa tác.

1. Chức tư tế chung.

Lời mời gọi của Thiên Chúa mang chiều kích toàn bộ, nghĩa là Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người, nhưng mỗi người đáp lại lời mời gọi ấy bằng cách thế và điều kiện riêng của mình.

Trong Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội, Công Đồng Vaticanô II dạy rằng : *“Chỉ có một Dân Thiên Chúa được Người tuyển chọn (Ep 4,5), cùng chung một phẩm giá của những chi thể, vì đã được tái sinh trong Chúa Kitô, cùng một ơn huệ được làm con cái, một ơn gọi trở nên trọn lành, một ơn cứu độ và một niềm hy vọng duy nhất và một đức ái không phân chia. Vì thế trong Chúa Kitô và trong Giáo Hội,*

không có sự hơn kém vì nguồn gốc hay dân tộc, vì địa vị xã hội hoặc vì nam vì nữ”. (Gl 3,28 ; Cl 3,11).

Giáo luật đ.208 nhắc đến sự bình đẳng về phẩm giá và ơn gọi của mọi tín hữu, đặt trên nguyên lý cơ bản là Bí Tích Rửa Tội :

“Giữa các tín hữu, nhờ việc tái sinh trong Đức Kitô, mọi người đều bình đẳng với nhau về phẩm giá và hành động. Nhờ sự bình đẳng này, các tín hữu cộng tác với nhau xây dựng thân thể Đức Kitô, tùy theo điều kiện và chức vụ riêng của mỗi người”

Công Đồng dạy rằng tất cả mọi người tín hữu đều tham dự vào chức tư tế của Chúa Kitô, nhưng đồng thời cũng phân biệt rõ ràng chức tư tế chung của Dân Chúa với chức tư tế thừa tác theo phẩm trật.

Về chức tư tế chung, Công Đồng minh định : *“Chúa Kitô, linh mục Thượng Phẩm được chọn nơi loài người (Dt 5,1-5) để biến dân tộc mới thành một vương quốc, thành những tư tế cho Thiên Chúa, Cha của Người (Kh 1,6; 5,9-10). Thực vậy, những người đã lãnh nhận phép rửa, nhờ sự tái sinh và xức dầu của Thánh Thần, được thánh hiến để trở thành chỗ ở thiêng liêng và nhận chức tư tế thánh, hầu qua mọi hoạt động của người Kitô hữu, dâng hy tế thiêng liêng và rao truyền những kỳ công của Đấng đã gọi họ từ bóng tối đến ánh sáng kỳ diệu của Người (1P 2,4-10). Vì thế, tất cả các môn đệ của Chúa Kitô, trong khi kiên tâm cầu nguyện và cùng nhau ca tụng Thiên Chúa (Cv 2,42-47), họ phải dâng mình làm lễ vật sống động, thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa (x. Rm 12,1), phải làm chứng về Chúa Kitô trên khắp mặt đất và trình bày niềm hy vọng về cuộc sống vĩnh cửu mà họ ôm ấp cho những ai đang khao khát (1P 3,15)”.*

2. Chức tư tế thừa tác.

Để thực hiện cách hoàn mỹ điều này, Đức Kitô đã thiết lập chức tư tế thừa tác hay cũng gọi là chức tư tế phẩm trật. Chức tư tế chung của các tín hữu và chức tư tế thừa tác tuy khác nhau về phẩm trật (cấp độ) và yếu tính, nhưng cả hai bổ túc cho nhau và mỗi bên thi hành theo đặc sủng của mình (GL. đ. 208).

Chức tư tế thừa tác, nhờ có quyền do chức thánh, có nhiệm vụ huấn luyện và hướng dẫn dân tộc tư tế, đóng vai trò Chúa Kitô cử hành hy tế tạ ơn và dâng của lễ lên Thiên Chúa, nhân danh toàn thể Dân Chúa. Như thế chức tư tế thừa tác nhằm phục vụ chức tư tế chung của các tín hữu.

Do đó, trong chiều kích rộng lớn của ơn gọi Kitô giáo, ơn gọi vào chức tư tế thừa tác là một ơn gọi đặc trưng. Ôn gọi này có nét riêng biệt cho từng người. Khi mời gọi các tông đồ, Chúa Giêsu đã bảo từng người *hãy theo Ta* (Mt 4,19 ; 9,9; Mc

1,17; 2,14; Lc 5,27; Ga 1,43; 21,19), nhưng mỗi người ở trong những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau: Có những người làm nghề đánh cá như ông Phêrô hay hai anh em con ông Êdê-bê-đê (Mt 4,19, 22), nhưng cũng có Lêvi, một người thu thuế (Mt 9,9). Đặc biệt hơn, Chúa kêu gọi Saolô quê ở Tác-xô, từng nổi danh là kẻ bắt đạo (Cv 9,1-19).

Là linh mục, mỗi người chúng ta, được Chúa kêu gọi trong những hoàn cảnh và điều kiện khác nhau, nhưng tất cả đều phục vụ cho Chúa và Dân Thánh Người. Phục vụ trong chức tư tế, tiên tri và vương giả. Chức Tư tế như nghĩa vụ ca tụng Thiên Chúa, chức Tiên tri để loan báo Tin mừng và làm chứng cho Chúa, chức Vương để để cùng chia sẻ hiệp thông với vinh quang của Người.

Mẹ Têrêxa Calcutta trong bài nói chuyện với 6.000 linh mục quốc tế tham dự tuần tĩnh tâm tại Roma năm 1986 đã đọc lại lời kinh của Hồng Y Newman^[1]. Theo mẹ, chỉ cần sống trọn lời kinh này cũng đủ để linh mục thực sự trở thành là người của Thiên Chúa, linh mục thánh thiện. Lời kinh đó như sau :

“Lạy Chúa Giêsu yêu dấu,

xin giúp con làm lan tỏa hương thơm của Chúa ở bất cứ nơi nào con tới.

Xin đổ tràn tâm hồn con tinh thần và sức sống của Chúa.

Xin xâm nhập và chiếm hữu toàn thể bản thân con, đến độ trọn cuộc sống của con chỉ là phản ánh cuộc sống của Chúa.

Xin chiếu tỏa qua con và ở lại trong con toàn diện đến độ tất cả những ai có dịp tiếp xúc với con đều có thể cảm thấy sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn con.

Xin làm cho họ không còn thấy con nữa, nhưng chỉ thấy Chúa mà thôi.

Xin ở lại với con và nhờ đó con sẽ bắt đầu chiếu sáng như Chúa chiếu sáng, để trở thành ánh sáng cho tha nhân, ánh sáng này hoàn toàn từ Chúa mà đến và không có phần nào là của con.

Vì vậy, xin để con chúc tụng Chúa, làm sao để Chúa càng thương con hơn khi soi sáng cho những người chung quanh con

Xin làm cho con rao giảng Chúa mà không phải chỉ nói suông, nhưng bằng gương sống với sức thu hút xuất phát từ những điều con làm, và với tình yêu thương sung mãn mà trái tim con đang cảm thấy hôm nay. Amen

Mong ước mỗi linh mục nhớ rằng mình là người của Thiên Chúa để không sống theo kiểu thế gian và làm việc phục vụ thế gian, nhưng sống theo gương vị Mục tử tối cao là Đức Giêsu và phụng sự một mình Người.

Lm. Anphong Nguyễn Công Vinh

NGHĨ VỀ “ƠN GỌI CHUNG”

NHÂN NGÀY THỀ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI

Hàng năm vào Chúa Nhật Thứ Tư Phục Sinh, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Giáo Hội cử hành *Ngày thề giới cầu nguyện cho ơn gọi*.

Trong Sứ điệp nhân ngày thề giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu lần thứ 59 năm nay 2022 với chủ đề : **“Được kêu gọi xây dựng gia đình nhân loại”**. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến **“ơn gọi chung”** trong lòng Giáo Hội hiệp hành. Ngài mời gọi chúng ta suy ngẫm về ý nghĩa rộng lớn hơn của **“ơn gọi”** trong bối cảnh của một Giáo hội hiệp hành, một Giáo hội lắng nghe Thiên Chúa và thề giới. Đức Thánh Cha xem **“ơn gọi”** theo nghĩa rộng chính là tiếng gọi của Chúa dành cho tất cả mọi người chúng ta. Đức Thánh Cha viết : *“Mỗi người trong chúng ta là một thụ tạo được Thiên Chúa mong muốn và yêu thương; mỗi người chúng ta đều có một vị trí riêng và đặc biệt trong ý muốn của Thiên Chúa”*. Thật vậy, **“nhờ Bí tích Rửa tội đã lãnh nhận, mọi thành phần Dân Chúa đã trở thành môn đệ truyền giáo (x. Mt 28,19)**.

Theo Đức Thánh Cha : *“Từ ngữ **“ơn gọi”** không nên hiểu theo nghĩa hẹp, chỉ dùng để chỉ những ai theo Chúa trên con đường dâng hiến cụ thể. Tất cả chúng ta đều được mời gọi tham gia vào sứ mạng của Đức Kitô là quy tụ nhân loại đã phân tán và hoà giải nhân loại với Thiên Chúa”*. Vì thế, dù bất cứ bậc sống nào chúng ta cũng đều được mời gọi sống **“ơn gọi căn bản là: mỗi người trong chúng ta là một thụ tạo được Thiên Chúa mong muốn và yêu thương; mỗi người chúng ta đều có một vị trí riêng và đặc biệt trong ý muốn của Thiên Chúa”**. Vì thế, trước khi nghĩ đến bất kỳ ơn gọi đặc thù nào, mỗi người hãy sống trọn vẹn ơn gọi căn bản ấy của mỗi Kitô Hữu trước. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha viết : *“Chúng ta phải đề phòng tâm lý tách biệt giữa linh mục và giáo dân, coi linh mục là nhân vật chính và giáo dân là người thi hành.... Toàn*

thể Giáo hội là một cộng đoàn loan báo Tin Mừng... Trong bối cảnh những luồng gió giá lạnh của chiến tranh và áp đặt, chúng ta thường chứng kiến những hiện tượng người ta chỉ quan tâm đến lợi ích của mình. Trong tư cách là Giáo hội, chúng ta đã khởi sự tiến trình đồng nghị: chúng ta cảm thấy cùng tiến bước với nhau, xây dựng những chiều kích lắng nghe và chia sẻ. Cùng với tất cả những người nam nữ thiện chí, chúng ta muốn góp phần xây dựng gia đình nhân loại, chữa lành những vết thương và hướng Giáo hội về một tương lai tốt đẹp hơn” (x. PHANXICÔ, Sứ Điệp Ôn Gọi 2022).

Trong ơn gọi chung này : *“Thiên Chúa đặt một lời kêu gọi cụ thể cho mỗi người chúng ta. Người chạm đến cuộc sống của chúng ta bằng tình yêu của Người và hướng nó đến mục đích tối hậu, đến sự viên mãn vượt trên cả ngưỡng cửa của cái chết. Đó là cách Thiên Chúa đã muốn và đang nhìn cuộc sống của chúng ta.”* Chính vì thế, tất cả chúng ta đều được mời gọi hướng đến mục đích cao nhất là để Thiên Chúa chạm vào chúng ta.

Michelangelo Buonarroti được cho là đã khẳng định rằng: *“Mỗi khối đá đều có một bức tượng bên trong và nhiệm vụ của nhà điêu khắc là phải khám phá ra bức tượng đó”*. Nếu đây có thể là cái nhìn của người nghệ sĩ, thì Thiên Chúa còn nhìn chúng ta hơn biết dường nào: nơi cô gái làng Nadarét, Người đã nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa; nơi ngư phủ Simon, con ông Giôna, Người đã thấy Phêrô, tảng đá để xây dựng Hội Thánh của Người; nơi người thu thuế Lêvi, Người nhận ra vị tông đồ và thánh sử Matthêu; nơi Saulô, một người bắt bớ khắc nghiệt các Kitô hữu, Người đã thấy Phaolô, tông đồ của dân ngoại. Ánh mắt yêu thương của Người luôn hướng nhìn chúng ta, chạm vào chúng ta, giải thoát chúng ta và biến đổi chúng ta, khiến chúng ta trở thành những con người mới. Đây là động lực của mọi ơn gọi: chúng ta gặp được cái nhìn của Thiên Chúa, *Đấng kêu gọi chúng ta”* (x. PHANXICÔ, Sứ Điệp Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ôn gọi 2022).

Công đồng Vatican II đã khẳng định : *“Mọi Kitô hữu đều được kêu gọi nên thánh trong bậc sống của mình và có nhiều con đường để nên trọn lành, chỉ*

không chỉ qua con đường tu trì” (x. LG 11, 42). Đức Thánh cha cũng nhắc nhở rằng mọi tín hữu đều được Chúa kêu gọi đặt chương trình cho mỗi người chúng ta : *“Ơn gọi đã được sinh ra theo cách này, nhờ nghệ thuật của Nhà điêu khắc là Thiên Chúa, với “bàn tay” của mình, Người làm cho chúng ta ra khỏi chính mình để trở nên kiệt tác mà chúng ta được kêu gọi trở thành”* (x. PHANXICÔ, *Sứ Điệp Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi 2022*).

Chúa có một tư tưởng duy nhất và đặc biệt cho mỗi người. Mỗi người có một tia lửa của Chúa ở trong tâm hồn và chúng ta được kêu gọi phát triển tia lửa ấy, góp phần làm tăng trưởng một nhân loại được linh hoạt nhờ tình thương đối với nhau và đón nhận nhau. *Theo một câu tục ngữ của Viễn Đông, “người khôn nhìn quả trứng có thể thấy chim ưng; nhìn vào hạt giống họ thấy một cây lớn; nhìn tội nhân họ thấy một vị thánh”*. Đó là cách Chúa nhìn chúng ta: *trong mỗi chúng ta, Ngài thấy một tiềm năng nào đó, đôi khi chính chúng ta không hề hay biết”* (x. PHANXICÔ, *Sứ Điệp Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi 2022*).

Về những ơn gọi khác nhau, Đức Thánh cha viết : *“Cuộc sống chúng ta thay đổi khi chúng ta đón nhận cái nhìn của Chúa. Tất cả trở thành một cuộc đối thoại ơn gọi giữa chúng ta với Chúa, và cả giữa chúng ta với nhau và với những người khác...Khi chúng ta nói về “ơn gọi”, thì đó không chỉ là việc lựa chọn hình thức sống này hay hình thức sống kia, cống hiến cuộc đời mình cho một sứ vụ nào đó hoặc được lôi cuốn bởi đặc sủng của một dòng tu, phong trào hay cộng đoàn giáo hội. Đó còn là việc biến giấc mơ của Thiên Chúa thành hiện thực”* (x. PHANXICÔ, *Sứ Điệp Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi 2022*).

Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng nên mỗi người chúng con và đặt định ý Chúa nơi mỗi chúng con, này chúng con đây, xin Chúa thực hiện chương trình của Chúa trong cuộc đời chúng con.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

SỰ PHÙ PHIÊM LÀM THOÁI HOÁ CHÚNG TA

Đức Hồng y Felipe Arizmendi

Chúng ta cần mang những tài năng của mình để phục vụ gia đình và cộng đoàn, đồng thời luôn học từ Lời Chúa lối sống tốt nhất, đó là tình yêu dành cho Chúa và tha nhân.

XEM

Tất cả chúng ta đều dễ bị cám dỗ bởi sự phù phiếm. Vì tôi được bổ nhiệm làm hồng y, nên thị trấn của tôi đã làm cho tôi một tượng đài, đó là một bức tượng đá mà tôi không hề biết trước và cũng không hề có sự đồng ý của tôi. Điều đó có thể khiến tôi cảm thấy mình lớn lao, quan trọng và tin rằng tôi còn vĩ đại hơn mình là; Vì vậy, việc đến nhìn bức tượng đó vào mỗi cuối tuần để sống với cội nguồn của mình giúp mang lại cho tôi rất nhiều điều tốt đẹp, hầu tính phù phiếm của chức danh Hồng y không chi phối tôi.

Có những người khoe khoang và coi thường người khác vì mình sử dụng điện thoại đời mới hơn, phục sức theo thời trang hơn, lái xe sang trọng hơn, ở nhà khang trang hơn, có bằng đại học với tương lai kinh tế tốt hơn, và có thân hình hấp dẫn hơn, v.v... Bạn phải luôn tán thưởng những người đã nỗ lực vượt lên chính mình; nhưng thật đáng buồn khi vì vẻ bề ngoài hay thành tựu vật chất mà họ lại xem thường những người thiếu những thứ đó; Họ thậm chí còn xúc phạm người khác như thể những người ấy kém giá trị hơn mình. Vẻ bề ngoài có thể đánh lừa người khác và chính chúng ta. Chúng ta không có giá trị hơn vì những gì chúng ta có hoặc vì ngoại hình, nhưng là vì những gì chúng ta là.

Trong việc lãnh đạo, sự cám dỗ của thói phù phiếm này có thể làm ô nhiễm mọi thứ. Giống như những người chỉ khoe khoang về thành tích của mình, điều này có thể đúng nhưng họ lại không nhận ra những khuyết điểm, sai lầm của mình. Họ so sánh mình với người khác và loại trừ người khác; họ dễ dàng xúc phạm và tẩy chay những người bất đồng với họ.

Điều quan trọng là phải khiêm tốn và kín đáo trong những gì chúng ta làm cho người khác chứ không phô trương; Chính điều này làm cho cuộc sống của chúng ta thành công và hữu ích, ngay cả khi chúng ta không được người khác công nhận và ca ngợi.

XÉT

Chúng ta mang cơn cám dỗ này sâu thẳm trong tâm hồn, như Sách Sáng Thế kể lại: nguyên tổ của chúng ta đã xem mình như các vị thần, song vẫn trần trụi, ở bên ngoài vườn địa đàng (x. St 3,1-24). Chúa Giêsu đã vượt thắng cơn cám dỗ mà ma quỷ dụ Người gieo mình từ trên nóc đền thờ ở Giêrusalem để được ngưỡng mộ

và tỏ ra đắc thắng (x. Lc 4, 9-12). Vì lý do này, Chúa Giêsu khuyên chúng ta: “*Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng*” (Mt 11,29). Những người chỉ trích nhiều nhất là những người Biệt Phái, những người sống theo bề ngoài (x. Mt 23,5-7).

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong **bài giáo lý** hằng tuần vào hôm thứ Tư ngày 28.02.2024, dạy rằng:

Thói kiêu ngạo háo danh song hành với con quỷ đố kỵ, và cả hai thói xấu này là điển hình của một người khao khát trở thành trung tâm của thế giới, tự do lợi dụng mọi thứ và mọi người, đối tượng của mọi lời khen ngợi và yêu mến. Thói kiêu ngạo háo danh là lòng tự trọng bị thổi phồng và vô căn cứ. Người háo danh có cái “tôi” công kênh: họ không có sự đồng cảm và không nhận ra rằng trên thế giới này còn có những người khác ngoài mình. Các mối tương quan của họ luôn mang tính công cụ, đặc trưng bởi sự lấn áp người khác. Bản thân, những thành tích, những thành công của họ phải được mọi người nhìn thấy: họ luôn là kẻ ăn xin sự chú ý. Và nếu đôi khi những phẩm chất của mình không được thừa nhận thì họ sẽ trở nên tức giận dữ dội: Những người khác thật bất công, thiếu hiểu biết, và không đủ trình độ.

Để chữa lành tính háo danh, các bậc thầy tu đức không đề xuất nhiều phương thuốc. Bởi vì về căn bản, tính xấu kiêu ngạo cũng có cách chữa trị của nó: những lời khen ngợi mà kẻ háo danh hy vọng gặt hái được trên thế giới sẽ sớm chóng lại họ. Và biết bao người, bị ảo tưởng bởi hình ảnh sai lầm của mình, đã sa vào những tội lỗi mà họ sẽ sớm phải xấu hổ!

Tính háo danh thể hiện ở sự tự tôn thái quá và vô căn cứ. Người khoe khoang—phù phiếm, kiêu ngạo—là người cho mình là trung tâm và thường xuyên đòi hỏi sự chú ý. Trong mối tương quan với người khác, họ không có sự đồng cảm và cũng không coi người khác ngang hàng với mình. Họ có xu hướng biến mọi thứ và mọi người thành công cụ để đạt được điều mình mong muốn.

LÀM

Thay vì phán xét và lên án người khác như thể mình là người hoàn hảo, chúng ta cần khiêm tốn nhận ra điều tốt lành chúng ta đã đạt được và tạ ơn Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch mọi điều tốt lành. Ngoài ra, chúng ta còn cần phải cầu xin sự tha thứ vì những thiếu sót và tội lỗi, nhất là vì chúng ta tự tin thái quá và luôn cho là mình hơn người khác. Chúng ta cần mang những tài năng của mình để phục vụ gia đình, cộng đoàn và luôn học hỏi từ Lời Chúa lối sống tốt nhất, đó là tình yêu dành cho Chúa và tha nhân. Đây mới là điều khiến chúng ta trở nên có giá trị nhất.

*Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Đòng Đa Minh Thánh Tâm*

BÁO CÁO CÁC QUỸ CỦA GIÁO ĐOÀN

QUỸ GIÚP ƠN GỌI LINH MỤC TU SĨ

Giáo Xứ Takatori-Kobe	5.000 yen
Vườn rau Tình Thương Tokyo	1.000 yen
Cô Ngọc (Fujisawa)	3.000 yen
Tổng kết tháng này	9.000 yen
Tiền còn lại	68.000 yen

QUỸ GIÚP TRẺ EM BỊ NHIỄM HIV-AIDS TẠI VN

Vườn Rau Tình Thương Tokyo	1.000 yen
Cô Ngọc (Fujisawa)	3.000 yen

QUỸ GIÚP THỰC HIỆN TỜ PVLC

Giáo Xứ Takatori (Kobe)	20.000 yen
CĐ/CG Tokyo	30.000 yen
CĐ/CG Fujisawa	15.000 yen
CĐ/CG Hamamatsu	5.000 yen
CĐ/CG Yamato	10.000 yen
CĐ/CG Isesaki-Gunma	10.000 yen
CĐ/CG Kawagoe	5.000 yen
CĐ/CG Kaizuka-Kawasaki	5.000 yen
CĐ/CG Mizonoguchi	5.000 yen
CĐ/CG Himeji	15.000 yen
CĐ/CG Kawaguchi	20.000 yen
Bà con Công Giáo Vùng Kamata	3.000 yen
Bà con Công Giáo Giáo Xứ Ashikaga, Tochigi-Ken	15.000 yen
Chị Nguyễn thị Thay (Saitama)	20.000 yen



KHO

Vũ Đăng Khoa NGUYỄN VĂN SƠN

Sinh ngày: 15/08/1998

Con Ông: Giuse Nguyễn Văn Kế

Và Bà: Anna Phan thị Khuê

Thuộc Giáo Xứ Cẩm Trường, Giáo Phận Vinh,

hiện trú tại Tokyo, Nhật Bản

Muốn Kết Hôn với:

Anna PHẠM THỊ NGỌC CHÂM

Sinh ngày: 20/08/1998

Con Ông: Phạm Ngọc Minh

Và Bà: Nguyễn thị Hải

Quê quan ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc,

hiện trú tại Tokyo, Nhật Bản

HÔN

PHỐI

Anna NGUYỄN THỊ THẢO

Sinh Ngày: 23/02/1998

Con Ông: Giuse Nguyễn Văn Thịnh

Và Bà: Anna Nguyễn thị Thúy

Thuộc Giáo Xứ Song Ngọc, Giáo Phận Vinh,

hiện trú tại Ikebukuro, Tokyo, Nhật Bản

Muốn Kết Hôn với:

PHẠM VĂN TRUNG

Sinh Ngày: 05/01/1998

Con Ông: Phạm Văn Khởi

Và Bà: Nguyễn thị Thủy

Quê quán ở Thanh Sơn, Kim Sơn, Hà Nam,

hiện trú tại Ikebukuro, Tokyo, Nhật Bản

Ai biết các đôi hôn phối này có điều gì ngăn trở theo Giáo Luật, buộc phải trình cho Giáo Quyền



PHÂN ƯU

Được tin buồn: **Ông Giuse NGUYỄN VĂN TIỆM**

Thân Sinh của quý anh chị Tuấn, Xuân, Tư và Tuyết (CĐ/CG Fujisawa) và cũng là bác của cha Antôn Bùi Duy Thủy, Dòng Salesio Don Bosco Chofu, Tokyo, đã được Chúa gọi về với Ngài vào lúc 17g04 ngày 09 tháng 3 năm 2024 tại Kangawa-Ken, hưởng thọ 84 tuổi.

Xin thành kính phân ưu với quý anh chị Tuấn-Bích, Chính-Hạnh, Xuân-Thanh, Tư-Thảo, Tuyết-Nhật, Thanh và cha Thủy cùng toàn thể tang quyến. Nguyên xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, sớm đưa linh hồn Giuse về hưởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.

*Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật
Liên CĐ Đức Mẹ La Vang*

CĐ/CG Fujisawa

Gia Đình Linh Mục, Tu Sĩ Việt Nam tại Nhật

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Nhật Bản

Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa Tokyo



PHÂN ƯU

Được tin buồn: **Ông Gioan Baotixita TRẦN CAO THẮNG**

Thân sinh của chị Yến (CĐ Kawagoe, Saitama-Ken), đã được Chúa gọi về với Ngài vào lúc 5g00 sáng (giờ Việt Nam) ngày 11 tháng 03 năm 2024 tại Việt Nam, hưởng thọ 100 tuổi.

Xin thành kính phân ưu với chị Yến cùng toàn thể tang quyến. Nguyên xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, sớm đưa linh hồn Gioan Baotixita về hưởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.

*Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật
Liên CĐ Đức Mẹ La Vang*

CĐ/CG Kawagoe

Phụng Vụ Lời Chúa

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Nhật Bản

Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa Tokyo



PHÂN ƯU

Được tin buồn: **Bà Cố Anna LÊ THỊ LỄ,**

Thân mẫu của thầy Giuse Thái Viết Mậu, Dòng Ngôi Lời Nagoya, đã được Chúa gọi về với Ngài vào lúc 10g00 (Việt Nam) ngày 17 tháng 3 năm 2024 tại Yên Thành, Nghệ An, hưởng thọ 67 tuổi.

Xin thành kính phân ưu với thầy Mậu cùng toàn thể tang quyến. Nguyên xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, sớm đưa linh hồn Anna về hưởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.

*Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật
CĐ/CG Nanza, Nagoya
Gia Đình Linh Mục, Tu Sĩ Việt Nam tại Nhật*

Cảm Tạ

Gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ:

Cha P.M. Nguyễn Hữu Hiến, cha Micaer Nguyễn Minh Lập, cha Gioankim Nguyễn Xuân Tiến, cha Phanxicô Xavie Phạm Đình Sơn, cha Phaolô Hà Minh Tú, cha Gioan Baotixita Mai Tâm, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà, anh chị em trong và ngoài CĐ Fujisawa, CĐ Yamato, CĐ Mizonokuchi, CĐ Kamata,

Nhóm Chia sẻ lời Chúa Tokyo và các bạn hữu xa gần đã điện thoại chia buồn và cầu nguyện cho cha, ông và cô của chúng con là:

Giuse NGUYỄN VĂN TIỆM

đã được Chúa gọi về ngày 09 tháng 03 năm 2024

Nguyên xin Thiên Chúa ban bình an của Ngài trên toàn thể quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, các hội đoàn và toàn thể quý ông bà anh chị em thân bằng quyến thuộc.

Trong lúc tang gia bối rối chắc chắn có nhiều điều thiếu sót, chúng con xin quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý vị niệm tình tha thứ.

Gia đình đồng bái tạ

ĐỊA CHỈ CÁC LINH MỤC VIỆT NAM TẠI NHẬT**GIÁO PHẬN SAPPORO:**

Lm Phanxicô Assisi Trần Thanh Lam OFM
Francisco Sapporo Shudoin 〒065-0011
2-2-20 Kita1 Jo; Higashi-Ku, Sapporo-Shi Hokkaido
Tel.070-8504.5892; Email: thanhlamofm@yahoo.com

GIÁO PHẬN NIGATA

Lm Giuse Nguyễn Thành Hy SVD
Catholic Odate Church
1-7-45 Ariura, Odate-Shi, Akita-Ken 〒017-0043
Tel: 0186-42-1272; mobile: 080-6658.4866;
Email: hynguyensvd@hotmail.co.jp

Lm Phanxicô Xavie Từ Đăng Phúc SVD
Catholic Niigata Cathedral 〒951-8106
656 Higashiohatadori, 1 Bancho; Chuo-Ku, Niigata
Email: tudangphuc@yahoo.com

GIÁO PHẬN SENDAI

Linh Mục Đaminh Nguyễn Cao Trí Sch. P.
Catholic Nodamachi Church
2-7-1 Nodamachi; Fukushima-Ken 960-8055
Tel: 090-4247.8055; Email: caotri77@yahoo.com

GIÁO PHẬN SAITAMA:

Lm Gioankim Nguyễn Quốc Định
Cell: 090-8746.1944; Email: gktanik@gmail.com

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Toàn
Catholic Iesaki Church
24-4 Chuo-Cho, Iesaki-Shi, Gunma-Ken 372-0042
Tel: 0270-25.0276; Email: Toan1216@yahoo.co.jp

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Quang Thuận
Catholic Higashimatsuyama Church
2-9-3 Shimmei-Cho, Higashimatsuyama-Shi,
Saitama-Ken 〒355-0021
Tel. 049-322.1239. Email: asukathuan@yahoo.co.jp

Lm Anrê Dũng Lạc Đặng Trung Tín SC
Catholic Joso Church
1443-9 KonoyamaJosso-Shi, Ibaraki-Ken 300-2746
Tel.: 090-5084.7990; email: dunglactin@gmail.com

GIÁO PHẬN TOKYO:

Lm Giuse Ngô Quang Định
Catholic Narashino Church
1385-2 Nagasaki-Cho, Hanamigawa-Ku; Chiba-Shi,
Chiba-Ken 〒262-0044
Tel. 043-216.0035; Email: nqđinh@vesta.dti.ne.jp

Lm P.M. Nguyễn Hữu Hiến
Catholic Meguro Church; 〒141-0021
4-6-22 Kamiosaki Shinagawa-Ku, Tokyo
Tel. 03-5435.8416; Fax.03-3491.6527;
Cell.09016562693; pmnguyenhuuhtienjp@gmail.com

Lm Micaer Nguyễn Minh Lập SDB
Salesio Seminary; 〒182-0033
3-21-12 Fujimi-Cho, Chofu-Shi, Tokyo
Tel.042-482.3117; Fax.042-489.7645;
Cell. 070-2021.5159; Email: mi_nobito@yahoo.co.jp

Lm Joseph Nguyễn Thanh Nhã SJ
Catholic Kojimachi Church
Kojimachi 6-5-1 Chiyoda-ku, Tokyo 〒102-0083
Cell:080-4208.2309; Email: josephnhasj@gmail.com

Linh Mục Gioan Trần Nam Phong SVD
Catholic Kichijōji Church
1-7-8 Gotenbama, Musashino-shi, Tokyo 〒180-0005
Tel. 0422-44.0181; Mobile: 070-7517.0497;
Email: phongtransvd@gmail.com

Lm Anton Bùi Duy Thủy SDB
Salesio Seminary
3-21-12 Fujimi-Cho, Chofu-Shi, Tokyo 〒182-0033
Tel.042-482.3117; Fax.042-489.7645
Cell: 090-9171.1193;
Email: takeibuisdb@gmail.com

Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Thế SJ
SJ House
7-1 Kiri-Cho Chivoda-Ku, Tokyo 〒102-8571
Tel.070-12141388; Email: dominicothesi@gmail.com
dominicthe@gmail.com

Lm Gioankim Nguyễn Xuân Tiên SC
Catholic Goi Church
2430 Goi, Ichihara-Shi, Chiba-Ken 〒290-0081
Tel.043-621.3830; Cell. 080-5098.6818;
Email: tienssc@hotmail.com

LM Gioakim Nguyễn Minh Toàn SJ
Jesuit Scholasticate
2-60-21 Wakamiya
Nakano-ku, Tokyo 165-0033
Tel:035356-9813; Email: gioakimtoansj@gmail.com

Lm Đaminh Cao Sơn Thân SJ
Jesuit Residence
4-32-11 Kamishakujii, Nerima-ku, Tokyo 〒177-0044
ĐT. 090-3849-7087; E-mail: sitakaka61@gmail.com

GIÁO PHẬN YOKOHAMA:

Lm Giuse Đoàn Tân Hiến, SDB
Catholic Hamamatsu Church
2662 Tomitsuka-Cho, Naka-Ku, Hamamatsu-Shi,
Shizuoka-Ken 〒432-8002
Tel. 053-474.3314; Cell.090-6644.2405;
Email: misericodiae2016@gmail.com

Lm Phanxicô Xavie Phạm Đình Sơn
Catholic Atsugi Church; 〒243-0014
2-7-11 Asahi-Cho, Atsugi-Shi, Kanagawa-Ken
Tel. 046-228.4164; email: phamdson@gmail.com

Lm Gioan Baotixita Mai Tâm
Catholic Ninomiya Church
88 Ninomiya Machi, Naka-Gun, Ninomiya-Shi,
Kanagawa-Ken 〒259-0123
Tel. 0463-71-0300; Fax: 0463-71-2939
Cell.080-4275-5293; Email: jbmaitam@yahoo.com

Lm Phaolô Hà Minh Tú MF
Catholic Hodoosava Church
8-1 Kaemidai Hodoosava-Ku
Yokohama Kanagawa 〒240-0014
Tel: 045-331.2317; Mobile: 080-6628.1976;
Email: pbaoloc@gmail.com;

GIÁO PHẬN NAGOYA:

Lm Phêrô Trần Đức Diễm SVD
Shingenkai House
11-15 Minami Yama-Cho; Showa-Ku, Nagoya-Shi,
Aichi-Ken 〒466-0835
Tel.080-4849.5408; Email: ducdiem2001@yahoo.com

Lm Gioan Đàm Xuân Lộ
Catholic Kanazawa Church 〒920-0962
1-1-54 Hirosaka, Kanazawa-Shi, Ishikawa-Ken
Tel. 076-264.2536 – Cell. 080-1320.9369
Email: damxlo@yahoo.com

Lm Phêrô Hoàng Minh Mão SVD
Catholic Hirabari Church
116 Nishikumi, Akaike-Cho
Nagoya-Shi, Aichi-Ken 470-0126
Tel. 052-803-4110; Fax. 052-803-4173;
Cell. 090-6573-1666; Email: manhoang@nifty.com

Lm Anton Vũ Khánh Tường SVD
Divine Word Seminary 〒466-0823
70-9 Yagumo-cho, Showa-ku, Nagoya-shi
Tel: 052-832-2082, Mobile: 090-4262-4345
Email: yktuong@gmail.com

GIÁO PHẬN KYOTO:**Lm Gloan Baotixita Phạm Nghĩa Phú SDB**

Yokkaichi Salesio Shigan In
1-8-26 Oiwake, Yokkaichi-Shi, Mie-Ken 510-0882
Tel. 059-345.5609. Mobile: 070-8365.3343
Email: jbphu@yahoo.com

Lm Têphanô Nguyễn Văn Năng CMF

5-312 Fukakusa-naobashi, Fushimi-Ku,
Kyoto 〒612-0889
Tel:075-641.0610;mobile:080- 3132.2612;
Email: vannang2612@gmail.com

GIÁO PHẬN OSAKA:**Lm Đaminh Lưu Vĩnh Cửu**

2-7-11 Konakashima
Amagasaki-Shi, Hyogo-Ken; 〒661-0972
Cell:080-1436-7430.

Lm Emmanuel Trần Văn Bình OFMConv

Catholic Niwaga Church: 〒663-8006
4-2-11 Danjo-Cho Nishinomiya-Shi, Hyogo-Ken
Tel.0798-51-0176; Fax: 0798-51.9863;
Cell. 080-3399.6467;Email: fr vanbinh@yahoo.co.jp

Lm Giuse Trương Đình Hải

Fujidera Catholic Church
11-3 Mifune-Cho: Fujidera-Shi, Osaka Fu 583-0021
Tel. 080-8516.0171: Email: johaisvd@yahoo.com

Lm Giuse Ngô Văn Thành

Catholic Imabari Church
1-2-1 Kitahorai-Cho,
Imabari-Shi, Ehime-Ken 794-0028
Tel0898322348;Email: josephthanh.ngo@gmail.com

Lm Đaminh Nguyễn Quốc Thuận

Catholic Yakatamachi Church
3-33 Yakatamachi, Wakayama-Shi
Wakayama-Ken 640-8151
Tel 073-425-1069; Mobile: 080-2459.5381.
Email: domthuan@gmail.com

Lm Phaolô Trần Xuân Như Ý CMF

Catholic Imaichi Church
1-1-27 Taishibashi Imaichi, Asahi-ku,
Osaka-shi, 〒535-0001
Tel. 080-4029.1986; Email: nhuy20186@gmail.com

GIÁO PHẬN NAGASAKI:**Lm Augustinô Phạm Nguyễn Hoàng Tú CM**

Nagasaki Catholic Center
10-34 Ueno-machi Nagasaki-shi 852-8113
Email: phamnguyenhoangtu@gmail.com

GIÁO PHẬN FUKUOKA:**Lm GB Phạm Văn Thủyên CM**

Catholic Daimyo Church
2-7-7 Daimyo, Chuou-Ku, Fukuoka-Ken 810-0041
mobile. 070- 8580.9087;
Email: vanthuyenkotum@gmail.com

GIÁO PHẬN HIROSHIMA:**Lm Phêrô Hoàng Đức Lợi**

Catholic Okayama Minami Church
14-28 Fukuhama-Cho, Minami-Ku
Okayama-Shi, Okayama-Ken 702-8035
Cell: 090-9969-2478; Email:
prhdloi2002@gmail.com

Lm Gloan Nguyễn Quang Thuận

Catholic Hikari Church
4-6-1 Chuou, Hikari-Shi, Yamaguchi-Ken 〒
743-0013
Tel. 083-371.0792; Cell. 090-4109-9005;
Email: kojunjohn@yahoo.com.au

Lm Phêrô Nguyễn Văn Toản SJ

Catholic Hosoe Church
Hosoe Cho 1-9-15, Shimonoeki Shi,
Yamaguchi Ken 〒750-0016
Mob: 080-7119.1982; email: toansjvn@gmail.com

Lm Giuse Mai Văn Thế

Hiroshima Cathedral
4-42 Noboricho, Naka-Ku;Hiroshima 730-0016
Tel. 070-8572.8184; email: josmvthe@yahoo.com

GIÁO PHẬN OITA:**Lm Phêrô Phạm Hoàng Trinh**

Catholic Nakatsu Church
1283-1 Sannocho;Nakatsu-Shi, Oita-Ken 871-0057
Tel. 0979-22.2259; Cell: 090-6594-9899;
Email: maranathapeter@yahoo.com

GIÁO PHẬN KAGOSHIMA:**Lm Phaolô Phạm Minh Anh**

Catholic Yoshino Church
3216-53 Yoshino-Cho; Kagoshima-Shi 892-0871
Tel. 099-243.3768; Cell. 090-9560.1705
Email: paul_scs@yahoo.com

Lm Gabriel Dương Văn Quốc Tiến

Catholic Mizobe Church
3616-4 Fumoto, Mizobe-Cho, Kirishima-Shi,
Kagoshima-Ken, 899-6404
Tel. 0995-58-2994, cell. 090-6864.8421;
Email: gabrielquocien@yahoo.com

Lm Giuse Nguyễn Hồng Tâm

Catholic Kanoya Church
14-1 Komaejocho;Kanoya-Shi,
Kagoshima-Ken 〒893-0001
Tel=0994-43-3733; Mobile. 090-5923.9339;
Email: nguyentam776@yahoo.com

GIÁO PHẬN NAHA:**Lm Peter Chanel Phạm Văn Chế**

Catholic Koza Church
1-4-1 Kamara, Okinawa-Shi 〒904-0005
Tel. 098-937.7064;
Email: peterchanelche70@yahoo.com

Lm Giuse Bùi Đức Dũng

Catholic Awase Church
1-5-1 Tobaru, Okinawa-Shi, 〒904-2164
Cell. 08039951909; Email: josbddung@gmail.com

Lm Gioankim Phan Đình Hoài

Catholic Miyakojima Church; 〒906-0013
156-1 Shimozato Hirara, Miyakojima, Okinawa
Cell.080-3966.4430,Email:joachimhoai@yahoo.com

Lm Bosco Dương Trung Tín

Catholic Shuri Church
4-60 Sakiyama, shuri Okinawa 903-0814
Tel.090-6864.3244;
Email: bosco.tudohanphuc@yahoo.com

Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Đức Tiến

Catholic Asato Church
3-7-2 Asato, Naha-Shi, Okinawa-Ken 〒902-0067
Tel. 090-9652.1309; Email: ductien76@yahoo.com

Lm Micae Nguyễn Xuân Vinh

Catholic Nago Church
2-1-20 Onishi, Nago-Shi, Okinawa-Ken 905-0018
Mobile: 080-3963.1979;
Email: glory200679@yahoo.com

CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI:**Lm Phanxicô Xavie Trần Văn Hoài OFMConv**

Email: fxhoai@yahoo.com

Lm Bernard Phạm Hữu Quang pss

Email: phamquang9@yahoo.com

Lm GB Phan Đức Định SJ

Email: jbdinhsj@gmail.com

Lm Anrê Trương Quốc Hùng

Email: truongquochungsvd@gmail.com

Lm Gloan Baotixita Nguyễn Sinh Sắc

Cell: 090-7108.5632. Email:
sinhhsac2003@yahoo.com

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT CỦA CÁC CỘNG ĐÀN

- 06/04 :** 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nakatsu, Oita-Ken (Cha Trinh)
19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hakozaiki, Fukuoka (Cha Thuyền CM)
19g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Nhã SJ)
- 07/04 :** 09g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Izumo, Shimane-Ken (Cha Thê)
11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ota, Gunma-Ken (Cha Quốc Định)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Kagoshima (Cha Minh Anh)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ichinomiya, Aichi-Ken (Cha Tường SVD)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Aichi-Ken (Cha Điềm SVD)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kasukabe, Saitama-Ken (Cha Quốc Định)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kurume, Fukuoka-Ken (Cha Thuyền CM)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nigawa, Osaka (Cha Bình OFM Conv.)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kameoka, Kyoto (Cha Năng CMF)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kita 11 Jo (Cha Lam OFM)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Nhã SJ)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka
15g30 : Kính Lòng Thương Xót và Thánh Lễ tại nhà thờ Sueyoshicho (Cha Tú CM)
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Josuidori, Fukuoka-Ken (Cha Trinh)
- 13/04 :** 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nakatsu, Oita-Ken (Cha Trinh)
19g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fushimi, Kyoto (Cha Năng CMF)
19g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Thê SJ)
- 14/04 :** 11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Seto, Aichi-Ken (Cha Tường SVD)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kasai, Tokyo (Cha Hiền)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yamato, Kanagawa-Ken (Cha Thủy SDB)
12g15 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kakegawa, Shizuoka-Ken (Cha Tận Hiến SDB)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hirosaki, Aomori-Ken (Cha Hy)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Seishin Toyota, Aichi-Ken (Cha Điềm SVD)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Atsugi, Kanagawa-Ken (Cha Sơn)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Misasa, Hiroshima-Ken (Cha Thê)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hosoe, Yamaguchi-Ken (Cha Toàn SJ)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Daimyo, Fukuoka (Cha Trinh)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ogaki, Gifu-Ken (Cha Tường SVD)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hakozaiki, Tetori, Kumamoto-Ken (Cha Thuyền CM)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kichijoji, Tokyo (Cha Phong SVD)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizonoguchi (Cha Minh Tú MF)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya, Tokyo (Cha Thê SJ)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yamato-Takada, Nara-Ken (Cha Năng CMF)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Jonai, Shizuoka-Ken (Cha Tận Hiến SDB)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka
- 20/04 :** 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hakozaiki, Fukuoka (Cha Thuyền CM)
19g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Nhã SJ)
- 21/04 :** 10g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawaguchi, Saitama-Ken (Cha Tín)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Hiroshima, Hiroshima-Ken (Cha Thê)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tajimi, Gifu-Ken (Cha Điềm SVD)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Anjo, Aichi-Ken (Cha Tường SVD)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kadoma, Osaka (Cha Ý CMF)

- 13g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawagoe, Saitama-Ken (Cha Tín)
- 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hamamatsu, Shizuoka-Ken (Cha Tận Hiến SDB)
- 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Izumi, Kagoshima-Ken (Cha Quốc Tiến)
- 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Isahaya, Nagasaki (Cha Tú CM)
- 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fushimi, Kyoto (Cha Năng CMF)
- 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ, Minami, Miyazaki, Miyazaki-Ken (Cha Trinh)
- 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hachioji, Tokyo
- 15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yao, Osaka (Cha Hải)
- 15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima-Ken (Cha Thế)
- 15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Nhà SJ)
- 15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yukuhashi, Fukuoka (Cha Truyền CM)
- 15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Osaka (Cha Bình OFM Conv.)
- 17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Narashino, Chiba-Ken
- 17g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Asakusa, Tokyo (Cha Nhà SJ)
- 18g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizuyaki, Fukuoka (Cha Truyền CM)
- 27/04 :** 19g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Minh Toàn SJ)
- 19g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fushimi, Kyoto (Cha Năng CMF)
- 28/04 :** 09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Bình OFM Conv.)
- 11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mitakabara, Hamamatsu (Cha Tận Hiến SDB)
- 11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tsuchiura, Saitama-Ken (Cha Nhà SJ)
- 11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Hiroshima (Cha Thế)
- 12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Komaki, Aichi-Ken (Cha Tường SVD)
- 12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Usa, Oita-Ken (Cha Trinh)
- 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Imabari, Ehime-Ken (Cha Thành)
- 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nanzan, Nagoya (Cha Điềm SVD)
- 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ube, Yamaguchi-Ken (Cha Toàn SJ)
- 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tawaramachi, Nagasaki (Cha Tú CM)
- 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Daimyo, Fukuoka (Cha Truyền CM)
- 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Shibushi, Kagoshima-Ken (Cha Hồng Tâm)
- 14g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Sendai, Kagoshima-Ken (Cha Quốc Tiến)
- 15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Minh Toàn SJ)
- 15g30 : Thánh Lễ tại nhà chung Thánh Tâm Chúa Giêsu Okayama (Cha Lợi)
- 15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka
- 16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Sueyoshicho (Cha Tú CM)
- 04/05 :** 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kakogawa, Hyogo-Ken
- 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hakozaiki, Fukuoka (Cha Truyền CM)
- 19g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Minh Toàn SJ)
- 05/05 :** 11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ota, Gunma-Ken (Cha Quốc Định)
- 13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ichinomiya, Aichi-Ken (Cha Tường SVD)
- 13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Aichi-Ken (Cha Điềm SVD)
- 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kasukabe, Saitama-Ken (Cha Quốc Định)
- 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kusatsu, Kyoto (Cha Năng CMF)
- 15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kurume, Fukuoka-Ken (Cha Truyền CM)
- 15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nigawa, Osaka (Cha Bình OFM Conv.)
- 15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kita 11 Jo (Cha Lam OFM)
- 15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Minh Toàn SJ)
- 15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka
- 16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Josuidori, Fukuoka-Ken (Cha Trinh)